

Aan elkaar toevertrouwd

God onze Vader,
U hebt mensen aan elkaar toevertrouwd
om in liefde en goedheid voor elkaar in te staan.
Zegen alle mensen - vaders, moeders, kinderen -
die in liefde en trouw met elkaar verbonden zijn.

Vandaag willen wij ook bidden:

voor mensen die met verlies van een geliefde moeten verder leven:
dat zij veel goedheid van medemensen ervaren;

voor mensen die hun trouw en liefde niet kunnen waarmaken
en nu gescheiden verder leven:
dat zij een luisterend en begrijpend hart vinden;

voor de kinderen uit gebroken gezinnen:
dat zij door het voorleven van gelovige gezinnen
hun vertrouwen in het leven en de liefde mogen bewaren;

voor mensen die steeds weer elkaar zoeken,
vinden, vergeven en vertrouwen:
dat hun trouw aanstekelijk mag werken.