

Advent, de tijd om wakker te worden

Open je ogen
voor het ongeziene lijden van vergeten mensen.
Helderheid van geest
die het spel van ieder-voor-zich doorbreekt.

Open je oren
voor de vraag achter de woorden,
voor het roepen dat gesmoord
en het nieuws dat verzwegen wordt.

Open je oog en oor
voor de tekenen van hoop
die ontluiken als groene twijgen in volle winter:
stappen naar vrede,
inzet die gratis is,
het groeien van verbondenheid,
het niet meer zwijgen van kleine mensen.

Open je hart voor de Stem
die vanuit mensen en structuren
diep in ons blijft roepen
tot wij opstaan
en een keuze maken
tot ommekeer naar God en mensen toe.

Advent:
het is wakker worden
en opstaan met kracht in je hart en handen.
Vier weken de tijd
om je te oefenen in mens-woorden.

(in DB digitaal 36 - Don Bosco 28 nov. 2014)