

Avondgebed

Heer, in de stilte van deze avond
kom ik U danken voor alle mensen
die mij omringen
met uw liefde en uw zorg.
Geef dat ook zij
rust en vrede vinden
in dit avonduur.
Schenk kracht aan hen
die deze nacht moeten werken
en vredige gedachten
aan hen die slapeloos zijn.

Vol vertrouwen
leg ik mijn leven in uw handen.
Wil mij bewaren
als het licht van uw ogen
en mij beschutten
in de schaduw van uw vleugels.

(Gebedskalender in *Kerk&Leven* 29 juni 2014)