

Bij pijn en ziekte

Als pijn en ziekte ons treffen
als vragen snijden door ons hoofd en hart
God, wees dan niet ver
toon U met ons begaan.

Zend engelen van mensen op onze weg
die ons troosten en steunen
die met ons zwijgen en dragen
die bij ons blijven in bange uren.

Leg de gave van vertrouwen in ons neer
om ook in moeilijke tijden
ons leven geborgen te weten in uw handen
en vast te houden aan uw beloften.

Als ons bidden moeizaam gaat of stil valt
luister dan naar het zuchten van uw Geest
die steeds weer 'Abba' roept
en vraagt om nieuwe levensadem.

(uit *Ministrando*)