

*In Rome was er een congres voor deuren. Niet toevallig want daar had je de grote zware deur van Sint-Pieter. Die gaat maar één keer in de tien jaar open. De deuren kwamen samen om de deur van de eeuw te verkiezen. God zou beslissen. Een voor één kwamen ze aan. De zware kerk- en basiliekdeuren die niet altijd open zijn. Kluisdeuren die alleen maar open gaan om het geld veilig te beschermen. Huisdeuren die 's avonds zorgvuldig worden gesloten om dieven buiten te houden. Achterpoortjes om een en ander te ontwijken en soms niet gesloten raken. Als allerlaatste kwam de staldeur, half open, half gesloten. De staldeur had altijd een open kijk op de wereld. Het schijnt dat zelfs de kerststal zo'n deur had. Het duurde niet lang vooraleer God had beslist. De staldeur werd de winnaar.*

In de lezingen van deze zondag is het opendeurdag.

Gastvrij zijn staat centraal. De profeet **Elisa** vindt een open deur in het stadje Sunem. Hij mag tijdens zijn tocht onbeperkt te gast zijn bij een gezin. Door dit gastvrij zijn leren deze mensen Elisa beter kennen. "Deze man is een profeet, een man Gods", zegt de vrouw tot haar man. Ze verbouwen zelfs hun huis. Elisa belooft hen het bijna onmogelijke, een zoon. Elisa maakt zijn naam waar: God is redding. Hun open deur, hun gastvrij zijn, opent een nieuwe deur van hoop.

In het evangelie luisteren we voor de derde zondag op rij naar een deel van de zendingsrede van Mattëus. Wie op weg gaat, moet soms tegendraadse keuzes maken. Jezus zegt: **Open toch de deuren die je opsluiten.** Wie mij volgt mag zich niet vastklampen aan gesloten deuren. Heb vertrouwen. **Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.** Open de deur van je hart en ga op weg. Wees gastvrij voor elke mens. Elke mens is een kind van God. Wie één van mijn geringste volgelingen een beker koud water geeft omdat het een leerling van Mij is, ik verzeker jullie, zo iemand wordt zeker beloond. Jezus verzekert de leerlingen en ook ons dat God zijn naam zal waar maken; ik zal er zijn voor jou. De leerlingen worden op weg gezonden om Gods naam, ik zal er zijn voor jou, te verkondigen en vooral te beleven, waar te maken.

## Wat kan gastvrij leven voor ons nog betekenen?

35 Gastvrij leven is net als de staldeur onze deur naar de wereld open  
zetten. Gastvrij leven is elke mens het gevoel laten ervaren dat ze  
erbij horen.

40 Vandaag (gisteren) zaten we met het Emmaüsteam samen. We hebben  
de dag geopend met een bezinning rond deze icoon van taizé. Het is de  
weg van de kleine mens, de weg van God. Daarna hebben we nagedacht  
over de vraag: welke kerk willen we morgen zijn met onze  
Emmaüsparochie. We willen schotten tussen mensen wegwerken en  
gesloten deuren openen. Dat kunnen we doen door mensen te  
verbinden, deuren voor de kleine mens te openen of open te houden.  
45 We willen als Emmaüsteam bruggen bouwen tussen mensen. Daartoe  
hebben we deze namiddag onze GPS ingesteld, we kozen de sleutels voor  
onze deur. Dit zijn de voorwaarden voor binnen en buiten het  
Emmaüsteam: vertrouwen, kritisch zijn, transparantie, durven verder  
denken, een hartelijke kerk met humor die samen kunnen denken en dan  
50 vooral doen. Uiteraard hebben we ook een pak praktische zaken  
afgesproken. Maar het was deugddoend. We voelen door de deur de  
geest van een sterke gemeenschap waaien. Een open deur van hoop.

Vandaag zetten veel christenen de deur van hun hart open. Diaconie  
of dienstbaar of gastvrij leven gebeurt op zovele wijzen. Het kan in  
55 kleine of grotere dingen in het leven worden gerealiseerd.

- Het project “Huizen van vrede” is een concretisering van  
gastvrij leven. Ondertussen worden al 23 huizen aangeboden  
aan mensen gevlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze  
krijgen een gastvrije kans in ons land. In elke mens kunnen we  
60 God ontmoeten. Wie mij verwelkomt, verwelkomt hem die mij  
gezonden heeft.

Gastvrij leven, met open deur leven, is elke dag een opdracht voor elke christen. Gastvrij leven is leven vanuit de visie van God: “ik zal er  
65 zijn voor jou”.

- Durven we de onbekende mensen in onze straat groeten met goedemorgen, goedendag?
- Onze deur staat open als we in onze vakantie de mensen een warm dankjewel zeggen voor hun gastvrij-zijn.
- 70 • Gastvrij leven is een zieke bezoeken. We openen letterlijk de deur voor deze mens. Misschien is de bezoeker wel de enige mens die de zieke vandaag te zien krijgt.
- Gastvrij leven is tijd maken voor die oude man die nog altijd rouwt om het verlies van zijn vrouw.
- 75 • Gastvrij leven is tijd maken voor de eigen kinderen en kleinkinderen. De vakantieperiode staat voor de deur. Misschien wordt op ons beroep gedaan om de kleinkinderen korte tijd of soms langere tijd op te vangen. Geven we dan de kinderen niet het gevoel, ik zal er zijn voor jou?
- 80 • Misschien is deze vakantietijd de tijd bij uitstek om met de burens eens een hartelijke babbel te slaan.

Gastvrij zijn, is leven met een open deur.

De Franse bisschop Jacques Gaillot zei ooit tekenend: als de kerk niet dient, dient ze tot niets. Vandaag vraagt Jezus ons om de deur van  
85 ons hart altijd open te zetten. We gaan op weg naar andere mensen waar wij leven, wonen en werken. We maken Gods naam waar: “ik zal er zijn voor jou”. Zetten wij in de komende tijd de deur van ons hart open? Openen wij deuren van hoop?