

Homilie bij de vierde adventszondag 2011 - Ev. Lc.1,26-38 - V. Duyck

Stel je eens voor dat er op een dag een engel aan jou verschijnt. Gabriël is zijn naam, het Hebreeuws voor 'Kracht van God'. Nadat je even bent gekomen, spreekt hij jou aan, bij je eigen naam. Hij spreekt met een rustig vertrouwen alsof hij je al heel je leven kent. "Jij," zegt hij "jij bent een bijzondere mens in de ogen van God. Je bent uniek. In jouw levensverhaal wil hij aan het licht komen. Zijn kracht borrelt nu al op in jou. Voel je dat er iets nieuws staat te gebeuren? Voel je dat er een eindeloze liefde in je werkzaam is? Jij bent die mens die een uniek verhaal zal schrijven. Jouw levensweg wordt opgevouwen om God zelf zichtbaar te maken. Je draagt al de kiemen van dat nieuwe leven mee in je diepste binnenste. Durf je geloven dat er in jou iets kan oplichten van Gods nabijheid? Durf je erop vertrouwen dat Hij jou roept om zijn aanwezigheid tastbaar te maken? Heb je de moed om in te zien dat je geen kleine, nietige mens bent, maar dat je bestemd bent voor zoveel meer? Dat jouw leven een weg mag zijn die elke grens doorbreekt, dat zelfs die ultieme grens van de dood voor jou geen einde zal betekenen... Durf je geloven dat jij die ene, noodzakelijke schakel bent in de mensengeschiedenis? De mens die licht laat doorbreken in elke nacht, die God zelf handen en voeten geeft...

Stel je nu eens voor, vrienden, dat dit niet zomaar een verhaaltje is, maar dat het echt gebeurt. In jouw leven. Elke dag opnieuw. Wie zou jij dan zijn in dit verhaal?

Ben je Maria, die unieke mens in de ogen van God? Heel zeker. Het is aan jou dat die uitnodiging klinkt om dat groot verhaal van liefde binnen te stappen. Het is aan jou dat er gevraagd wordt om steeds weer je angsten en twijfels los te laten, om je blik te richten op zo'n goed nieuws dat het bijna niet te geloven is. God laat vandaag aan jou zeggen: "Jij, jij bent een bijzondere mens. Ik zou heel graag in jou aan het licht komen. Ik ben oneindig dicht bij jou, ik ben in jou aan het werk.

Durf je dat aan, die uitdaging, durf je dat geloven? Of denk je dat je te klein, te zwak, te breekbaar bent? Misschien heb je wel honderden argumenten om te vertellen dat jij niet die mens kan zijn waarin God geboren wordt. Want je hebt het te druk, je vindt dat je zo al niet genoeg tijd hebt voor de mensen om je heen. Hoe zou je dan iets van God kunnen uitstralen? Misschien voel je ook een lichte angst? God die met jou op weg wil gaan... Wat zal dat betekenen voor je levensweg? Zal je je zekerheden moeten loslaten, ben je bang dat er lijden op je weg zal komen of dat het comfort van leven zal verdampen? Misschien komt er zelfs een schuldgevoel naar boven. Hoe kan God in mij oplichten? Wie een beetje mijn verhaal kent, zou merken dat ik vaak uit de bocht ga, dat er maar weinig liefde in mijn leven te bespeuren valt. En toch ben jij vandaag Maria. Toch zegt God vandaag: "Ik heb het over jou. Jij bent die ene, unieke mens waar ik op wacht."

En evengoed ben jij vandaag Gabriël. Jouw tweede naam is 'Kracht van God'. Jij bent degene die gezonden is naar je medemensen om te vertellen dat God met hen een uniek verhaal wil schrijven. Dat Hij ongelofelijk in hen gelooft. Jij bent geroepen om hen te laten ervaren dat ze niet 'zomaar iemand zijn'. Jij mag hen laten voelen dat ze veel meer zijn dan ze ooit kunnen vermoeden. Dat ze gedragen worden, altijd opnieuw, op elk moment, in elke situatie. Dat ze in zich een groeibodem hebben die oneindig is. Jij bent degene die anderen zichtbaar kan maken dat er nieuw leven in hun verhaal doorbreekt. Jij mag God laten oplichten in de verlangens en teleurstellingen, de pijn en dromen van je medemensen. Jij bent vandaag Gabriël, de engel die met ongelofelijk nieuws aanklopt bij de mensen om zich heen.

Stel je eens voor, vrienden, dat er vandaag nog ergens een engel verschijnt met goed nieuws. Misschien klopt Gabriël ook aan bij onze kerk, onze geloofsgemeenschap. Misschien vertelt hij vandaag: " Jullie die een kring van mensen vormen rond Jezus van Nazareth, die willen bouwen aan een geloofsgemeenschap voor mensen vandaag: het is tijd voor een nieuwe geboorte. Ook in jullie gemeenschap wil God tastbaar aan het licht komen. Het zoeken naar een nieuwe kerk, naar een gemeenschap die niet vastroest in oude structuren of hardnekkige patronen, dat zijn de barensweeën van een nieuwe geboorte. Durf je geloven dat er daar nieuw leven aankomt? En durf je er zelf aan bouwen, zonder angst voor wat je moet loslaten?

Vandaag, vrienden, kloppen er overal Gabriël-engelen aan met goed nieuws. Dat is onze laatste stap naar Kerstmis. Een stap vol hoop en perspectief, een stap die de eerste tekenen van nieuw leven laat voelen. Ga je mee op weg?

Amen.

Vincent Duyck – 17-18 december 2011