

Emmaüs

Als je morgen,
morgen, morgen
naar 'Emmaüs' moet,
en onderweg
komen er vragen in je hart
en twijfels in je geest
en zinkt de moed in je schoenen.
Zie toe wie met je meegaat op de weg...
Het zal een mens zijn
die eerst vreemd voor je is.
Misschien luistert hij,
en maakt veel voor je duidelijk.
Zijn stem zal warm zijn,
en vol begrip.
zijn hand vast en zacht,
en wanneer je hem uitnodigt
om binnen te komen
- het zal valavond zijn -
zie toe hoe hij met je het brood breekt:
het kan de Heer zijn,
heel duidelijk,
en daarna maar weer
gewoon de mens
die de weg met je gaat.