

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

zaterdag 13 september	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 14 september	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs



Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend, en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

Startviering Emmaüsparochie zondag 21 september



De Startviering waarmee de Emmaüsparochie haar nieuwe werkjaar feestelijk opent,

vindt plaats op **zondag 21 september om 10.30 uur in de Sint-Baafskerk**. In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 september is dit de enige eucharistieviering in de Emmaüsparochie. Je wordt samen met de hele parochiegemeenschap uitgenodigd voor dit feestelijk gebeuren. Het Emmaüskoor en Solied luisteren samen deze Startviering op. En, jawel: ook voor de **receptie** die meteen na de mis aangeboden wordt vóór de kerk ben je hartelijk welkom.

Mark Van de Voorde: "Niet in onze naam"

Emmaüsser Mark Van de Voorde heeft een nieuw boek uit. ***Niet in onze naam*** is de titel, en de ondertitel maakt duidelijk waar hij het over hebben wil: ***Oproep tot christelijk verzet tegen populisme en antidemocratie***.

Van de Voorde trekt van leer tegen dictatoriale leiders die het christelijk geloof voor hun kar spannen maar zelf niet bepaald christelijk leven. Dit soort kwaad moet je echt in de kiem smoren, want autocraten verlokken de massa en voor je het weet krijgen ze de bovenhand. "De Kerk moet bescheiden zijn als speler in de maatschappij, maar niet in haar boodschap."

Niet in onze naam is uitgegeven bij Otheo.



Ecokerk: Knooppunten van hoop

Van maandag 1 september tot zaterdag 4 oktober loopt de 'Scheppingsperiode'. Christenen wereldwijd staan in die periode stil bij de schepping waarin we mogen leven. Met haar campagne 'Knooppunten van hoop' roept Ecokerk op om de hoop niet te laten varen en om samen op weg te gaan naar een klimaatveilige, milieuvriendelijke en rechtvaardige toekomst.

Op **zaterdag 4 oktober** om 19 uur wordt de Scheppingsperiode in Brugge afgesloten met een viering in de Sint-Jakobskerk. Na de viering is er kans tot ontmoeting en uitwisseling.

[Hier vind je meer info over de campagne 'Knooppunten van hoop'](#)



Arvo Pärt negentig

Gisteren vierde de Estse componist Arvo Pärt zijn negentigste verjaardag. Hij geldt als een van de belangrijkste en meest populaire hedendaagse componisten van gewijde muziek.

[We vieren deze verjaardag met een knappe uitvoering van zijn compositie voor koor *Da Pacem* \(5'43"\)](#)



Noteer nu al

- Op **dinsdagavond 23 september om 19.30 uur** vindt de eerste **Bijbelavond** van het nieuwe werkjaar plaats.
- Vanaf **woensdag 24 september** herneemt de wekelijkse **Midweekviering om 18.30 uur** in de weekkapel van de Sint-Michielskerk.

Elke dag bidden onderweg

De podcast *Bidden onderweg* helpt jou om elke dag van het jaar tot gebed te komen. Leef dichter bij jezelf en bij God met deze dagelijkse bijbelmeditatie van 12 minuten.

[Beluister of download *Bidden onderweg*](#)



Emmaüs grenzeloos: San Giovanni Valdarno (Italië)

De zoon van een Emmaüsser ging stappen in Toscane, een toeristisch populaire regio in Midden-Italië. In het stadje San Giovanni Valdarno staat aan de Piazza Masaccio de Basiliek van Santa Maria delle Grazie. In de basiliek vond onze reiziger dit Emmaüstaferreeel, een werk van de in Florence geboren barokschilder Benedetto Veli. Het werk is gedateerd tussen 1610 en 1620.



Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüsafereel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Goedgezaid

"In de haven is het schip veilig. Maar dat is niet waarvoor het gebouwd is."

(William Shed [1820-1894] was een Amerikaanse presbyteriaanse theoloog)

5 tv-tips van Otheo

Emmaüs bidt



Heer,
wij moeten het verdriet kennen
om de vreugde te smaken.
Ik denk wel eens dat we
ook het kwaad moeten kennen
om het goede te doen.
Het is een troostende gedachte
voor wie telkens weer
vervalt in dezelfde fout.
Heer, breng ons altijd terug
vanuit het verdriet naar de vreugde,
vanuit het kwaad naar het goede,
vanuit het donker naar het licht,
alles in naam
van Uw liefde en vergeving.

(Toon Hermans, *Gebedenboek*)

Koorrepetities

Solied

Repetitie op vrijdag 12 september om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

Repetitie op vrijdag 19 september om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

Emmaüskoor

Repetitie op maandag 15 september om 19 uur in P.C. Valkenburg

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



[Hier vind je het overzicht](#)

van de geplande en de recente uitvaarten
in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert
de naam van de overledene enkel
wanneer de nabestaanden daarmee instemmen.
Hou er dus rekening mee
dat sommige uitvaarten
niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg

Legeweg 83b, Sint-Andries

tel. 0484 76 25 87 (Anne)

of 0473 46 03 19 (Maria)

open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.

[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

[Klik hier](#)
of
[Inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

Volg ons



Facebook



Website



Whatsapp

© 2025 Pastorale eenheid Emmaüs
Sint-Andries – Sint-Michiels Brugge vzw

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u emmausbrief@emmausparochie.be toe aan uw adresboek.

