

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

zaterdag 11 oktober	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 12 oktober	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
woensdag 15 oktober	18.30 uur	Midweekviering in Sint-Michiel



Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectors

Overzicht met de misintenties, lectors en eventuele collecte komend weekend, en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

Info- & inschrijfavond Eerste communie 2026

Eerste communie 30-31 mei 2026

EMMAÜS
PAROCHIE



De ouders van de kinderen die komend voorjaar hun Eerste communie doen worden uitgenodigd voor een info- en inschrijfavond komende **woensdag 15 oktober om 19.30 uur in de kerk van Sint-Baafs**. Er wordt toelichting gegeven bij het Rugzaktraject dat de eerstecomunicantjes zullen volgen in de aanloop naar hun Eerste communie op 30 of 31 mei 2026. Einde voorzien rond 20.30 uur.
Inschrijven voor deze info-avond hoeft niet.

Volg de info op [onze website](#)

Oasemoment op 16 oktober: over dankbaar zijn

Op **donderdagavond 16 oktober om 19 uur** is er weer een Oasemoment. Dat zal blijven stilstaan bij het evangelie over de tien melaatsen die door Jezus Christus genezen worden. Jezus vraagt zich verwonderd af waarom slechts één van de tien hem komt bedanken. Waar blijven de andere negen? Dat wordt het thema van het Oasemoment: dankbaar zijn. Het vindt plaats **in de kerk van Sint-Andries**, niet in de weekkapel maar in het koor van de kerk. Je bent er vanaf 18.30 uur welkom om vooraf al tot rust te komen.



Inschrijven voor Vormsel 2026 op maandag 20/10



De vormselvieringen zullen in 2026 plaatsvinden op zaterdag 6 en zondag 7 juni, telkens in de voormiddag. De ouders van de kinderen die volgend jaar hun Vormsel ontvangen, worden uitgenodigd voor een info-avond met inschrijving op **maandag 20 oktober in de kerk van Sint-Baafs, van 19.30 tot 20.30 uur**. Vooraf inschrijven voor deze info-avond hoeft niet.

Inschrijven voor digitale adventsretraite

Advent is een waardevolle tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Maar de weken voor Kerst zijn vaak ook hectisch. Met de digitale adventsretraite *Als uw woord opengaat* nodigen de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten je uit om elke dag de woorden van de Bijbel in je hart te laten doordringen. Als deelnemer ontvang je vanaf zondag 30 november gratis elke dag een gebedsmail met een Bijbeltekst en eenvoudige reflectievragen. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.

[Schrijf nu in voor deze digitale adventsretraite](#)



Twijfel is het begin van hoop



Twijfel wordt vaak gezien als iets dat overwonnen moet worden, als een ongemak of zwakte, ziet studentenpastor Jorn den Hertog. Maar wat als twijfel juist de kern is van een levend geloof?

[Lees meer](#)

Maak Brugge wit van solidariteit

In Brugge leven meer dan 7.400 mensen met een armoederisico. Meer dan 1 op 10 kinderen groeit op in armoede. Bij de allerkleinsten loopt dat zelfs op tot 15,5%. Maar armoede blijft vaak onzichtbaar. En wat we niet zien, negeren we te gemakkelijk. Daarom roepen de armoede-organisaties in Brugge iedereen op om **in de week van 17 oktober, en zeker op 17 oktober zelf**, een wit laken uit het raam te hangen, of aan je balkon, of over je gevel. Een maak een knoop als symbool van verbondenheid. En deel je laken met #WitteLakensBrugge. Samen kleuren we de stad wit van solidariteit.



Noteer nu al

Op **dinsdagavond 21 oktober** is er weer een Bijbelavond met Carlos Desoete, van **19.30 uur** tot ca. 20.30 uur, in het Parochiaal Centrum Valkenburg (Legeweg 83, Sint-Andries).

Elke dag bidden onderweg

De podcast *Bidden onderweg* helpt jou om elke dag van het jaar tot gebed te komen. Leef dichter bij jezelf en bij God met deze dagelijkse bijbelmeditatie van 12 minuten.

[Beluister of download *Bidden onderweg*](#)



Emmaüs grenzeloos: Ravenna (Italië)

Twee Emmaüssers op bezoek in Ravenna, in het noordoosten van Italië, ontdekten dit Emmaüstaferaal in de Basiliek van Sant'Apollinare Nuovo. Het tafereel maakt deel uit van het lijdensverhaal van Christus. Ravenna is cultuurhistorisch van groot belang vanwege de met kostbare mozaïeken gedecoreerde vroegchristelijke bouwwerken. Die dateren grotendeels uit de tijd dat de stad de hoofdstad was van het Ostrogotische Rijk.



Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferaal? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Goegezeid

"Nog nooit is de maan op haar donkerste punt blijven staan."

(Anoniem)

5 tv-tips van Otheo

Otheo

Emmaüs bidt



God,

Soms voel ik me groot
en sterk als een berg,
niks of niemand
die me wat kan maken.

Soms voel ik me klein
en angstig
voor het onweer en de storm,
voor geruzie van mensen
en zoveel dingen op tv.

Soms ben ik ook
bang voor mezelf,

omdat mijn woorden vuisten worden
en ik ze niet kan stoppen.
Dan gaat mijn hart tekeer
en lijkt het alsof
de wereld mij overspoelt.

Daarom,
als ik alleen ben,
praat ik met Jou, God.
Jij doet het tij keren,
de storm bedaart.
Mijn hoofd en hart
worden weer kalm als de zee.
Want ik weet dat Jij er bent.

(Katia Van Cleynenbreughel)

Koorrepetities

Emmaüskoor

Repetitie op maandag 13 oktober om 19 uur in P.C. Valkenburg.

Solied

GEEN repetitie op vrijdag 10 oktober. Wel is er een zangnamiddag op zaterdag 11 oktober van 13.30 tot 17.30 uur in P.C. Valkenburg

Algemene repetitie op vrijdag 17 oktober om 19.15 uur in de kerk van Maria Assumpta in Assebroek. Op zondag 19 oktober om 16 uur zingt het koor in deze kerk de Vredescantate. Inzingen om 14.15 uur.

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



Hier vind je het overzicht

van de geplande en de recente uitvaarten
in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert
de naam van de overledene enkel
wanneer de nabestaanden daarmee instemmen.
Hou er dus rekening mee
dat sommige uitvaarten
niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg

Legeweg 83b, Sint-Andries

tel. 0484 76 25 87 (Anne)

of 0473 46 03 19 (Maria)

open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.

[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

Volg ons



Facebook



Website

[Klik hier](#)
of
[Inschrijven op de Emmaüsbrief](#)



Whatsapp

© 2025 Pastorale eenheid Emmaüs
Sint-Andries - Sint-Michiels Brugge vzw

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u emmausbrief@emmausparochie.be toe aan uw adresboek.

