

Kerstmijmering

Hij die heet
'Ik zal er zijn voor u'
zal ook nu weer geboren worden.
Hij zal gebeuren in mensen
zoals Hij gebeurde
in Jezus van Nazareth.

Eerst heel klein en verdoken
zoals een kind opgroeit
in de schoot van zijn moeder.
Hij zal warme geborgenheid behoeven
en lieve zorgen
van mensen voor mensen,
en voor het kwetsbaarste het meest.

Hij zal aan het licht komen
waar niemand het verwacht:
in de wereld van de minsten,
in de wereld van de wijze zoekers
naar waarheid en hoop.

Gaandeweg zal hij ook vandaag
een teken van tegenspraak worden
die ons doet kiezen
voor zijn manier van leven:
goed doen en breken en delen.

Hij die heet
'Ik zal er zijn'
zal gebeuren
in ons.

Want met Kerstmis
gaat het niet zomaar om een kind,
maar om de werkelijkheid
dit in dat kind verscholen zit:
dat onze God te zien is,
dat Hij te horen en te voelen,
te ervaren is
in mensen
die Hem in hun leven laten gebeuren.
Om leven van de Verrezene gaat het,
nieuw en ander leven,

dat in de praktijk van mensen,
in de schoot van een gemeenschap
opnieuw geboren,
zichtbaar wordt.

Nieuw leven, ander leven,
wereld omgekeerd,
tegenschiedenis van God met mensen:
blinden zien,
vooral zij zie verblind zijn door hebben en houden; doven horen,
krijgen oor voor wat anderen beroert
en voor het appél
dat van medemensen uitgaat;
stommen spreken,
mondgesnoerden krijgen stem-recht.
Marginaal wordt centrum
en richtsnoer voor alle samenleven.
Mensen bloeien open
om er te zijn voor anderen.
Dat woord moet vlees worden,
ook vandaag.

Er is nood aan Kerst-mensen,
meer dan aan kerst-wensen.

Als je ooit, op zoek naar leven,
een plek vindt
waar mensen – godvergeten, ongeweten –
elkaar dragen, weet dan:
dit is Bethlehem vandaag.

Als je ooit een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt
en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens wordt groot gemaakt
en de verslaafde vrij,
weet dan:
hier staat de ster stil.

Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid
en eerlijkheid
die zijn medemens broer en zus noemt,
en vrede maakt tot tweede natuur,
zeg dan maar:
hier komt iets van God tot leven.

En word dan even stil
bij dit gebeuren.
Zo stil als de ster.

Carlos Desoete