

Kerstmis 2011 - Homilie - Carlos Desoete

Sinds een paar weken hebben we eindelijk een regering. Meer dan een jaar zijn we getuige geweest van het eindeloos gebakkelei tussen partijen, van het moeizaam zoeken met lukken en mislukken, om akkoorden te maken... Weet je wat het zo moeilijk maakte? Dat partijen moeten rekening houden met hun achterban... Een achterban, dat zijn de mensen die zij vertegenwoordigen, mensen die zeggen: wij rekenen op u, zorg eens dat onze belangen verdedigd worden. Een partij wordt gemaakt door haar achterban: die bepaalt welke accenten men legt, welke keuzes men maakt, welke belangen men naar voor schuift, welke stijl van omgaan men er op na houdt.

De macht van de achterban is groot. Groter dan men denkt. Vrijdagavond hebben we het nog meegemaakt in Music for life: al maanden op voorhand had men gezegd dat het de laatste keer was, maar vrijdagavond moest de VRT onder druk van zoveel mensen verklaren: we gaan door met een solidariteitsactie...

Waarom vertel ik dat? Omdat, als Jezus mens is geworden, de Mens in wie God gebeurde, dat alleen maar kon dank zij zijn achterban. En zijn achterban was dubbel. Het waren vooreerst al die mensen die vóór hem waren: van Abraham tot Mozes, en Elia... De mensen van Jahweh, van "Ik ben er voor u". Mensen die ontdekten dat God geen verhaal is van ver weg en hoog in de hemel, maar dat Hij gebeurt in mensen: waar mensen er zijn voor elkaar. Door dat verhaal was Jezus getekend, door dat verhaal heeft Hij zich laten tekenen. Hij heeft het verder geschreven, zo concreet dat men van Hem zei: We hebben God zien gebeuren in Hem. In Hem is God geboren.

Zijn achterban, dat waren ook de herders, de mensen voor wie geen plaats was, die niet binnen mochten in de stad, de siorrim chamorrim in het Hebreeuws, schorremorrie zouden wij zeggen, of anders nog: os- en ezelmensen. Mensen die het moeten stellen met een kribbe in plaats van een wieg. Die herders waren er bij van in het begin en in de loop der jaren zijn er nog zoveel bijgekomen: tollenaars, zondaars, blinden en lammen, zieken, melaatsen... En tot elk van hen heeft Hij gezegd: Ik ben er voor u. De wereld van de herders heeft Hem getekend. Hij heeft hun lot gedeeld, Hij is zelf als rechteloze gestorven. Maar toen zeiden ze van Hem: we hebben God gezien. God is in Hem gebeurd, God is in Hem geboren

Vandaag vieren wij Kerstmis. Dat is veel meer dan geboortefeest van een kind 2000 jaar geleden. En veel meer dan een verjaardag. Dit is een dag om te vieren en te gedenken dat het nu aan ons is om dit verhaal verder te schrijven. Dat God in ons gebeurt. Dat het dus in ons zichtbaar wordt wat zijn naam betekent. Dat 'Ik ben er voor u' mag gebeuren in elk van ons en in onze gemeenschap.

En onze achterban staat er ook vandaag.

Het zijn de herders van nu : de kinderen in armoede die ons in de actie van Welzijnszorg gepresenteerd werden. Het zijn de mensen zonder dak, zonder papieren, zonder werk, zonder toekomst. Het zijn de mensen die verkommeren in eenzaamheid,vergeten mensen, de zieken. Zij zijn onze achterban. Vanuit hun bestaan klinkt hun roep naar ons toe: Wil je er zijn voor ons, mogen wij bij jullie thuiskomen? Laat het waar zijn wat je zegt, wat je bidt en zingt. Onze menswording moet getekend zijn door de armen, de minsten. De armen naast ons. Zij roepen ons op. Zij toetsen geloofwaardigheid.

De armen die naast ons zijn, maar ook de arme in ons.
In elk van ons leeft er een kleine mens, getekend door kwetsuren, door gebrokenheid en angst. In elk van ons is er een arme kleine mens die wij liever wegsteken, de mens die wij niet toelaten, die wij verbergen : want wat gaan ze van ons denken? Kerstmis zegt ons: laat hem toe. Ook je kleine kanten zijn een onvervreemdbaar deel van jezelf. Ook je kwetsuren behoren tot jouw mens zijn. Je mag ze ook graag zien. En weet: God wil ook in je kwetsuren en je kleinheid zichtbaar worden, gebeuren. Hij kan niet geboren worden in perfecte mensen, omdat perfecte mensen niet bestaan.

Onze achterban, dat zijn ook Mozes en Elia en Jezus en met hen zoveel mensen die ons op dat spoor hebben gebracht, die ons het verhaal van 'Ik ben er voor u' verteld en voorgeleefd hebben. Zij zeggen ons vandaag: schrijf dat verhaal verder. Doe het op jouw manier, als kind van jouw tijd. Vervoeg Gods naam, maak Hem zichtbaar

Vandaag wil God in ons geboren worden.
In ons, zoals we zijn.
Hij wil niet een woord blijven, een naam.
Hij wil handen en voeten krijgen.
Hij wil mens worden.
Hij wil gebeuren.
Zoals Hij gebeurde in Jezus Christus,
zo wil Hij gebeuren in ons.

Het is vandaag aan ons te zien wie God is.

Carlos Desoete