

## **Kersttijd: Mens worden**

Hij die Liefde heet  
zal ook vandaag  
Mens worden.

Hij zal niet bij woorden blijven.  
Hij zal handen en voeten krijgen,  
geest en hart.  
Hij zal te zien zijn, te voelen,  
aan den lijve te ondervinden  
in ieder mens die zegt:  
"Ik ben er ook voor jou"  
en van die zin  
de samenvatting maakt  
van zijn manier van leven.

Hij zal te zien zijn  
in elke keuze,  
in elke politieke beslissing  
die hoop geeft aan de armen,  
uitzicht aan mensen zonder toekomst  
en bevrijding aan hen die vastzitten,  
hoe dan ook.

Zoals Hij Mens is geworden  
in Jezus,  
zo wil Hij het vandaag worden in ons.

(Carlos Desoete)