



Oasemoment 'Kerstmis'
Emmaüsparochie - donderdag 17 december 2015

Muziek

Inleidend gedicht

Het is alweer de hoogste tijd
de kerststal uit te pakken.
'k Had hem op zolder neergelegd
in grijze plastic zakken.
Het wordt zo stoffig allemaal,
zo'n stal met al die dieren
en kerstfeest wil je toch als 't kan
in alles waardig vieren!

De herders en de wijzen zijn,
door vloeipapier beveiligd
en keurig op hun rug gelegd,
gelukkig niet ontheilgd.
Alleen de ganse beestenboel
heeft breuken opgelopen.
Ik moet beslist dit jaar een os
en nog twee ezels kopen.

Staat eind'lijk alles uitgestald
en wil ik licht ontsteken,
bemerkt ik dat Maria en
het Kindeke ontbreken
en welke plaatsen ik ook zoek,
ik vind alleen nog dieren
en berg de kerststal treurig op.
Zó is er niets te vieren!

's Nachts droom ik van een stille nacht
met herders op een weiland,
waar men uitbundig kerstfeest viert,
alleen wel...zonder Heiland!
En als ik 's morgens weer ontwaakt
bekruipt mij één verlangen
om als het grote feest er is,
dat Kindje te ontvangen!

Het kerstfeest wordt zo vaak gevierd
met uiterlijke dingen.
Maar Jezus is volkomen zoek,
die ligt heel diep verborgen.

Toe, lieve mensen, zoek nog eens,
misschien vind je Hem morgen!

(Frits Deubel)

Korte stilte

Bezinning

Zou dit Kerstmis kunnen zijn?

De drukte neerleggen,
drijfveren loslaten,
emoties laten wegebben
om de mens als mens te zien,
het kind in hem ontdekken,
en dan...
wie wordt dan niet vertederd?
Wie blijft nog zo hard als de wereld,
of boos, of jaloers, of vol naijver
bij het zien van het Kind?

Het Kind brengt je tot de essentie
dat liefde iets is dat je krijgt,
en dat je enkel geven kan
zoals je het zelf gekregen hebt.

Als je tijdens de feestdrukte
het leven ontdekt
door stil te vallen
voor het Licht van de kribbe,
dan ontdek jij de Liefde
die God er voor jou heeft ingelegd.

(onbekend)

Stilte

Evangelie

We lezen uit het Evangelie van Lucas.

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld in registers moest worden ingeschreven.
Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinus gouverneur van Syrië was.
Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
Zo ook Jozef.
Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Bethlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.

Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
en ze baarde een zoon, haar eerste kind.

Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
Maar de engel zei:
"Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt."
Plots was er bij de engel een heel leger uit de hemel.
Ze loofden God met de woorden:
"Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft."

(Lc. 2, 1-14, Willibrordvertaling)

Stilte

Bezinning

Wat kunnen wij U eigenlijk brengen?
Wat hebben wij om aan U te schenken?
Er is zoveel dat duister is
in onze menselijke verhoudingen en in ons eigen binnenste!
Er zijn zoveel verwarde gedachten,
er is zoveel koude en trots,
zoveel lichtzinnigheid en haat!
Zoveel waar U niet blij mee kan zijn,
zoveel dat ons ook van elkaar scheidt
en ons beslist niet verder helpt!
Zoveel wat rechtstreeks
in tegenspraak is met de boodschap van Kerstmis!

Wat moet U met zulke geschenken beginnen?
En wat met zulke mensen als wij allen zijn?
Maar juist dat wilt U immers met Kerstmis van ons hebben
en van ons wegnemen:
heel onze poverheid, én onszelf, zoals we zijn.
In plaats daarvan wilt U ons Jezus, onze Heiland, schenken
en in Hem een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
In Hem wilt u ons een nieuw hart
en een nieuw verlangen schenken,
een nieuw licht en een nieuwe hoop
voor ons en voor alle mensen.

(naar Karl Barth, *Gebeden*)

Stilte

Bezinning

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je eigenlijk geen kalkoen nodig, geen tafel vol eten en drinken. Licht, vrede en vreugde hangen niet als lichtjes in de kerstboom en komen niet over je heen met wat sentimentele muziek!

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je 'licht' en 'warmte' nodig, geen koude neonschittering. Je hebt een licht nodig in je hart, om de zin van je leven te zien en de warmte van iemand die echt van je houdt!

In armoede en kou en in diepe verlatenheid, is plots iemand in de wereld gekomen voor alle mensen, om met heel zijn leven 'licht' en 'warmte' te zijn. Als je als een kind openstaat voor het mysterie van deze mens, de mens Jezus, dan zul je 'licht' ontvangen en 'warmte' voelen!

Ik wens je in deze dagen veel 'licht' en 'warmte' diep in je hart om met de warmte in je hart mensen uit de kou te halen!

(naar Phil Bosmans)

Stilte

Bezinning

Allen kunnen wij licht zijn in het duister,
elk op zijn eigen plek.
Een klein licht weliswaar,
maar samen vormen wij licht genoeg
om de zoon van God te verwelkomen
in het duister van deze wereld.
Laten wij, elk van ons,
straks tijdens de muziek na volgende bezinningstekst
ons lichtje een plaats geven
dicht bij de kribbe waar God mens wordt.

Want met kerstmis
gaat het niet zomaar om een kind,
maar om de werkelijkheid
die in dat kind verscholen zit:
dat onze God te zien is,
dat Hij te horen en te ervaren is
in mensen die Hem in hun leven laten gebeuren.

(korte stilte)

Steek de kaarsen aan,
laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het donker in je hart,
ook al is het duister op je wegen.

Steek de kaarsen aan,
breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat vrede een ijdel woord is

Steek de kaarsen aan,
laat de hoop branden,
laat je verlangen opflakkeren.
Want Hij is in je droom, in je honger, in je traan, in je lach,
in je handen die reiken naar vrede,
in je diepe drang naar liefde,
in je machteloos verdriet.
Hij is in vandaag, in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en zal zijn.
Hij is!
God met ons is Hij,
hart van ons hart, licht in ons midden.

(inleidende tekst: naar Carlos Desoete ; 'Steek de kaarsen aan': Daniel Malfait)

Muziek

(tijdens de muziek zetten de mensen hun lichtje op de stenen rondom de kerststal)

Bezinning

Om een mens te zijn op aarde,
zonder aanzien, zonder macht,
is hij onder ons geboren,
in de kilte van de nacht.

Om een vuur te zijn op aarde,
dat verwarmt, maar niet verslindt,
is hij onder ons geboren,
als een weerloos mensenkind.

Om een licht te zijn op aarde,
dat de duisternis verjaagt,
is hij onder ons geboren
als een stem die waarheid vraagt.

Om een zwaard te zijn op aarde,
dat verdeelt, maar niet vermoordt,
is hij onder ons geboren,
vrede stichtend door zijn woord.

Om een kracht te zijn op aarde,
die de machten zal verslaan,
is hij onder ons geboren,
slechts vertrouwend op Gods naam.

Om de vreugde van de aarde,
broederschap in overvloed,
is hij onder ons geboren:
godsgeschenk dat leven doet.

(auteur onbekend)

Stilte

Bezinning

Voor iedereen die met de kerst alleen is,
voor iedereen voor wie geen tafel is gedekt,
voor iedereen die zich eenzaam voelt, niet als de rest,
voor iedereen die hunkert naar wat liefde,
naar wat warmte in het nest.

Voor iedereen die eenzaam is in deze dagen,
voor iedereen die thuis zit zo alleen,
voor iedereen die zwerft door stille, kille straten,
voor iedereen die tot het bot verkleumd is,
die doelloos dwaalt door feestelijk verlichte straten;

Voor iedereen heeft hij een beetje liefde,
voor iedereen toont hij een ruim begrip,
voor iedereen zet hij een mooie boom op,
voor iedereen heeft hij wat warmte en wat licht,
een maaltijd, bij de lichtjes in een boom.

Maar hij kan niets zonder onze hulp,
alleen door onze ogen ziet hij mensen in de kou,
alleen door onze oren hoort hij de roep om hulp,
alleen door onze mond spreekt hij woorden van troost,
alleen door ons hart kan hij liefde geven.

Alleen als hij opnieuw geboren wordt in ons
mogen wij samen zijn geboortefeest vieren.
Alleen als wij hem in ons laten voortleven
is hij niet voor niets geboren.

(auteur onbekend)

Stilte

Bezinning

Toen
in een huis
waar deuren noch vensters sloten
werd een Kind geboren.

Herders
zonder huis
hoorden het, kwamen erop af
en mochten binnen.

Wijzen
ver van huis
zagen het, kwamen erop af
en mochten binnen.

Vandaag
aan onze huizen
waar deuren en vensters goed sluiten
en wij binnen Kerstmis vieren,
kloppen nog steeds mensen aan
die zonder huis of ver van huis

hopen dat ze net als toen
binnen mogen.

(Antoon Vandeputte)

Stilte

Bezinning

God is mens geworden.
Hij is kind geworden: hulpeloos, machteloos.
Hij is in Jezus niet verschenen als de almachtige God,
maar als een kwetsbaar mens.
De menswording van God in Jezus Christus drukt
niet alleen iets wezenlijks uit over Jezus Christus,
maar ook over God.
God is niet alleen hij die ver is, maar ook hij die ons nabij is.
Hij is solidair met ons geworden.
Voor mij betekent de menswording van God
een revolutie in de visie van mensen op God:
God is niet alleen degene die ver weg is:
Hij heeft zich in Jezus aan ons getoond.
Hij is zichtbaar, voelbaar geworden.
Hij heeft zich met ons, mensen, verbonden.
Hij ontmoet mij en wij staan nu oog in oog met elkaar.
In het menselijk gelaat kan ik hem herkennen.

(naar Anselm Grün, *Geloof voor beginners*)

Muziek

Bezinning

Wat heb ik eraan
dat God in Jezus geboren is,
als Hij niet geboren wordt in mij.

Hij die Liefde heet
zal ook vandaag
Mens worden.

Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen,
geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan den lijve te ondervinden
in ieder mens die zegt:
"Ik ben er ook voor jou"
en van die zin
de samenvatting maakt
van zijn manier van leven.

Hij zal te zien zijn
in elke keuze,
in elke politieke beslissing
die hoop geeft aan de armen,
uitzicht aan mensen zonder toekomst

en bevrijding aan hen die vastzitten,
hoe dan ook.

Zoals Hij Mens is geworden
in Jezus,
zo wil Hij het vandaag worden in ons.
Het is vandaag aan ons te zien wie God is.

(naar Carlos Desoete)

Stilte

Slotgebed

Bidden wij tot slot
het gebed op het blad dat u op uw stoel vond.

(samen:)

God van leven,
In de dagen van Jezus
bent U iets nieuws begonnen.

Daarom bidden wij U:
maak vandaag een nieuw begin met ons,
een nieuw begin van vrede en gerechtigheid.
Laat uw Woord vlees worden in ons,
en geef dat uw geboorte
in onze tijd te zien is aan onze daden,
te horen aan ons spreken
en te voelen aan ons omgaan met elkaar.

Maak ons tot dragers van hoop,
tot dragers van uw leven.
Amen.

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Wij zien u graag terug in het nieuwe jaar
voor een nieuw Oasemoment op donderdag 28 januari.
We zijn dan dicht bij Onze Lieve Vrouw Lichtmis
en zullen het daar over hebben.

Laten we Gods vrede mee naar huis nemen.
Dat kan
als we licht en vrede delen
met de mensen die we morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf
licht en vrede voor de mensen om ons heen.

Goeienavond nog.
De vrede van de kerstnacht zij met u
en met allen die u dierbaar zijn.