



Oasemoment 'Kostbaar in zijn ogen' Emmaüsparochie - donderdag 23 februari 2017

Inleiding

Kostbaar is wat veel kost,
wat duur is, wat veel waarde heeft.
Een ring met diamanten, een chique auto.
Die kosten veel geld.
Maar niet alles valt in geld uit te drukken.
Als mensen van iets houden,
dan is dat voor hen kostbaar.
Een mooi schilderij
of een zelfgemaakte tekening voor oma.
Oma geeft die tekening een heel speciaal plaatsje,
want voor haar is die kostbaar.
Ze zou ze echt niet willen ruilen
voor een tekening van iemand anders.
Ook dieren kunnen kostbaar zijn voor hun baasje,
onmisbaar, niet te ruilen voor een ander.
Ook mensen kunnen kostbaar zijn voor elkaar.

Onze nieuwe bisschop Lode Aerts
koos het zinnetje "Kostbaar in zijn ogen" als zijn leuze.
Voor hem verwoordt dit "kostbaar in zijn ogen"
de kern van het evangelie.
Wij zijn oneindig kostbaar in Gods ogen.
Iedereen, gelovig of niet-gelovig,
voorbeeldig of niet-voorbeeldig,
iedereen is in de ogen van God kostbaar.
De woorden komen uit Jesaja,
een passage over een volk in ballingschap.
Een beetje vergelijkbaar met de situatie vandaag:
een crisistijd, er heerst angst en onzekerheid.
En ze zijn ook met niet zo velen meer.
En net dan zegt God
dat ze kostbaar zijn in zijn ogen.
Een woord van vertrouwen in tijden van verwarring.

(naar <http://blog.dominicanenschildebergen.be/zondagsvieringen> en Lode Aerts)

Stilte

Bijbeltekst

We lezen uit het boek Jesaja.

Dit zegt de Heer,
die jou schiep, Jakob,

die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Moet je door het water gaan - ik ben bij je;
of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan,
het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de Heer, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld,
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zoveel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.
Wees niet bang, want Ik ben bij je."

(Jesaja 4, 1-5, Nieuwe Bijbelvertaling)

Stilte

Bezinning

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen
en al het lijden van de wereld aanwijzen
om te bewijzen
dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst
volmaakt zijn
vooraleer we durven te geloven
dat God ons liefheeft?

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken
met het doembeeld van onze zonden
en onze behoefte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn
omdat God ons bemint?

Als God ons wil beminnen
in een wereld zoals die is,
als Hij ons wil liefhebben
zoals wij zijn: lekker onvolmaakt,
struikelend, maar steeds op weg.

Als liefde nu eens zijn manier is
om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is
om ons te genezen
om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord...
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken

om Hem te antwoorden in dezelfde taal
met hetzelfde woord?
Hij heeft het ons in het hart gelegd.

(Manu Verhulst, *Geloven met het hart*)

Stilte

Gebed

Heer, blijf het mij toefluisteren
telkens wanneer de angst sterker wordt dan het vertrouwen
en wanneer het ongeloof sterker wordt dan de liefde.
Vertel het mij, elke dag opnieuw:
"Ik ben het,
je moet toch niet bang zijn!"
En wil dan met mij gaan,
van de nacht naar de morgen,
van het duister naar het licht.
Geef me de durf
uit de boot van alledag te stappen, net als Petrus.
En vergeef het me
als mijn twijfel toch groter is dan mijn geloof.
Reik me dan uw hand,
vol liefde en tederheid.

(Erwin Roosen)

Muziek

Bezinning

Ik zal er zijn wanneer je alleen bent.

Ik zal er zijn wanneer ze je uitsluiten.

Ik zal er zijn wanneer je twijfelt,
wanneer je treurig bent,
wanneer je angstig bent.

Ik zal er zijn wanneer iemand je pijn doet,
wanneer je in gevaar bent,
wanneer je hulp nodig hebt.

Ik zal er zijn wanneer jouw wereld vergaat.

Ik zal er zijn wanneer je een slecht geweten hebt,
wanneer je zorgen je wakker houden,
wanneer je sterven moet.

Ik zal er zijn om je in mijn liefde te ontvangen.

(naar *40 dagen Kiezen en Delen*, 2009)

Stilte

Bezinning

Ik was ziek,
zijn zachte hand verdreef de koorts.
Ik zat gevangen,
zijn sterke hand heeft mij bevrijd.
Ik was leugen,
ik was duisternis.
Ik was de weg en de hoop verloren.
Hij twijfelde niet aan mij.
Mijn naam was niemand.
Mijn hart was steen.
Mijn huisnummer was Eenzaamheid.
Hij kwam mij bezoeken.
Ik was een stad vol zonde.
Hij doorkruiste ze, sprak vergeving.
Ik was gestorven.
Hij stond aan de stadspoort de rouwstoet op te wachten.
Hij riep mij tot leven.

(Eugeen Laridon)

Stilte

Bezinning

U vinden, God, is een antwoord geven,
is beseffen dat U mij bemint,
dat uw liefde de reden is van mijn bestaan.
Is durven geloven dat U mijn liefde waard bent,
dat U zo kostbaar bent, dat u mij wilt verder dragen:
kostbaar kleinood in de tijd.
U vinden, God, is uw diepe vrede ademen
en groeien in diezelfde liefde
om anderen te kunnen dragen.
Want ieder mens is een kostbaar kleinood,
met liefde gedragen, in de ruimte, in de tijd.

(naar Manu Verhulst)

Stilte

Lied

Zingen we samen het lied Voor kleine mensen.
U vindt de tekst op uw blaadje.

refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden. Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.

refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar...

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel,
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar...

(Zingt Jubilate, nr. 207)

Stilte

Bezinning

Gezegend de mens die weet
dat de stille liefde van God
ons altijd draagt en vasthoudt,
wat er ook gebeurt in ons leven.

Gezegend de mens die weet
dat God ons geen moment
uit het oog verliest, ook niet
als het leven ons zwaar valt.

Gezegend de mens die weet
dat de weg ons gewezen wordt,
ook al weten wij nog niet hoe
deze gaat en waar hij ons brengt.

Gezegend de mens die weet
dat al onze wegen uitlopen tot
in de handen van Hem die onze
oorsprong en bestemming is.

Gezegend de mens die wéét.

(Hans Stolp, Ik geloof in jou. Troostboek voor ieder die even wat troost en bemoediging nodig heeft)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed van de heilige Teresia van Avila.

Mijn God,
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort mij reeds.
Want U bent in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken
heb ik geen vleugels nodig.
Ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder,
mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen.
Ik weet
Dat U mijn God en Vader bent
en ik, hoe onwaardig ook,
Uw kind.

(H. Teresia van Avila)

Stilte

Gebed

Ik weet, Heer,
dat U mij het leed niet onthoudt.
Maar U voert mij er doorheen.
En als ik wandel in het donkere dal
en uw hand niet vind,
vrees ik toch geen ongeluk,
want U bent bij mij.

Ik vertrouw op U, Heer en Vader,
ook als ik er niets van begrijp.
Ik geef mij aan U over.
Doe met mij wat U wilt.

Ik leg mij in uw hand en dank U,
als ik steeds beter leer
dit te willen en anders niets.
Dit ene wens ik:
dat uw wil aan mij vervuld wordt.

(Jörg Zink, *Het nieuwe woord. Hoe wij kunnen bidden*)

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment
vindt plaats over exact vier weken,
op donderdag 23 maart.
Het weekend voordien
zullen we dan het evangelie beluisterd hebben
van de Samaritaanse vrouw,
de vrouw tegen wie Jezus zegt:
"Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer."

Daar willen we komend Oasemoment stil bij staan.

Goeienavond nog.

Komende woensdag breekt de Veertigdagentijd aan.

Moge op deze tocht naar de Paasvreugde

de vrede van de Heer met u zijn

en moge je deze vrede delen

met al wie je op je weg ontmoet.