



Oasemoment 'Als de graankorrel niet sterft' Emmaüsparochie - donderdag 22 maart 2018

Inleiding

Christus' kruisdood komt nu snel nabij
en we gaan met de lezing van het voorbije weekend
nog één stap verder
op onze zoektocht naar de essentie van ons bestaan.
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het.
Maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven, zegt Jezus ons.

Korte stilte

Evangelie

We lezen uit het Evangelie volgens Johannes.

Er waren ook niet-Joden naar Jeruzalem gekomen
om God te vereren op het Paasfeest.
Zij gingen naar Filippus toe, die uit Betsaida in Galilea kwam.
Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden ontmoeten.
Filippus ging eerst naar Andreas,
en zij gingen daarna samen naar Jezus om dat aan hem te vragen.
Jezus zei: "Het moment is gekomen
dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen.
Luister heel goed naar mijn woorden:
een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven.
Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets.
Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op.
Bedenk daarom: als je je leven het allerbelangrijkste vindt,
dan zul je het voor altijd verliezen.
Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven,
dan zul je het eeuwige leven krijgen.
Als je mij wilt dienen, volg mij dan.
Mijn dienaren zullen zijn waar ik ben.
Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader."
Jezus zei: "Ik moet nu bijna sterven, ik ben bang.
Zal ik bidden: Vader, red mij van de dood?
Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te sterven.
Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien."
Toen klonk er een stem uit de hemel, die zei:
"Ik heb mijn macht laten zien, en ik zal het opnieuw doen."

(Joh. 12, 20-28, *Bijbel in gewone taal*)

Stilte

Bezinning

Zie het zaad dat gezaaid wordt.
De regen valt en doordrenkt de aarde.
De zon verwarmt ze en geeft er wasdom aan.
En het graan dat geoogst en geplet wordt
verandert in dagelijks brood.
Wij weten er amper van.
Zo is ons bestaan:
een handvol levenskracht
die ontkiemt dankzij de liefde.
Maar die ook gedrenkt wordt in verdriet.
Wie van ons weet of hij de vruchten ziet?
God laat niet verloren gaan wat goed is.
Hij doet met ons leven
wat hij doet met het zaad.

(bron onbekend)

Stilte

Bezinning

Het grote geheim van alle leven
ligt samengevat
in een kleine graankorrel.

Als die in de aarde valt en sterft
brengt hij veel vrucht voort
en maakt hij leven mogelijk voor velen.

Als hij niet sterft,
blijft hij alleen,
dor
en levenloos.

Er is moed nodig
om dat te geloven
metterdaad.
Moed en groot vertrouwen
dat in de grond
God
de mens nog altijd niet vergeten is.

(Carlos Desoete, *In Zijn Naam*)

Muziek

Bezinning

Elke graankorrel is een rijke belofte,
hij draagt een hele wereld in zich.
De graankorrel is als het gebed van een mens in de nacht.
Hij levert zich over aan onbekende machten
in de zachte en warme geborgenheid van moeder aarde,
waar hij in een stille omhelzing sterven gaat

om in vruchtbaarheid open te barsten tot nieuw leven.
De graankorrel.
Het grote mysterie van leven en sterven.
Stilte. Eenvoud. Verborgenheid.
Hij levert zich over.
Hij kent de donkerte van de aarde.
Hij voelt de warmte van de zon.
Hij drinkt de zaligheid van de regen.
De graankorrel ziet nooit de aar maar hij gelooft erin.
De weg van de graankorrel is de weg van ieder mens
om tot volle ontplooiing te komen.

(Phil Bosmans, *Zomaar voor jou. Vrede en alle goeds*, met coupure)

Stilte

Bezinning

De weg van de graankorrel is er een van vergaan,
van uitgezaaid worden en afsterven.
De graankorrel vertelt van leven,
van nieuwe toekomst,
maar ook van sterven en geven.
Jezus gebruikt dit beeld voor het leven
van Hemzelf en van alle mensen.
De waarde van een mensenleven wordt groter
naarmate er meer is gegeven.
Geven om te leven:
dat is de Boodschap van Jezus.
Leven met open handen,
leven met een toegewijd hart:
dat geeft zin en ook toekomst.
Gesloten handen, gebalde vuisten:
zij bedreigen alle leven.
Maar jezelf durven verliezen
als een graankorrel
verwijst naar leven volop en voorgoed.
De weg van alle zaad
is de weg van toekomst
voor mens en wereld.

(Wim Holtermans osfs, met coupures)

Stilte

Bezinning

We moeten geduldig de graankorrels zaaien,
de aarde waarin zij gezaaid zijn
koppig water blijven geven
en de planten hun tijd gunnen.
We kunnen een plant niet voor de gek houden.
Maar we kunnen haar wel water geven.
Geduldig elke dag.
Met begrip, met nederigheid natuurlijk,
maar ook met liefde.

(Václav Havel)

Stilte

Gebed

Heer onze God,
wonderbaar is uw aanwezigheid in onze wereld:
zo onopvallend en zo kwetsbaar,
als het verborgen zaad
dat telkens weer opschiet.
U draagt de wereld dag aan dag.
U bent niet ver van ons:
wij mogen leven van uw adem,
in uw Geest.

U houdt ons vast zonder ons vast te houden:
in uw liefde mogen wij tot vrijheid komen,
U geeft ons ruimte om te leven
en toch laat U ons nooit los.

Heer onze God,
wonderbaar is uw aanwezigheid in onze wereld.

(naar een tekst in *Leeftocht*, maart 2018, Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Muziek

Bezinning

Ik wil mijn woorden in je hart griffen, zegt God,
mijn verbond in je binnenste leggen.
Ik wil je God zijn en jij mag mijn kind zijn,
tenminste als je dat zelf wilt.
Maar één ding moet je weten voordat je een keuze maakt:
Ik beloof je niet alleen rozengeur en maneschijn.
Je zult op momenten moeten vechten
om je christen-zijn waar te maken,
net zoals een graankorrel
die eerst moet sterven om nieuw leven te geven.
Mijn Zoon heeft het je voorgedaan.
En elke eucharistieviering horen wij het Hem opnieuw doen:
"Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed."

(naar Erwin Roosen)

Stilte

Lied

Zingen we samen het lied op uw blaadje.

Al wat er nodig is om te bestaan,
vraag dat in Jezus' naam.

Zaad om te sterven tot ons behoud,
dertig- en zestig en honderdvoud.

Al wat er...

Jezus die zaad zijt en water en wijn,
die woord en daad zijt, al wat wij zijn.

Al wat er...

Jezus die brood zijt van onze dis,
leven en dood zijt, verrijzenis.

Al wat er...

Stilte

Slotgebed

Barmhartige God,
wij zien het overal om ons heen:
het zaad moet sterven om te ontkiemen,
de kaars moet opbranden
om licht en warmte te geven.
Zo is het ook in ons eigen leven.
Leer ons aanvaarden dat de mens zichzelf moet geven:
zijn tijd, zijn belangstelling,
zijn leven, tot de dood toe.
Alleen zo kan ons leven echt leven zijn,
de moeite waard om door de dood heen te komen
tot het ware leven in uw liefde die geen einde kent.

(André Thoonen)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 26 april.
Wij kijken dan vooruit
naar het evangelie van het weekend dat erop volgt.
We zullen Jezus er horen zeggen:
"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem,
draagt rijkelijk vrucht."
Een beeld dat helemaal aansluit bij dat van vanavond.

Moge de levenskracht van Jezus Christus,
die als graankorrel in de aarde viel,
ons ook in de komende Goede Week
en de vreugdevolle Paastijd die erop volgt
inspireren om mensen te worden
die een klein beetje durven sterven
voor andermans geluk.
Gods zegen moge ons daarbij tot steun zijn:
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
(o.m. naar www.dominicanenschildebergen.be)