



Oasemoment 'Pinksteren' Emmaüsparochie - donderdag 26 mei 2016

Muziek

Korte stilte

Inleiding

Na Jezus' dood zaten zijn leerlingen bijeen.
Ze waren in de rouw,
intens verdrietig omdat hun vriend er niet meer was,
niet begrijpend waarom dingen zo gelopen waren,
onzeker omtrent hun toekomst.
Hoe moesten ze verder? Was er wel een verder?
En zoals het gebeurt bij rouwende mensen,
voerden ze hele gesprekken over Jezus,
over wat Hij had gezegd en gedaan.
En al pratend begon het tot hen door te dringen,
wat Hij eigenlijk had bedoeld met zijn woorden en daden.
En meer nog, dat zij de taak hadden om zijn Boodschap verder te dragen.
Niet alleen treuren, maar verder gaan met wat Hij was begonnen.
En wat begon als een aarzelende gedachte
groeide uit tot enthousiasme,
zozeer dat ze de straat opgingen om iedereen te vertellen over hun Jezus.
Toen was het Pinksteren.
In de duisternis van het verdriet en de dood kwam iets nieuws tot leven,
ging een vuur branden en werd een nieuwe tijd geboren.

(www.theobaldusparochie.nl)

Stilte

Evangelie

We lezen uit de Handelingen van de Apostelen.

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
Waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar ze waren.
Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
Zij raakten allen vol van heilige geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.

Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
"Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië,
Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God."

(Hand. 2, 1-11, Willibrordvertaling)

Stilte

Bezinning

Wie of wat de heilige Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kan je trouwens
zo moeilijk vastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen
waar iets van uitgaat;
Wat ze zeggen, is gemeend.
Wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit
dat met die Geest heeft te maken:
warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip,
aandacht voor de minsten,...

Ook al zijn er velen
wier levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit
waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn 'geestige' mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest vandaag aan het werk is.

De Heilige Geest is God die in ons woont,
die ons bezielt in de kern van ons bestaan,
die ons aanspreekt met zijn eigen naam
'Ik ben er voor u'.

(Carlos Desoete, *In zijn Naam*)

Stilte

Bezinning

Hemelvaart wees naar boven.
Het Pinksterfeest wijst naar beneden.
Pinksteren heeft niets te maken
met iets dat opstijgt
en dat men al gauw niet meer kan volgen.
Pinksteren is eerder iets als vuur
waaraan je je warmen kunt;
als licht,
dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond
die daardoor weer vruchtbaar wordt;
een wegwijzer
die de verdwaalde de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest,
met bezieling en vernieuwing.

(blog.dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Bezinning

We hebben een 'gezonde geest' nodig!
Geen geest van afbraak.
Geen geest van haat en onvrede.
Geen geest van opstandigheid.
Geen geest die klaagt en aanklaagt.
Geen geest van protest.
Geen geest van willekeur en wanhoop.
Geen geest van blinde woede.

Een 'geest van liefde en vriendschap' hebben we nodig.
Wie met een hart vol haat en bitterheid
de oude maatschappij tot in de grond wil afbreken,
bouwt geen nieuwe wereld, maar maakt de jungle klaar!
Wie het geweld verheerlijkt, is geen vernieuwer, maar een beul.

We moeten leren 'samenleven'!
Jonge mensen met oude mensen!
Het westen met het oosten.
Het Noorden met het Zuiden.
De christenen met niet-christenen.
De gelovigen met de niet-gelovigen.
Geen muren meer! Over alle grenzen heen,
alle volkeren, rassen, stammen en talen over heel de wereld!
Samenleven in een gezonde geest,
een geest van liefde, Gods Geest!
De vrucht van deze geest is: blijdschap, vrede,
goedheid, welwillendheid voor elkaar, optimisme.
Dingen die vandaag in ons moeten groeien.

(Phil Bosmans, *Menslief, ik wens je vrede en alle goeds*)

Muziek

Voorbeden

Na elk van de drie voorbeden zingen we telkens:
Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,
Geef het kwaad geen macht over ons.

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Samen zingen:

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,
Geef het kwaad geen macht over ons.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.

Samen zingen:

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,
Geef het kwaad geen macht over ons.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

Samen zingen:

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,
Geef het kwaad geen macht over ons.

(www.pastoralezorg.be; antwoordzang: *Zingt Jubilate*, 11 f)

Stilte

Gebed

Grote Geest van de schepping,
zend mij de warmte van uw zuidenwind
die me tot rust brengt.
Beur mij op en koester mij
als ik moe ben en kil.
Omhels me zoals de zachte bries
de bladeren van de bomen streelt.
En zoals U die schenkt aan de hele aarde,
schenk ook aan mij uw warme adem
die me stimuleert om dichterbij U te komen
en bij uw warmte...

Grote Geest,
til me op tot bij U,
dat mijn hart U mag aanbidden
en bij U komen in Uw heerlijkheid.

(naar Godfried Danneels, *Waak en bid*)

Stilte

Bezinning

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters
in de nacht.

Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken,
dat aangewakkerd moet worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.

(Manu Verhulst)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

Maak ons, Heer, ontvankelijk
voor de tekenen van deze tijd.

Laat ons het goede zien,
de goodwill,

het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid
en de verdraagzaamheid,
als zovele tekenen
van uw Geest
die werkt in mensen
van nu.

Laat ons de werking ontdekken
van uw Geest
in onze groeiende
en zich vernieuwende Kerk.

Leer ons ingaan
op de goede verlangens
die in onszelf geboren worden,
en laat ons geluk brengen
aan elkaar.

Laat uw Geest
van ons bezit nemen,
zodat vrede,
vriendschap en vreugde
aanwezig zijn
waar mensen samenleven.

Amen.

(Ward Bruyninckx)

Muziek

Bezinning

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.
Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.

Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

(Greet Brokerhof-Van der Waa)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment op donderdag 23 juni
is meteen het laatste Oasemoment van dit werkjaar.
Het einde van een werkjaar is een reden
om dankbaar te zijn,
dankbaar voor al het mooie en goede dat we dit jaar mochten beleven.
En daarom gaan we dit Oasemoment
helemaal wijden aan
dankbaar zijn.

Goeienavond nog.
Moge Gods Geest in u wonen
en kracht geven
aan al wat u doet en zegt.