



Oasemoment 'Een ontmoeting op weg naar Emmaüs' Emmaüsparochie - donderdag 28 september 2017

Inleiding en evangelie

Twee van zijn leerlingen waren op weg naar Emmaüs,
ze spraken met elkaar over alles wat er in Jeruzalem gebeurd was.
Op een gegeven moment
ontmoetten ze Jezus, die vroeg of hij een eind mee mocht lopen.
Alleen: ze zagen niet dat het Jezus was.
Waarover zijn jullie zo druk bezig? vroeg hij hen.
Ze bleven staan.
Ben jij dan van Jeruzalem
en weet je niet wat daar gebeurd is?

(korte stilte)

U kent het vervolg van het verhaal.
Hoe de derde man hen de Schrift uitlegt.
Hoe ze hem uitnodigen om bij hen te blijven voor de nacht.
Hoe hij bij het avondeten het brood breekt en deelt.
Hoe op dat moment hun ogen opengaan en ze Hem herkennen.
Hoe ze zich na zijn plotse verdwijnen terughasten naar Jeruzalem
om de apostelen en hun metgezellen
van hun ontmoeting met de Heer te vertellen.

In onze Emmaüsparochie
klinkt het verhaal van de Emmaüsgangers
ons misschien nog meer bekend.
Amper enkele weken geleden hoorden we het opnieuw,
in de aanstellingsviering van onze nieuwe pastoor.
Beter dan in wellicht eender welke Bijbeltekst
herkennen we in dit verhaal
de ervaring van onze ontmoeting met de Heer.

Stilte

Bezinning

Jezus is dood en begraven.
Daarna, op wat losse flodders over verschijningen na,
gebeurt er niets meer.
De kring rond Jezus valt uiteen
en iedereen neemt zijn oude leven weer op.
Zo ook die twee op weg naar Emmaüs.
Ze keren terug naar hun geboortedorp.
Maar onderweg krijgen ze gezelschap van een vreemdeling.
Ze nodigen hem 's avonds uit om bij hen te blijven eten en te overnachten.

En dan, aan tafel, worden de rollen omgekeerd.
De vreemdeling wordt gastheer:
Hij zegent het brood, Hij breekt het en deelt het uit.

Ook wij zijn het soms moe.
Ook voor ons is de Heer vaak een vreemdeling.
We brengen het lang niet altijd op
om in woord en daad te getuigen van de Verrezen Heer.
En dan vergeten wij in onze moedeloosheid wel eens te zeggen:
"Kom en blijf bij ons".
En dan geraakt God zijn Boodschap aan ons niet kwijt...

(naar www.dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Bezinning

Emmaüskerk zijn begint met op weg gaan met mensen
en met elkaar.
En het speelt zich af in het dagelijkse leven, onderweg, op straat,
daar waar mensen leven en elkaar ontmoeten.
Ontmoeten is een kunst.
Het heeft alles te maken met niet moeten:
je moet niet beantwoorden aan mijn wensen of verwachtingen,
noch aan de regels of wetten die zijn voorgeschreven.
Je moet niet perfect zijn, niet sterk,
je mag zijn wie je bent.
Kerken is ontmoeten,
meegaan met de mens zoals hij is
en als de mens die wij zijn,
voorbij de status die je hebt,
voorbij de rol die je speelt of toebedeeld krijgt.
Ont-moeten is een kunst.
Heeft alles te maken met die Jezusvraag:
wat is het wat je bezighoudt?
Een vraag om stil bij te staan, om halt bij te houden,
om tijd voor te maken:
wat is het dat mij bezighoudt? wat ons bezighoudt?
wat mensen bezighoudt?
Zou dat kerk kunnen zijn: een ruimte van ont-moeting,
waar mensen bij zichzelf en bij elkaar op verhaal kunnen komen,
waar de verhalen gehoord worden:
vaak verhalen van kommer en zorg,
verhalen van rouw en dood,
verhalen van hoop en verlangen...
die een luisterend oor gevonden hebben
van iemand die mee op weg gaat.

(Carlos Desoete, *In zijn naam*)

Stilte

Bezinning

Hij heeft niets gezegd,
heeft alleen geluisterd, urenlang tot hun verhaal ten einde was.
Alles mochten ze aan Hem kwijt:

hun opgekropte verdriet, hun ontgoocheling,
hun gekwetst vertrouwen.
Hun ontredde was groot, waardoor ze Jezus niet herkenden.
Maar ze voelden wel aan
dat ze aan 'die Vreemdeling' hun leven konden vertellen.
Hij heeft geluisterd naar hun verhaal...
Zo luistert Hij naar elk verhaal,
naar het verhaal van jou en mij.

(kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/)

Muziek

Bezinning

Iemand die mee op weg gaat...
misschien is dat onze opdracht
als mensen die lichaam van Christus willen zijn
en doen zoals Hij.

(Carlos Desoete, *In Zijn naam*)

Stilte

Gebed

Heer, ga met ons mee, ga met ons mee op weg...

't Kan in de morgen van ons leven zijn,
als alles zonnig schijnt
en wij een toekomst zien waarin wij bouwen aan geluk
en willen leven naar de weg die Gij getekend hebt.

Het kan ook middag zijn,
als alles om ons heen zo woelig is
en wij wel duizend dingen doen voor U,
voor heel de mensheid - menen wij - maar ook een stukje voor onszelf.

Het kan ook avond zijn,
als heel ons leven in verre vlakke ligt,
heel even nog beschenen door een rijpe zon
met hier en daar een vale plek,
een schaduw die men schuchter schuwt.

Heer, blijf bij ons
en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor:
hoe wij het brood van ons hart te breken hebben,
en met geschudde korven aan anderen delen.

Heer, blijf bij ons
en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor:
hoe wij de wijn van het geluk te schenken hebben
uit eigen broze kruiken vol warme vreugde.

Heer, schuif de stoel waarop Gij zit nog wat dichterbij de tafel...

Dan kunnen wij, als U verdwijnt uit onze verbaasde ogen,
op uw plaats misschien een broer of zuster zien.

(Gerard Coens)

Stilte

Gebed

Tochtgenoot wordt hij
die eerlijk zijn vriendschap toezegt
aan wie ontgoocheld is over de oprechtheid van mensen
en niet langer in een gegeven woord kan geloven.

Tochtgenoot wordt hij
die een gevoel van beschutting geeft
aan wie angstig is en zich weerloos voelt
tegenover het onbekende dat hem wacht.

Tochtgenoot wordt hij
die enthousiasme kan geven om het nogmaals te wagen
aan wie moedeloos, na zoveel nederlagen,
de strijd voorgoed zou staken.

God, U nodigt ons uit tochtgenoot te zijn voor elkaar,
U wijst ons de weg naar elkaar op onze tocht.
Laat ons steeds aanvoelen dat U onze stappen leidt
en dat U naast ons gaat.

(auteur onbekend)

Muziek

Gebed

Blijf bij ons Heer,
spreek ons aan
en leer ons luisteren naar elkaar.
Dan zullen wij U herkennen als U zich tot ons wendt.

Blijf bij ons Heer,
neem deel aan ons leven
en leer ons lief en leed delen met elkaar.
Dan zullen wij U herkennen bij het breken van het brood.

Blijf bij ons Heer,
schenk ons deel aan Uw leven
en leer ons geven aan wie tekort komen.
Dan zal de wereld ons kennen aan het breken en delen.

Blijf bij ons Heer,
open onze oren en ogen
en leer ons horen en zien met het hart.
Dan zullen wij U ontmoeten in hen die hulp behoeven.

Blijf bij ons Heer,
trek met ons mee

en help ons elkaar vergezellen.
Dan zullen onze voeten licht worden op de weg van het leven.

Laat ons luisteren
naar het verhaal van kleine mensen
en laat onze warmte
in hun binnenste een vuurwerk van tederheid ontsteken.
Amen.

(www.kerkembodegem.be)

Stilte

Lied

We zingen het lied
waarvan u de tekst vindt op uw blaadje.

Wij zochten U, o Heer, en vonden een gelaat:
het wonder van twee ogen dat in vervulling gaat.

Want dicht bij ons zijt Gij.
In elke mens die wij ontmoeten,
gaat Gij aan ons voorbij,
gaat Gij aan ons voorbij.

Wij zochten U, o Heer, en onze mond werd taal,
het wonder van vergeven en danken duizendmaal.

Want dicht bij ons...

Wij zochten u, o Heer, en vonden een gebaar,
het wonder van twee handen die zoeken naar elkaar.

Want dicht bij ons...

Stilte

Bezinning

Zoals de Emmaüsgangers
zo gaan mensen, ook wij,
vandaag met elkaar op weg.
Niets bijzonders, niets speciaals.
Doodgewone mensen, alledaagse gebeurtenissen :
lief en leed,
geluk en ongeluk, angst en twijfel.
Doodgewone mensen
die klagen en hopen,
die elkaar vertellen wat hen bezig houdt.
Die ervaringen delen
en ter sprake brengen,
en ze laten bezinken
tot ze helder worden
op de bodem der herinnering.
Mensen die intreden in elkaars verhaal,

worden saamenhorig.
Ze dragen elkaar op de weg
van mens naar medemens,
van vreemd tot vriend.
Verbondenheid wordt kracht die niet te breken is.
Ga zo als mens vandaag de weg ten leven.
Mag Gods' zegen ons hierbij leiden.

(www.kerkembodegem.be)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 26 oktober,
zoals gewoonlijk de vierde donderdag van de maand.
Eind september begin oktober is er de 28ste Vlaamse Vredesweek.
Vrede voor deze wereld,
daar willen wij in komend Oasemoment op terugkeren.

Moge de Heer ook de komende dagen bij u zijn
op weg naar uw Emmaüs.
Moge op die weg zijn woord u van vreugde vervullen
en u telkens weer tot besef doen komen
dat Hij leeft,
ook na zijn dood op het kruis.

Laten wij ook de komende dagen en weken leven

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.