

Om beeld te zijn van U

Heer,
Gij hebt ons gemaakt
- zo broos en breekbaar als wij zijn -
om beeld te zijn van U,
die een God van liefde zijt.
Vervul ons hart met uw liefde
opdat wij elkaar dragen,
opdat wij steeds meer
het waardevolle in elke mens zouden zien.
Vervul ons met hoop en tedere kracht
om op het kruispunt van het leven
mensen graag te zien
en te werken aan een wereld van liefde
in het spoor van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.