

Paashomilie 2011

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de bom van seksueel en machtsmisbruik in de kerk ontploft is. Een zweer die al jaren woekerde is opengebarsten. Voor velen was dit het begin van een lange Goede Vrijdag. Dat was zeker het geval voor de honderden slachtoffers, voor wie de wonde als het ware weer werd opengesneden, en dat telkens opnieuw.

Niemand vermoedde welke wonden misbruik bij hen geslagen had, niemand beseft hoe diep die wonden ingrepen in de ziel, zo diep dat ze bijna niet te genezen zijn. En dat ze daar moederziel alleen mee stonden, het aan niemand kwijt konden. Gegeselde, gekruisigde mensen die een Goede Vrijdag zonder einde beleefden.

Goede vrijdag was het ook voor de kerk: we kregen de doornenkroon van schaamte : dat dit in onze rangen gebeurde. We werden ontdaan van kleren en gewaden die macht en prestige weerspiegelden. Wat overbleef was een hoopje kleine mensen.

We hebben onze goede vrijdag meegemaakt, net zoals zoveel mensen in andere omstandigheden

1. de boeren in Burundi, die getekend zijn door de gevolgen van de burgeroorlog: bijna elke familie leeft met het gemis van een geliefde; de haat geneest zo moeilijk en het land is kapot. Mensen zijn afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland.
2. Ik denk aan de vele gezinnen die iemand verloren door het geweld: Libië, Afghanistan, Pakistan, Japan
3. En dichter bij huis: mensen die een geliefde verloren en verder moeten met leegte en gemis

En na onze goede vrijdag kwam onze stille zaterdag. Dat is de tijd waarop je het niet meer weet, waarop je verder moet met vragen waarop geen antwoord is. Het is de tijd dat je niet weet wat doen om je leven weer op de rails te zetten.

Er is alleen de stilte.

Al wat je kan doen is wachten : en ook dat kan lang duren.

Stille zaterdag is wachten, wachten op de derde dag

In de bijbel is de derde dag de dag waarop God ingrijpt, waarop Hij gebeurt en leven brengt voorbij de dood.

Zoals we hoorden in de verhalen van de paaswake.

1. En toch moet er licht zijn, midden de chaos
2. En toch moet toekomst zijn midden de verdrukking
3. En toch moet er leven zijn midden de ballingschap, en overal waar mensen aan de grond zitten.

Zoals we hoorden bij de boeren in Burundi: Anthère en Silvie die opstaan in de vergadering en zeggen : Haguruka: Laat ons opstaan!

Laat ons opstaan uit de pijn van naweeën van burgeroorlog, uit de berusting, uit dat afhankelijk zijn van de buitenlandse voedselhulp die van ons bedelaars maakt en onze waardigheid ontnemt. We kunnen opstaan om solidaire mensen te worden. We kunnen vooruit geraken, als wij elkaar maar dragen. Haguruka is een goddelijk paaswoord. Het zegt dat er leven is na Goede Vrijdag.

In het graf liggen de zwachtels. De zwachtels die een mens binden, vasthouden in eigen verdriet, eigen beslotenheid, in berusting in je lot of in moordend eigenbelang. De zwachtels die beletten te leven.

Leg die zwachtels af! En leef Goede Vrijdag voorbij.

Vandaag is de derde dag
de dag om God aan het werk te laten,
de dag om de Verrezene binnen te laten
de dag om opnieuw te gaan leven.

Haguruka

laat ons opstaan

Dit woord moet klinken, moet gezegd worden aan al wie slachtoffer is:

Sta op uit je zeer : je bent zoveel meer dan dat. Je valt er niet mee samen. Maar als we dit zeggen, moeten wij ook weten dat een mens niet zal opstaan, als wij niet meegaan en nabij zijn, om de tocht naar Emmaüs te maken. Mensen hebben een trouwe gezelschap nodig, iemand die luistert en laat uitspreken, iemand die de blik opent naar het leven.

Haguruka, sta op.

Dit woord moet gezegd worden tot de daders van onrecht

sta op uit je kwaad, je bent meer dan je kwaad. Geloof in jezelf, en laat het goede in jou naar boven komen.

Sta op, kerk en laat de zwachtels achter

de zwachtels van eigen belang, en macht, prestige

die je aan de wereld gebonden hebben, meer dan aan het evangelie.

Verrijs tot een kerk

die bij de minsten staat, omdat ze weer geleerd heeft minste te zijn.

Verrijs tot een kerk

die alle symbolen en titels, die wijzen op rang en stand, achterlaat

omdat ze opnieuw geleerd heeft dat de een niet beter is dan de ander,

en dat we in al onze kleinheid opnieuw broers en zussen mogen zijn.

Verrijs tot een kerk die macht heeft afgelegd

omdat ze geleerd heeft van het leven een dienst te maken,

God en mensen, en het leven te dienen, en uitgerekend in die dienstbaarheid je

diepste vreugde te vinden.

Sta op en leef Goede Vrijdag voorbij.
Het is Pasen.
De Heer leeft in ons. Laat Hem ook in jou leven.

Carlos Desoete