

## **Homilie Pasen 2015**

Carlos Desoete

Dit paasverhaal is geen verhaal van 2000 jaar geleden.  
Het gaat over ons en over onze wereld  
Want de graven van Goede Vrijdag zijn er nog steeds:  
We zien en horen ze elke dag in het nieuws:  
de landen in het midden Oosten, de wreedheden in Afrika  
verhalen van vermoorde kinderen,  
van mensen in vluchtelingenkampen zonder uitzicht,  
van honger...  
En dichter bij ons: verhalen van eenzaamheid en wanhoop.

Vandaag wordt Christus duizendmaal gekruisigd en begraven  
en die graven hebben namen:  
racisme, macht, eigenbelang, oorlog, terreur

En er liggen stenen voor die graven  
en ook die stenen hebben namen:  
angst;  
onverschilligheid: we zappen weg, want we willen het liever niet zien, we hebben  
onze handen al vol met ons eigen leven,  
berusting : wat doe je er aan?

Maar wij zijn hier om Pasen te vieren.  
Dat betekent: wij zijn van een ander soort.  
Wij zijn van die mensen die dood en onrecht achter ons laten  
en zeggen dat het anders kan,  
dat er een ander leven mogelijk is.  
Wij zijn van het soort van Jezus van Nazareth  
die net als Hij, ook vandaag zeggen:  
Rijk Gods is nabij.  
Hier in deze wereld  
moet GOD gebeuren  
Hij die liefde is,  
Hij die heet: ik ben er voor u,  
Hier maakt Hij een nieuw begin.  
En net als toen is die boodschap ook nu niet klein te krijgen,  
ook niet door de dood.

Wij zijn van het soort dat zegt: Hij is niet in het graf.  
Hij verrijst ook vandaag  
- in Malala in Pakistan, neergeschoten en toch weer opgestaan  
om op te komen voor het recht op onderwijs en waardigheid voor de meisjes en de  
vrouwen in haar land;

- in Marco, de boer in Peru, die tegen de overmacht van de mijnindustrie blijft vechten voor een toekomst voor zijn boerengemeenschap;
- in paus Franciscus, die niet bang is om de maffia terecht te wijzen, ook al loopt hij daarbij gevaar voor zijn leven, en die zegt: kerk, wees er niet voor jezelf, maar om naar mensen te gaan;
- in hen die in 'Hart boven hard', opkomen tegen armoede;
- in zoveel gezinnen die elke dag ondanks alles blijven kiezen voor elkaar;
- in buurten die mensen samenbrengen en weerwerk bieden aan de anonimiteit;
- in zoveel groepen waar mensen zich aan elkaar verbinden, om niet voor zichzelf te leven...

Daar gaat Hij ons voor  
en met hen roept hij dat verrijzeniswoord toe : STA OP. Blijf niet zitten.

Sta op  
met al de mogelijkheden die je hebt  
om daar waar je staat  
een begin te maken van rechtvaardigheid,  
een begin van vrede,  
een begin van solidariteit,  
een begin van vertrouwen.

En heb lief.  
Heb God lief en heb elkaar lief,  
want God is liefde.

Pasen is opstaan,  
is verrijzen,  
is Christus die verrijst in ons.

Carlos Desoete