

Vakantie: genieten

Heerlijk is het, God,
de routine van het leven
te mogen en te kunnen doorbreken
en nieuwe horizonten te ontdekken
thuis of in de vreemde.

Deugddoend is het en hartverwarmend
tijd te hebben voor elkaar,
onbekommerd te spelen in de zon,
rustig te genieten van een boek,
de schoonheid te bewonderen
van mensen en dingen,
te luisteren naar de stilte
en naar U mijn God,
stille aanwezige in al mijn levensdagen.

Dank U, God.