

Vastengebed

Verleidelijk steekt bekoring de kop op,
in de honger naar wat ik zo graag wil,
naar wat mij de ogen uitsteekt.
In de macht die subtiel zijn weg zoekt
om, in uiterlijk vertoon van respect,
over mijn medemens de baas te zijn.
In de wijze waarop ik God naar mijn hand zet
en bid om te vragen wat mij goed uitkomt...

Listig is het spel van Satan,
de wijze waarop ik word getest.
Moeilijk om te onderscheiden
wat echt is en wat vals.

Heer,
in deze vastentijd
schenkt Gij mij de ruimte
om te ontdekken wie ik ben.
Gij confronteert mij
met de kern van de dingen.
Inspireer mij,
hou mij vast
als ik de weg mag gaan
naar binnen
en weer naar buiten,
de weg van lijden
en van verrijzen.
Leer mij kijken naar uw Zoon,
Jezus Messias,
Redder en verlosser,
geworteld in de aarde,
verbonden met de hemel.
Eén beweging van God tot mens.
Hij steekt ons aan
om mens van God te worden.

(Gebedskalender Kerk&Leven 2013)