

Zeg het met palmen

Zeg het met palmtakken
dat je Hem, die beeld is van: 'Ik zal er zijn voor u',
wil binnenlaten in je leven.

Zeg het met palmtakken
dat je de Gekruisigde, de Verrezene,
wil binnenlaten in je samenleven.

Zeg het met palmen
dat je je verbindt
tot een nieuwe manier van leven,
waar het geknakte riet niet gebroken
en de kwijnende vaspit niet gedoofd wordt,
waar recht wordt gedaan aan de minsten,
waar alles spreekt van breken en delen.

Zeg het met palmen
en doe wat je zegt:
'ik zal er zijn voor u'.
Laat de Gekruisigde
in jou tot leven komen.