

## **Bidden om licht - 1**

Dat er licht mag zijn:  
licht in onze ogen  
dat we elkaar zullen zien  
zo goed als nieuw.

Licht in ons hart:  
dat wij ruimte scheppen,  
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten;  
dat wij komen tot nadenken  
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:  
dat er vriendschap  
en gastvrijheid zouden heersen.

Licht in onze relaties:  
dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar.

Wij bidden dat er licht mag zijn  
in onze kerkgemeenschap  
om elkaar bij te lichten,  
elkander toe te lichten,  
elkander toe te schijnen  
met geloof in Hem die zegt:  
Ik ben het licht van de wereld,  
vandaag en alle andere dagen  
tot in eeuwigheid.

Amen