

Dankbaar beziel door uw Geest

Wij die geluk hadden in het leven
en ontvingen uit uw hand:
genade op genade,
voedsel en onderdak,
vriendschap en mensen om ons heen,
wij bidden U
dat wij dit niet normaal vinden
maar dankbaar blijven
om ons onverdiend geluk.
Behoed ons voor het teveel
evenzeer als voor het tekort.
Houd vooral ons hart open
voor hen die minder geluk hebben.
Beziel ons met uw Geest van liefde
en maak ons, voor mensen om ons heen,
tot uw blijde boodschap,
tot mensen van hoop en vrede.

(Carlos Desoete)