

meegaan stilstaan opstaan



Woensdag 9/10: Info- & inschrijfvond Vormsel 2025



Vormsel op
7 en 8 juni
2025



Info- en inschrijfvond op woe 9 okt 2024
om 19.30u in PC Valkenburg, Legeweg 83b.
Hartelijk welkom!
Niet nodig om vooraf in te schrijven

Op woensdagavond 9 oktober is er een infoavond ter voorbereiding van het Vormsel in 2025. Die vindt plaats om 19.30 uur in het Parochiaal Centrum Valkenburg (Legeweg 83, Sint-Andries). Die avond is het mogelijk om zoon of dochter in te schrijven voor het Vormsel. Maar voor deze infoavond hoeft u niet vooraf in te schrijven.

De vormselvieringen in 2025 vinden plaats op zaterdag 7 en zondag 8 juni, in het pinksterweekend dus.

Oasemoment op donderdag 10 oktober

Het eerste Oasemoment van het nieuwe werkjaar is op donderdag 10 oktober om 19 uur. Het zal dan met zijn inspiratie zoeken in het evangelie van de volgende zondag. Jezus heeft het dan over de kameel die makkelijker door het oog van een naald kruipt dan dat een rijke in het rijk van God kan komen. Het Oasemoment: een halfuur tot stilte, bezinning en gebed komen. Een rustpunt in de drukke leven.
Opgelet: dit Oasemoment vindt plaats in de Sint- Baafskerk.



Geen Bijbelavond op 15 oktober

Door omstandigheden komt de Bijbelgroep onder leiding van Carlos Desoete NIET bijeen op dinsdag 15 oktober. De eerstvolgende Bijbelavond vindt plaats op dinsdag 19 november.



Emmaüsbrief volgt VTI-bouwkamp 7 weken lang

Van 8 oktober tot 13 november trekken 20 leerlingen Bouw van de VTI-gebouwen in de Zandstraat met hun begeleiders naar Tanzania om daar een afgeleefde schoolgebouw te helpen renoveren. Zij zullen ons van daaruit op de hoogte houden van wat ze er doen en meemaken. Als de communicatie met Tanzania geen stokken in de wielen steekt, publiceert onze Emmaüsbrief zeven weken lang hun verslagen.

Onze verslaggever ter plaatse is VTI-leraar Tijs Saron. Hoewel de expeditie pas over een paar dagen vertrekt, laten we Tijs nu al aan het woord om het project voor te stellen.

Lees de eerste aflevering van Tijs Saron's verslag van het VTI-Bouwkamp in Tanzania. De volgende aflevering verschijnt hier over twee weken.



De ploeg die op bouwkamp trekt. Onderaan de begeleiders, met rechts onze verslaggever Tijs Saron. Op de foto ontbreken nog enkele deelnemers



Duwte in de rug?
Op bouwkamp naar Tanzania gaan is duur. Geef jij de jongens een duwtje in de rug? Je gift is meer dan welkom op rek.nr. BE80 3632 1825 3777 van vzw Brugge(n) Bouwen). De vzw kan een fiscaal attest bezorgen voor elke gift van minstens 40 euro. 45% daarvan krijg je terug via belastingaftrek. Vermeld bij je gift daarom ook het rijksregisternummer van de schenker.

Vredeswake op zaterdag 5 oktober in Langemark

Op zaterdag 5 oktober is er een Vredeswake in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Wakker voor Vrede nodigt je uit voor deze wake Om vrede voor Israël - Palestina. Om frustratie en twijfel, vragen en onmacht met elkaar te delen. Om te luisteren naar deskundigen, naar getuigen op het terrein en naar gedreven vredesactivisten. De Vredeswake begint om 17 uur. Welkom vanaf 16.30 uur.



ZATERDAG 5 OKTOBER 2024
om 17u
Sint-Pauluskerk
LANGEMARK

'Hoopvol weer verder' na het voorbije pausbezoek

Tertio-hoofredacteur Johan Van der Vloet blikt met enige verwondering terug op het voorbije pausbezoek aan België.

In gesprek met kloosterlingen

Kloostergasten is al drie jaar een programma op de Nederlandse openbare omroep met een afbeelding van de kloosterlingen die er leven.

(Her)bekijk de voorbije afleveringen van dit jaar, en ontdek de rijkdom van het kloosterleven.



Sociale rechten enkel voor de 'eigen' mensen?

Onze sociale zekerheid, een uitkering of een sociale woning moeten voorbehouden zijn aan 'onze' mensen': dit denkbeeld wint steeds meer terrein. Voor migranten, vluchtelingen en etnische minderheden worden de drempels daardoor alsmars hoger. Grondrechten zoals wonen, gezondheidszorg en inkomsten van 'nieuwkomers' komen onder druk te staan. Assistent-professor Gianna Maria Eick doet onderzoek naar dit 'welvaartschauvinisme' en legt het helder uit.

Lees professor Eicks analyse van het welvaartschauvinisme.



Goedgezied

"Wie hard werkt, telt op.
Wie samenwerkt, vermenigvuldigt."

(topmanager Jef Colruyt)

Emmaüs grenzeloos: Chauvigny (Frankrijk)

Op reis in Vienne, een departement in de zuid-westelijke Franse regio Nouvelle-Aquitaine, bezochten Emmaüssers de collegiale kerk Saint-Pierre in de mooie middeleeuwse stad Chauvigny, in de buurt van Poitiers. Ze ontdekten er dit tabernakel met een afbeelding van de Emmaüsgangers. De romaanse kerk dateert uit de twaalfde eeuw en is opgemerkt met schitterend gebeeldhouwen en heel expressieve kapitelen. Het tabernakel is van latere datum, uit de achttiende eeuw.



Gratis knuffels!

Op straat lopen met een bord 'Gratis knuffels'. En wat gebeurt er dan?

(Iemand die het filmpje zag, reageerde: "Heb dit ooit 's op een muziekfestival gedaan... het was één van de mooiste dagen van mijn leven!")

Tv-tips voor de komende week

Otheo, het vroegere Kerknet, filtert 4 tips uit het tv-aanbod van de komende week.

Emmaüsparochie bidt elke week om vrede



De Vlaamse Vredesweek mag dan al voorbij zijn, oorlog en geweld blijven niet minder prominent deel uitmaken van het leven op aarde. Daarom blijven wij elke week bidden om vrede. We halen onze inspiratie deze week uit een gesprek met Mohamed El Bachiri met zijn kinderen. Mohamed El Bachiri is de metrochauffeur wiens vrouw gedood werd in de bomaanslag in de metro in Maalbeek. David Van Reybroeck tekende zijn verhaal op in het boekje Een jihad van liefde.

"We zijn allemaal broeders", zeg ik.
"Is iemand die zo iets doet ook een broeder?"
"Ja, dat is ook een broeder, maar een broeder die een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan.
Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg:
"Als je iemand doodt of met geweld reageert, dan maak je dezelfde fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn niveau. Julienne rijt beter dan dat. [...]
Baden in liefde, drijven op de rivier van het leven: niets rechtvaardigt haat, niets zal tot haat leiden.
Zelfs de zwaarste beproevingen en de grootste teleurstellingen zullen ons niet doen zwichten voor een taal of een ideologie die oproept tot haat en vernietiging. Laten we verdergaan vanuit het hart en de rede, met een overtuiging, of die nu religieus is of niet.
Laten we de liefde aanboren, die onuitputtelijke grondstof, die uit het hart komt en niet uit de bodem."

(Mohamed El Bachiri in Een jihad van liefde)

Onze koren

Emmaüskoor

Repetitie op vrijdag 7 oktober om 19 uur in P.C. Valkenburg

Solied

Repetitie op vrijdag 4 oktober om 18.15 uur in P.C. Valkenburg
GEEN repetitie op vrijdag 11 oktober in P.C. Valkenburg.
Op zaterdag 12 oktober houdt Solied een Zangdag in de Sint-Baafskerk van 14 tot 18 uur.

Gregoriaans koor

Op zondag 6 oktober verzorgt het koor de mis om 9 uur in de kerk van Sint-Andries

Onze vieringen

zaterdag 5 oktober	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 6 oktober	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
woensdag 9 oktober	18.30 uur	Midweekviering in Sint-Michiel

evangelietekst voor dit weekend: Marcus 10, 2-16

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie

Hier vind je het overzicht van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze Emmaüsbrief? Of suggesties voor de volgende afleveringen?
[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

Volg ons

klik hier of
inschrijven op de Nieuwsbrief