

meegaan stilstaan opstaan



Kerstvieringen bij onze Emmaüsparochie

Komende woensdag vieren we Kerstmis. Op Kerstavond en Kerstdag zijn de eucharistievieringen bij ons net als in een gewoon weekend.

Kerstavond

Op Kerstavond dinsdag 24 december is er één viering: in de **Sint-Michielskerk** om **17.30 uur**, net zoals op een gewone zaterdag. Deze viering wordt opgeluisterd door het koor Solied.

Kerstdag

Op Kerstdag zelf, woensdag 25 december, zijn er twee vieringen, net als anders op zondag.

De viering om **9 uur** is in de kerk van **Sint-Andries**.

Ze wordt muzikaal verzorgd door het Gregoriaans Koor.

En de viering om **10.30 uur** is in de **Sint-Baafskerk**.

Ze wordt opgeluisterd door het Emmaüskoor.



Middernachtmissen in Brugge

Een middernachtmis is er niet bij Emmaüs. Maar misschien hou je toch vast aan de traditie en wil je een middernachtmis bijwonen? Dat kan op het Brugse grondgebied in vier kerken.

- Zoals elk jaar is er de middernachtmis in de **Sint-Salvatorskathedraal**. Die wordt opgeluisterd door het kathedraalkoor.

- Ook in de **Sint-Annakerk** wordt Kerstmis al om middernacht gevierd.

- De middernachtmis in de **Sint-Pieterskerk** (Blankenbergse Steenweg) krijgt muzikale steun van het koor Marcato.

- Zoek je het nog iets verder, dan ben je hartelijk welkom in het kerkje van **Sint Leo de Grote in Zwankendamme**, net onder de haven van Zeebrugge.

Een vollediger overzicht van alle kerstvieringen in West-Vlaanderen vind je [hier](#).



Zondag 22 december: Nighfever in de kathedraal

Op zondag 22 december 2024 **tussen 17 en 19 uur** is er in de Sint-Salvatorskathedraal een **Nighfever** rond het thema 'Bidden en zingen tegen eenzaamheid'. Jongeren delen kaarsjes uit en nodigen de mensen in de winkelstraten uit om ze in de kathedraal aan te komen steken. Ondertussen zingen de inclusiekoren Cantare con Amore (voor mensen met en zonder beperking) en Cantare Continua (voor mensen met dementie en hun mantelzorgers) de warmste kerstliederen en wordt iedereen uitgenodigd om mee te zingen.



Vierde week advent: gebed bij Welzijnszorg

Vierde zondag van de advent 2024

Ontmoeting, de eerste stap naar meer mens worden.

God van leven en licht,
geen duisternis houdt U tegen.
U maakt telkens weer toekomst mogelijk.

Kinderen springen op in de schoot van hun moeder,
het nieuwe leven laat zich niet tegenhouden,
het baant zich een weg naar het licht.

God, geef dat ook wij werken aan een betere wereld
als dragers van uw licht.

Amen.

Pradip Smagge



Meebewegen op de maat van de seizoenen

Kelly Keasberry is protestants theoloog en ziekenhuispastor. Zij reflecteert op de donkere dagen van december en de betekenis van de natuur als bron van rust en inkeer. Ze vertelt wat de natuur, die in de winter stil en dor lijkt, ons leert over hoop en nieuw leven. Juist in deze laatste dagen van de advent worden we uitgenodigd om stil te staan, mee te bewegen met het ritme van de seizoenen en Gods licht in de wereld te herkennen.

[Lees Kelly Keasberry's overweging](#)



Kerstsamenzang 'U zijt welkome' op 26 december

Op tweede kerstdag organiseert het Davidsfonds in 't Brugsche een traditionele kerstsamenzang onder de titel 'U zijt welkome'. Ik heb de 'hoogtepuntentour' op mijn telefoon kerstliederen zingen, van *De herdertjes lagen bij nachte tot Nu zijt welkome*. De samenhang wordt begeleid door het Brugs Mannenkoor.

Deze samenhang vindt plaats op donderdag 26 december om **16 uur** in de **Sint-Jozefskerk** (Ter Loiegemweg 6, 8000 Brugge). De toegang gratis, maar een vrije bijdrage voor de kosten is welkom.



Belgische Kerk 2024 in cijfers en feiten

Voor de zevende maal publiceert de katholieke Kerk in ons land een jaarrapport met daarin een breed panorama van het leven binnen de Kerk.

Wist je bijvoorbeeld dat 1 op de 3 baby's gedoopt worden en dat 14.251 mensen, van wie 98% in de Vlaamse bisdommen en Brussel, vroegen geschrapt te worden uit het doopregister?

[Lees of download het jaarrapport](#)



De mooiste Christmas carols

Bij het kerstfeest horen Christmas carols. Luisteren naar deze oude melodieën en teksten is een van de sterkste manieren om te reflecteren, te troosten en te hopen. Bekijk en beluister de mooiste uitvoeringen van vijf van de mooiste Christmas carols.

[Orlando Gibbons - Drop Drop Slow Tears](#)

[O Come, o Come, Emmanuel](#)

[Benjamin Britten - A Hymn to the Virgin](#)

[Henry Purcell - Rejoice in the Lord Alway](#)

[Away in a Manger](#)



Goegezeid

"Er bestaat een groot verschil tussen 'de kerstboodschap' en de kerstboodschappen."

anoniem

Emmaüs grenzeloos: Rijksmuseum Amsterdam

Een Emmaüsser schreef ons: "Op het eind van de zomer zijn wij met het gezin in Amsterdam. Ik ontdek het Rijksmuseum. Ik heb de 'hoogtepuntentour' op mijn telefoon geïnstalleerd. Die brengt mij naar de tweede verdieping, de eregalerij. Van zodra je deze imposante zaal binnen treedt, zie je achteraan een glimp van 'De Nachtwacht'. Die zit wat verstopt achter glas en tientallen fotojagers die de dag voordien vast in Brugge rondwaalden. De audioguide leidt mij resoluut naar 'Het Melkmeisje' van Vermeer.

Rondwaalden de audioguide leidt mij resoluut naar 'Het Melkmeisje' van Vermeer. Rondwaalden de audioguide leidt mij resoluut naar 'Het Melkmeisje' van Vermeer.

Twee mannen kijken somber, dienststers schenken wijn en brood. Ik loop er bijna voorbij. Tot mijn oord valt op het wazige hoofd links. Plots realiseer ik mij dat ik een schilderij heb gevonden dat in de reeks Emmaüs grenzeloos thuis hoort: 'De Emmaüsgangers' (1665-1668).

Ik denk te zien dat Steen het moment heeft weergegeven vóór de mannen Hem herkennen, ze kijken immers erg somber. Het plaatje ernaast vertelt mij net het omgekeerde: 'de schim van Christus is nog net zichtbaar aan de linkerkant onder het prieel.'

Deze niet-kunstkenner moet toegeven dat hij de bliken fout heeft geïnterpreteerd."



Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferreeel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Barrières doorbreken

Wie of wat houdt jou tegen om naar anderen toe te gaan?
Doe je het toch?
Waag je het erop?

[Bekijk het filmpje](#)

12 tv-tips voor de kerstdagen

Otheo filtert **12 tips** uit het tv-aanbod voor de kerstdagen.

Emmaüsparochie bidt elke week om vrede



Op elke dag van het Kerstfeest bidden wij als wekelijks gebed om vrede en Kerstgebed van Dorothee Sölle. Het wordt ingeleid door prof. em. Piet Thomas (KULeuven).

'Vrede op aarde voor alle mensen' betekent dat het licht van Kerstmis de hele duisternis van bewapening, vijandig geweld en vreemdelingenhaat moet overwinnen. De hele wereld moet ervaren dat de boodschap bij Christus' geboorte krachten kan oproepen die de ontwapening in de hand werken en de samenhang, de liefde en de vriendschap van alle levenden versterken.

Hoe kunnen wij daar toe bijdragen? Door zelf licht te willen zijn. Door onszelf tot geweldloosheid en solidariteit te bekennen. Door niet langer conflicten met geweld te willen oplossen, maar in navolging van Jezus Christus, van wie wij de geboorte met Kerstmis herdenken, ons met woord en daad in te zetten voor wie zich bedreigd, verlaten, hulpeloos en eenzaam voelen.

Maar dit kunnen we niet uit eigen kracht. We kunnen ook daarvoor de hulp vragen van de God van het licht, die tegen elke vorm van geweld en bewapening is. Wellicht helpt ons daarbij een fragment uit een *Kerstgebed* van Dorothee Sölle.

Laat uw licht schijnen
voor alle hopenlozen in de wereld
de wetend en de
niets vermoedend hulpeloozen
stuur uw licht naar hen
die nog steeds meer wapens
nodig hebben
om rustig te slapen
laat ons uw geweldloos licht
leren zien

In de omgang met elkaar
en in het leven met andere volken
waaraan wij tanwe
en kennis schuldig zijn
laat hen weten dat uw licht ook hier
in het land van nacht en nevel
nog altijd aanwezig is
laat hen weten dat wij niet één dode
van de beide wereldoorlogen
zullen vergeten
in uw licht.

(Dorthee Sölle,
vertaald door Ria van Hengel,
ingeleid door prof.em. Piet Thomas)

Onze koren

Emmaüskoor
Repetitie op maandag 23 december om 19 uur in P.C. Valkenburg.
Op Kerstdag verzorgt het koor de mis om 10.30 uur in de Sint-Baafskerk

Solied
Repetitie op vrijdag 20 december om 19.15 uur in P.C. Valkenburg.
Op dinsdag 24 december verzorgt het koor om 14.30 uur de kerstviering in het WZC Sint-Jozef (inzingen om 14 uur).
Daarna verzorgt het om 17.30 uur de kerstviering in de kerk van Sint-Michiel (inzingen om 16.50 uur)
Geen repetitie op vrijdag 27 december.

Gregoriaans koor
Op Kerstmis verzorgt het koor de kerstviering om 9 uur in de Sint-Andrieskerk

Onze vieringen

zaterdag 21 december	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 22 december	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
dinsdag 24 december Kerstavond	17.30 uur	Sint-Michiel Kerstviering
woensdag 25 december Kerstdag	9 uur	Sint-Andries Kerstviering
	10.30 uur	Sint-Baafs Kerstviering

Gezegens

evangelietekst voor dit weekend: Lucas 1, 39-45

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie

Hier vind je het overzicht van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)

open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon
gsm 0495.42.22.65 - 7 dagen op 7

Alle **wegwijsinfo** over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

Volg ons

Facebook Website

[Klik hier](#)
of
[Inschrijven op de Nieuwsbrief](#)

© 2024 Pastorale eenheid Emmaüs
Sint-Andries - Sint-Michiels Brugge vzw

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u emmausbrief@emmausparochie.be toe aan uw adresboek.

