

# meegaan stilstaan opstaan



## De Emmaüsparochie wenst jou en al wie jou lief zijn een vredevol kerstfeest toe



### Ook misintenties en familienieuws in Emmaüsbrief

Voortaan vind je dieper in deze *Emmaüsbrief* ook het overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend, en ook het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

### Samen Christus' komst op aarde vieren



De grote momenten van het jaar vieren we graag samen. Ook dit jaar kwamen we met heel velen bijeen om het kerstfeest te vieren, de komst van Jezus Christus op aarde. Hier een beeld van de afgeladen volle Sint-Michielskerk op kerstavond. Het koor Solied luisterde de viering jubelend op. Op Kerstdag zelf waren het Gregoriaans Koor en het Emmaüskoor aan de slag in onze andere twee kerken.

### Eucharistieviering op nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag 1 januari is er één eucharistieviering bij onze Emmaüsparochie, om te bidden voor Gods zegen over het nieuwe jaar.

De viering is om **10.30 uur in de Sint-Michielskerk**.

Op nieuwjaarsdag is er 's avonds geen Midweekviering.



### Diakenkoppel neemt afscheid

Aan het slot van de weekendviering kondigde diaken **Marc Rommelaere** samen met zijn echtgenote Mieke zijn afscheid als diaken bij de Emmaüsparochie aan. Hij wordt immers 75.

[Herlees de woorden](#) die Marc bij die gelegenheid gebruikte.



Mieke en Marc, de Emmaüsparochie dankt jullie hartelijk voor al jullie engagement en inzet gedurende al die jaren. Het ga jullie goed, en God zegene en beware jullie beiden.

### Bisschoppen bieden ons hun kerstwensen aan

De bisschoppen Lode Aerts, Johan Bonny, Patrick Hoogmartens, Jean Kockersols, Luc Terlinden, Lode Van Hecke en Koen Vanhoutte bieden ons hun kerstwensen aan: "Voor ieder een plek aan een warme tafel".

[Bekijk en beluister hun kerstwensen](#).



### Vrede is

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt,  
een weiland waar de jonge veulens grazen,  
's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk,  
het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.

Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,  
geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.

Vrede is een opa die verliefd met oma danst,  
vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,  
vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,  
een stal, een houten kribbe... en een kind.

Toon Hermans

### "Maak je los van woede en angst"

Sebastien Bellin, voormalig profbasketter, overleefde de aanslagen van 22 maart 2016 op Zaventem. Hij spreekt over de rol van geloof in zijn leven sinds hij bij die aanslag zwaargewond raakte: "Maak je los van woede of angst."

[Beluister en bekijk zijn getuigenis](#)



### O kom, o kom, Emmanuel

Een muzikaal kerstcadeautje, lieve lezer: we laten je graag meeluisteren naar een intieme, warme uitvoering van het eeuwenoude kerstlied *O kom, o kom, Emmanuel*. Meer dan een piano en een cello zijn daar niet voor nodig.

[Beluister en bekijk het kerstlied](#)

(mispak je niet aan het decor: Jesus, dit is geen antieke tempel, wel een filmset die eigendom is van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, de Mormonen dus. Hij moet het antieke Jeruzalem voorstellen.

### Goegezeid

"De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede."

De 14de Dalai Lama is het hoofd en de hoogste spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme. We lieten hem hier eerder ook al 's aan het woord.

### Emmaüs grenzeloos: Quimper (Bretagne)

Na een rondreis in Bretagne signaleerde een Emmaüskoppel ons een brandglasraam met een Emmaüstafereel in de kathedraal van Quimper. Quimper is de prefectuur van het departement Finistère en ook de zetel van het bisdom Quimper. De cathédrale Saint-Corentin in het stadscentrum is genoemd naar de eerste bisschop van de stad, Sarentin. Onze Emmaüssers herkenden meteen Emmaüs in één van de brandglasramen: de twee leerlingen schrikken zich een hoedje op het moment dat ze Jezus herkennen in hun metgezel die het brood breekt.



### Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstafereel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar [kerkenlevenemmausparochie@gmail.com](mailto:kerkenlevenemmausparochie@gmail.com). Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

### Een klein gebaar

Strijd voeren tegen eenzaamheid? Ja, zo simpel kan het zijn...

[Bekijk het kerstfilmpje](#)

### 10 tv-tips voor de eindjaarsdagen

*Otheo* filtert **10 tips uit het tv-aanbod voor de eindejaarsdagen**.

### Emmaüsparochie bidt elke week om vrede



We ronden een jaar af dat we ons zullen herinneren als uitermate bloedig en donker. Meer dan ooit blijft het daarom aangewezen dat we met onze Emmaüsparochie elke week blijven bidden om vrede, elk apart maar toch met ons allen samen. Ons gebed om vrede is deze week geschreven door Margaret Karam, presidente van de Focolarebeweging. Zij is een Arabische katholieke, geboren in het Heilig Land en dus zeer directe getuige van het onmetelijke leed dat mensen elkaar aandoen.

Vrede, Peace, Salam, Sjalom. Waar ben je, mijn vriend?  
Ik zoek je langs de straten van de stad, dichtbij en ver weg.  
Maar ik zie je niet.

Ik zoek je in de harten van de mensen.

Maar ook daar zie ik je niet.

Ik schreeuw het uit in wanhoop,

en vraag iedereen de pijn te troosten die ik voel.

Ik kijk omhoog en samen met velen zeg ik:  
IK GELOOF!

En in Hem die alles kan stel ik mijn hoop.

En ik smeek Hem:

Heer, verander wapens in draden van goud!

Geef ons de vrede terug, ja, geef ons weer vrede,  
kostbare schat waarnaar we verlangen.

Geef weer een glimlach aan de kinderen,  
aan de wederen, aan alle mensen.

Laat de oorlog begraven worden voor altijd, op iedere plaats.

Laat vrede het enige woord zijn  
dat geschreven staat in ieder hart.

Vanuit deze stad, baken van broederschap, Heer,  
maak ons instrumenten van eenheid.

(Margaret Karam)

### Onze koren

#### Emmaüskoor

Geen repetitie op de maandagen 30 december en 6 januari.  
Het koor herneemt zijn activiteiten op maandag 13 januari.

#### Solied

Geen repetitie op vrijdag 27 december.  
Repetitie op vrijdag 3 januari om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

### Onze vieringen

zaterdag 28 december	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 29 december	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
woensdag 1 januari	10.30 uur	Nieuwjaarsviering in Sint-Michiel
	18.30 uur	GEEN Midweekviering



### Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

[Klik hier](#) voor het overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

### Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



#### Hier vind je het overzicht

in de geplande en de recente uitvaarten  
in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen.

Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

### Wegwijs

#### Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg  
Legeweg 83b, Sint-Andries  
tel. 0484 76 25 87 (Anne)  
of 0473 46 03 19 (Maria)  
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.  
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat](#).

#### Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op [www.emmausparochie.be](http://www.emmausparochie.be).

### Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier](#).

### Contact

Emmaüssecretariaat  
Parochiaal Centrum Valkenburg  
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries  
0484 76 25 87 (Anne)  
0473 46 03 19 (Maria)

### Volg ons

[Facebook](#) [Website](#)

[Klik hier](#)  
of  
[Inschrijven op de Nieuwsbrief](#)