

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

zaterdag 12 april	17.30 uur	Sint-Michiel
Palmzondag 13 april	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
maandag 14 april	19 uur	Verzoeningsviering in Sint-Andries
woensdag 16 april	18.30 uur	Midweekviering in Sint-Michiel
Witte Donderdag 17 april	19 uur	Sint-Baafs



heden:
Hosanna

morgen:
kruisig hem

Palmzondag veertigdagentijd C LC. 19. 28-40

OVERZICHT GOEDE WEEK 2025

maandag 14 april 19 uur	VERZOENINGSVIERING	Kerk Sint-Andries (Emmaüskoor)
Witte donderdag 17 april 19 uur	WITTE DONDERDAGVIERING	Kerk Sint-Baafs (Emmaüskoor)
Goede vrijdag 18 april	12 uur	SOBER MAAL
	15 uur	KRUISWEG
	19 uur	KRUISVERERING GOEDE VRIJDAG
Stille zaterdag 19 april 20 uur	PAASWAKE	Kerk Sint-Baafs (Solied)
Paaszondag 20 april	PAASVIERINGEN	9 uur: kerk Sint-Andries (Gregoriaans koor) 10.30 uur: kerk Sint-Michiel (Emmaüskoor)

Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend, en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

Koren

Emmaüskoor

Het koor verzorgt de vieringen op maandag 14, donderdag 17 en vrijdag 18 april, telkens om 19 uur

Solied

Repetitie op vrijdag 11 en 18 april om 19.15 uur in P.C. Valkenburg.

Palmzondag: palmtakken vertellen een verhaal

Palmtakken vertellen het verhaal van mensen die de Gekruisigde binnenlaten in hun leven en zich verbinden tot een manier van leven die het geknakte riet niet breekt en de kwijnende vlaspit niet dooft, die opkomt voor het recht van de rechtlozen en tot zeventigmaal zevenmaal vergeeft.

Palmtakken spreken van mensen die elke dag opnieuw tot elkander zeggen 'Ik ben er voor u' en zo Gods Naam doen.

Palmtakken spreken van een manier van leven die de Gekruisigde weer doet leven.

Zo geraken we vol van hoop, zo worden we volk van hoop.

Carlos Desoete



Witte Donderdag: The Passion op NPO 1

Voor de vijftiende keer al zendt de Nederlandse tv op Witte Donderdag de muzikale paasvertelling *The Passion* uit, over het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. Dit jaar wordt *The Passion* uitgezonden vanuit de Zeeuwse stad Terneuzen.

Op Witte Donderdag 17 april om 20.30 uur op NPO 1.

[Lees er hier meer over.](#)



Goede Vrijdag: Sober maal t.v.v. Broederlijk Delen

Ook dit jaar nodigt onze Emmaüsparochie je op Goede Vrijdag uit voor een Sober maal met soep en brood om 12 uur in het Parochiaal Centrum Huize Wellecome (Koude-Keukenstraat 8, Sint-Andries). Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage doen voor Broederlijk Delen. We hopen ook jou daar te mogen verwelkomen.



Muziek voor de Goede Week

Zangers uit de abdij van Egmond (Nederland) namen muziek voor de Goede Week op. Beluister hun keuze en lees er telkens een korte overweging bij.

Palmzondag: [Attende Domine](#)

Witte Donderdag: [In manus tuas](#)

Goede Vrijdag: [Psalm 130](#)

Stille Zaterdag: [Make Me a Channel of Your Peace](#)

Paaszondag: [Victimae paschali laudes](#)

Tweede Paasdag: [In This Heart](#)



Steun Myanmar 12-12 na zware aardbeving

Een zware aardbeving trof Myanmar op 28 maart. Er werden al meer dan 3.000 doden geteld, duizenden burgers raakten gewond, honderden zijn nog steeds vermist. Dakloosheid en gebrek aan schoon drinkwater vergroten het risico op epidemieën. De 5 hulporganisaties van Consortium 12-12 lanceren een oproep voor financiële hulp.

[Steun Myanmar 12-12. Ontvang vanaf 40 euro een fiscaal attest.](#)



Hoe genadeloos wordt onze samenleving?

De opschorting van straf in een verkrachtingszaak leidde tot felle publieke reacties. Onze rechtsstaat staat onder druk. Willen we ons overleveren aan de willekeur van de publieke opinie en de genadeloosheid van haar oordeel?

[Lees Johan Van de Vloets standpunt in Tertio](#)



Emmaüs grenzeloos: Berlijn (Bode-Museum)

Een Emmaüsser die Berlijn bezocht tipt ons het Bode-Museum op het Museumsinsel. Het museum mag zich beroemen op een schitterende collectie Byzantijnse beeldhouwkunst. Dit ivoren Emmaüstaferaal van 12 op 10 centimeter bijvoorbeeld. Het dateert uit het einde van de elfde eeuw en de stijl ervan lijkt te wijzen op een Zuid-Italiaanse afkomst.

Christus met rond zijn hoofd de nimbus waarin zijn kruis past, zit links en houdt een rond brood in beide handen. Hij wendt zich tot de twee leerlingen die rechts achter een tafel zitten die bedekt is met een lange deken. Rechts staat een koepelvormig gebouw met een dubbele deur. Andere koepelvormige gebouwen en een portaal zijn te zien door een raam rechtsboven.



© Saikko

Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferaal? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com.

Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Goedgezeld

"Het leven is als een doosje:
lengte x breedte x diepte"

(citaat van dr. Norm Amundson, specialist loopbaanontwikkeling aan de Universiteit van British Columbia)

5 tv-tips van Otheo



Emmaüs bidt om vrede



Gebed voor Myanmar

Myanmar leed al zwaar onder militaire terreur en voedseltekorten, en nu ook onder een zware aardbeving.

Ons gebed en onze steun geven hoop aan een bevolking die zich vaak vergeten voelt.

God, onze Vader, wij bidden U voor de mensen in Myanmar.

Voor een volk dat al zolang voor vrijheid strijdt en dat nu, naast het geweld door medemensen, getroffen wordt door natuurgeweld.

Wij vragen u, wees de slachtoffers in Myanmar en de landen om Myanmar heen nabij. Wij bidden voor hun familieleden, dichterbij en verder weg, ook hier bij ons, die in angst en onzekerheid leven over het lot van hun geliefden.

Wij vragen u, wees alle hulpverleners nabij, die vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden puin moeten ruimen, geef hun kracht en laat hen uw nabijheid ervaren.

Laat hen ervaren dat geweld, waar het ook vandaan komt, niet het laatste woord heeft, maar dat we door U mogen geloven in de veel sterkere kracht van de liefde, die, ook na het grootste verdriet, weer hoop kan geven.

Wij vragen u, wees alle mensen nabij die, onder wat voor omstandigheden ook, blijven opkomen voor menswaardigheid en respect,

in Myanmar en de landen om Myanmar heen, en overal in de wereld waar mensen zuchten onder machthebbers die denken dat zij kunnen beschikken over land en mensen.

Wij bidden u voor onze wereld die zucht onder zoveel geweld, door natuur, klimaatverandering en door mensen toegebracht, en we vragen u: laat uw Koninkrijk komen.

In de naam van onze Heer Jezus Christus die de Weg, de Waarheid en het Leven is, Amen.

(naar Tjeerd de Boer in nieuwsbrief *Petrus*)

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie

Hier vind je het overzicht

van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen.

Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.

[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

[Klik hier](#) of [inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

Volg ons

[Facebook](#) [Website](#)

[Whatsapp](#)