

meegaan stilstaan opstaan



Goede Vrijdag tot Pasen: onze vieringen

Goede Vrijdag 18 april	15 uur	Kruisweg in Sint-Andries
	15 uur	Kruisweg in Sint-Michiel
	19 uur	Kruisverering in Sint-Michiel met Emmaüskoor
Stille zaterdag 19 april	20 uur	Sint-Baafs met Solied
Paaszondag 20 april	9 uur	Sint-Andries met Gregoriaans koor
	10.30 uur	Sint-Michiel met Emmaüskoor
woensdag 23 april	18.30 uur	Midweekviering in Sint-Michiel



Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend, en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

Dit paasweekend tweede collecte Broederlijk Delen

In onze vieringen van dit paasweekend is de tweede collecte voor Broederlijk Delen.

[Een gift voor Broederlijk Delen kan ook digitaal.](#) Vanaf 40 euro kan je een fiscaal attest ontvangen.



Broederlijk Delen

TOT IEDEREEN MEE IS

Verzoeningsviering "Sta op en loop"



Eerder deze week was er, zoals telkens bij het begin van de Goede Week, onze jaarlijkse Verzoeningsviering. "Sta op en loop" was het thema van deze gebedsviering met "mensen die niet te stoer zijn om toe te geven dat ze zoekend zijn, dat ze nood hebben een vergeving, aan ontferming, aan bemoediging".

Bisschop zegent Heilige Oliën ook voor Emmaüs



Onze pastoor Filip Vanbesien was erbij in de chrisnaviering waarin de bisschop voor het hele bisdom Brugge de Heilige Oliën zegent en zijdt: het chrisma voor het doopsel, vormsel en het sacrament van de wijding, de catechumenolie voor de ziekenzalving en de catechumenolie voor de volwassene kandidaat-dopelingen die in de paasnacht worden gedoopt. Die oliën zullen het komende jaar ook in de Emmaüsparochie gebruikt worden.

De paasbrief van bisschop Lode Aerts

"De Heer maakt geen bocht om het lijden heen. Integendeel, Hij gaat er midden doorheen", schrijft bisschop van Brugge Lode Aerts in zijn paasbrief.



Onze muziekkeuze voor jouw Goede Week

We bieden je voor deze Goede Week een indrukwekkend mooi muziekstuk aan: het **Benedictus uit The Armed Man: A Mass for Peace** van de Welshe componist **Sir Karl Jenkins - vorig jaar** nog nummer twee in de Klara Top 100.

[Beleef dit Benedictus](#) in een uitvoering onder leiding van de componist zelf in de Londense Royal Albert Hall.

Overigens kan je dit hele verlengde paasweekend genieten van [de mooiste passiemuziek op Klara](#).



Emmaüs grenzeloos: Potsdam (paleis Sanssouci)

Emmaüssers blijven in heel Europa Emmaüstaferelen ontdekken, vaak in prestigieuze musea of paleizen. Neem nu dit schilderij van Hendrick ter Brugghen in de *Bildergalerie* van het paleis Sanssouci. Sanssouci, in het Frans letterlijk "zorgeloos", werd gebouwd door de Pruisische koning Frederik de Grote als zomerpaleis in rococo-stijl in de stad Potsdam, op een kleine 30 km van Berlijn. Het is nu Unesco Werelderfgoed. In de tuin van het paleis liet Frederik een schilderijengalerij bouwen om er zijn indrukwekkende schilderijencollectie in onder te brengen.

Hendrick ter Brugghen (1588-1629) was wellicht afkomstig uit Den Haag. Hij leerde op relatief jonge leeftijd, waarschijnlijk aan de pest. Hij wordt gerekend tot de "Utrechtse caravaggisten". Dat waren schilders die zich naar het voorbeeld van de Italiaanse renaissance-schilder Caravaggio lieten opmerken door een realistische schildertrant en hun bijzondere behandeling van het licht in clair-obscur. Zijn *Avondmaal in Emmaüs* is er een geslaagd voorbeeld van.



Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferaal? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt? Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Goedgezeld

"Het grote geschenk van Pasen is hoop."

(George Basil Hume (1923-1999) was kardinaal van de katholieke kerk voor Engeland en Wales)

5 tv-tips van Otheo

Otheo

Emmaüs bidt om vrede



Pasen is ook het feest van de vrede.

Mgr. Jozef De Kesel's paasweek van twee jaar geleden blijft actueler dan ooit.

"Pasen is het feest van vreugde en hoop. Maar het is ook het feest van de vrede. Als de leerlingen Jezus als de Levende ontmoeten, dan is zijn eerste woord altijd een vredewens: "Vrede zij met u". Het waren ook één van zijn eerste woorden toen Hij in Galilea zijn verkondiging begon:

'Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden'.
En in het passieverhaal hoorden we Hem zeggen:
'Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.'

Het is zo belangrijk die vredewens diep in ons hart te laten doordringen. Want er wordt naar het zwaard gegrepen en ontelbaar velen komen erdoor om. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Syrië en Oost-Congo en elders.

Er is ook nog steeds zoveel ellende door uitbuiting en armoede. Zoveel mensen zijn op de vlucht, op zoek naar een beter en menswaardig bestaan, maar vinden geen plaats in de herberg.

Zovelen tellen niet mee, vinden geen respect, zelfs geen begrip.

Pasen roept ons op neen te zeggen tegen oorlog en geweld en ja aan vrede en verzoening.

Neen tegen haat en discriminatie en ja aan liefde en solidariteit. Neen tegen angstig terugplooien op onszelf en ja aan openheid en gastvrijheid.

Te midden van alle uitdagingen waarvoor we staan is dat onze opdracht: in alle eenvoud en zonder ons beter te achten dan anderen christen te zijn, die naam waardig.

En zo ook verantwoordelijke burgers in de samenleving.

Ik wens u allen een hoopvol en vredevol Pasen."

+ Jozef De Kesel

Koorrepetities

Emmaüskoor

Op maandag 21 april is er geen repetitie.

Solied

Geen koorrepetitie op vrijdag 18 april.

Repetitie op vrijdag 25 april om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



[Hier vind je het overzicht](#) van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?
[Contacteer ons hier.](#)

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

[Klik hier](#) of [inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

Volg ons

