

# meegaan stilstaan opstaan



## Onze vieringen

zaterdag 26 april	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 27 april	9 uur	Sint-Andries <i>met Gregoriaans koor</i>
	9.30 uur	Kinderviering in Sint-Baafs voor de eerstecommunicanten 2025
	11 uur	Kinderviering in Sint-Baafs voor de eerstecommunicanten 2025
woensdag 30 april	18.30 uur	Midweekviering in Sint-Michiel

## Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend, en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

## Geen gewone zondagsmis in Sint-Baafs op 27 april

De zesde en laatste Kinderviering in de aanloop naar de Eerste communies op 31 mei en 1 juni vindt plaats komende zondagvoormiddag 27 april.

**Hou er dus rekening mee dat er zondag geen gewone zondagsmis om 10.30 uur is in Sint-Baafs.**



## Tien redenen om Franciscus dankbaar voor te zijn

Internetpastor [Nikolaas Sintobin vat in tien puntjes samen](#) waarom hij de op paasmaandag overleden paus Franciscus dankbaar zal blijven.

(‘RKK’ staat in de tekst voor Rooms-Katholieke Kerk)



## Gedachtenisviering paus Franciscus zondag 27/4

Op **zondag 27 april om 10 uur** gaat bisschop Lode Aerts voor in de **Sint-Salvatorskathedraal** in Brugge om paus Franciscus te gedenken. De viering wordt opgeluisterd door vocaal ensemble De Wijngaard o.l.v. Ignace Michiels.

Ook in de Brugse kathedraal is een rouwregister voor onze overleden paus geopend.

## De paasbrief van monseigneur Johan Bonny

Monseigneur Johan Bonny vond het dit jaar niet eenvoudig om een paasbrief te schrijven. Pasen zou moeten gaan over hoopvolle mensen en getuigenissen. Maar waar kan hij die nog vinden?

[Lees de Paasbrief van Johan Bonny](#)



## Herbeleef integraal The Passion

Al voor de vijftiende keer zond de Nederlandse tv op Witte Donderdag de muzikale paasvertelling *The Passion* uit, over het lijden, de dood en de opstanding van Jezus.

[Herbeleef integraal deze vijftiende editie van The Passion](#), die dit jaar in Terneuzen plaatsvond.



## Oecumenisch panelgesprek op maandag 28 april

Op maandag 28 april is er om 19.30 uur in het Grootseminarie een oecumenisch panelgesprek met vertegenwoordigers van de Brugse kerken over de veelheid aan Bijbelse godsbeelden en metaforen, de zin en onzin van een afbeeldingsverbod van God en uitdagingen in de pastorale realiteit. De toegang is gratis, achteraf is er ruimte tot ontmoeting.

[Alle info hier.](#)

Je vindt er ook de link om het panelgesprek live mee te volgen via YouTube.

## Paasconcert met Collegium de Dunis op za. 26 april

Onder de titel *Christ lag in Todesbanden* brengt het Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein een stemmig paasconcert met koorwerk van Johann Sebastian Bach op zaterdag 26 april om 20 uur in de Brugse Sint-Gilliskerk.

[Vind alle info en bestel nog vlug je kaarten](#)



## Emmaüs grenzeloos: Dublin

Een Emmaüsser bezocht Dublin, de hoofdstad van Ierland. In het centrum van de stad staat de National Gallery of Ireland. Dit museum bezit onder meer een uitgebreide collectie Vlaamse en Hollandse meesters. Eén van die werken is *Het avondmaal in Emmaüs* van de hand van **Jacob Jordaens**.

Deze Antwerpse barokschilder (1593-1678) werd na de dood van Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck de belangrijkste Vlaamse barokschilder van zijn tijd. In tegenstelling tot die illustere tijdgenoten reisde hij nooit naar het buitenland om de Italiaanse schilderkunst te studeren en bleef hij, op enkele korte reizen binnen de Lage Landen na, zijn hele leven in Antwerpen wonen. Vandaar misschien ook het rustieke realisme van zijn figuren en de nederige setting die zo typisch zijn voor Jordaens' werk. Let ook op zijn knap gebruik van licht en schaduw.



### Ook jouw foto?

Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaafereel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?

Neem er een foto van, en stuur ze naar [kerkenlevenemmausparochie@gmail.com](mailto:kerkenlevenemmausparochie@gmail.com). Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

## Goedgezaid

Zo dacht onze overleden paus Franciscus over bidden:

**"Je bidt voor wie honger lijden. Daarna geef je hen te eten. Zo werkt gebed."**

### 5 tv-tips van Otheo



## Emmaüs bidt om vrede



Ook in deze paasdagen bidden wij met onze Emmaüsparochie om vrede.

"Vrede geef ik U",  
zo zegt U.  
Vrede.  
Nu,  
in deze tijd,  
spreekt U een woord van Vrede,  
van rust,  
van verstilling.

Ik word er stil van.  
Geef dan vrede  
aan mijn moe hart.  
Geef dan vrede  
in mijn ongelooft.  
Geef dan vrede  
in het kruis  
en bij de schok van het lege graf.  
Geef dan vrede  
in de onzekerheid.  
Geef dan vrede  
in al wat ons  
aan nieuws  
en werkelijkheid omringt.  
Geef dan vrede  
aan al wat in onze angsten leeft,  
aan onrust en angst.  
Geef dan vrede  
aan al wie ons dierbaar zijn.  
Geef dan vrede  
aan wie we kennen en niet kennen,  
aan wie voor ons zichtbaar  
en onzichtbaar zijn,  
aan gekend leed  
en ongezien leed.  
Geef dan vrede,  
Heer,  
Geef dan Vrede.

De diepte  
Van uw vrede.  
De stilte  
Van uw vrede.  
En de diepe,  
Van de diepe,  
als in een diepe glimlach  
die nooit ophoudt,  
van uw  
Goddelijke  
Vrede.

Amen

(naar een gebed op <https://www.pastoralezorg.be>)

## Koorrepetities

### Emmaüskoor

Op maandag 28 april is er geen repetitie

### Solied

Repetitie op vrijdag 25 april om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

Repetitie op vrijdag 2 mei om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

## Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



### Hier vind je het overzicht

van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

## Wegwijs

### Secretariaat Emmaüsparochie

Parochiaal Centrum Valkenburg  
Legeweg 83b, Sint-Andries  
tel. 0484 76 25 87 (Anne)  
of 0473 46 03 19 (Maria)  
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.  
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

### Uitvaarttelefoon

gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle [wegwijsinfo](#) over de Emmaüsparochie vind je op [www.emmausparochie.be](http://www.emmausparochie.be).

## Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

## Contact

Emmaüssecretariaat  
Parochiaal Centrum Valkenburg  
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries  
0484 76 25 87 (Anne)  
0473 46 03 19 (Maria)

[klik hier](#)  
of  
[inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

## Volg ons

[Facebook](#) [Website](#)

[Whatsapp](#)