

## **Gebed van een twijfelaar**

Op mijn tafel ligt het brood van de overvloed  
terwijl anderen niet worden gevoed.  
In mijn hand draag ik de beker van de welvaart,  
terwijl anderen nog geen druppel water wordt bereikt.  
Boven mijn hoofd welft het dak van een veilig thuis,  
terwijl anderen dakloos, vluchteling en vreemde zijn.  
Om mijn schouders hangt de mantel van de verzorgingsstaat,  
terwijl anderen niet méér hebben dan het naakte bestaan.  
Voor mijn gezondheid is een systeem dat levenslang waakt,  
terwijl anderen aan breekbaarheid zijn overgeleverd.  
Rond mijn leven straalt een lichtkring van vrijheid en veiligheid,  
terwijl anderen hun dagen in knellende banden slijten.

Alles loopt zó verwarrend door elkaar,  
dat ik niet meer weet wat te doen of wie te zijn.

Leer mij daarom hoopvol en hoopgevend in leven te staan.

(Alfred C. Bronswijk)