

## **Gebed voor de avond**

De dag is af,  
God.  
ik ben blij  
nu alles donkert,  
zachter wordt en stil.  
Ik adem weer zelf,  
ik zie met eigen ogen,  
ik hoor en voel  
de dingen duidelijk  
die ik vandaag  
met duizenden  
heb ontmoet.  
De mensen,  
hun zorgen en hun dromen  
draag ik,  
deel ik,  
wik en weeg:  
't was goed.

't Was goed  
dat ik erbij mocht zijn.  
't Is goed  
dat Gij het zegent.

(M. Ploem - H. Roeffaers, *Als een zachte bries*)