

Geloofwaardige inzet

Laat mij voortgaan op de weg
die ik gekozen heb.
Dat ik trouw mag zijn
aan een waarachtige inzet,
ontvankelijk voor de dag
die Gij mij geeft.

Dat ik mag groeien
in geduld met mijzelf,
met een open oog
voor mijn mogelijkheden en grenzen.
Leer mij leven met de pijn van de onmacht
en met de vreugde
om elk teken van hoop.

Dat mensen mij behoeden
voor eigenzinnigheid en isolement.
Dat ik gevoed mag worden
door het geloof van anderen.
Dat ik kritiek nooit uit de weg zal gaan.

(Gerard Zuidberg in *Verantwoord geloven*)