

Ik blijf voor u een Vader

God,
roep ons tot U terug
als wij moedeloos zijn of zelfs opstandig.
Spreek dan dit verlossend woord:
'Wees niet bang, Ik ben uw Vader.
En al zou een moeder nog haar kind vergeten,
Ik, Ik vergeet u nooit.
Ik blijf voor U een Vader
nu en tot in eeuwigheid'.

(Godfried Danneels)