

(Maria)gebed van toewijding

Maria, Moeder van God, Moeder van de Kerk en onze Moeder,
wees bij ons in deze tijd
en laat ons in U onze bestemming herkennen.

Maak ons tot Kerk,
tot een gemeenschap die in haar schoot
het leven draagt van de Verrezene, uw Zoon:
dat Hij opnieuw geboren wordt
in onze praktijk van goedheid, vrede en gerechtigheid.

Maak ons bereid
ons te laten bezielen met zijn Geest,
die zorgen zal dat ons werken en bidden meer zijn dan mensenwerk,
maar teken worden van God-die-redt.

Maak ons bereid
om Jezus' woorden in ons hart te bewaren
zodat ze diep in ons ontluiken
tot een manier van leven die Hem zichtbaar maakt.

Leer ons zien waar de wijn op is
en het leven van mensen verwatert tot oppervlakkigheid
en leer ons dan doen wat Jezus ons te zeggen heeft.

Laat in onze gemeenschap een verbondenheid groeien
die haar oorsprong vindt in het doen van wat God wil.

Maak ons tot een kerk waar de Heer wordt hoog geprezen
en de droom levend gehouden van Gods Rijk,
waar de kleinen groot worden gemaakt.

Maria, wij noemen U Moeder van de Kerk en onze Moeder.
Naar U kijken wij op en met U zeggen wij tot onze God:
"Mij geschiede naar uw Woord".

(Carlos Desoete in *Naam die zin is van ons leven* p. 172-173)