

Missionaris zijn

Missionaris zijn is vervuld zijn van vurig verlangen
om Gods Rijk gestalte te geven
in gerechtigheid en vrede voor alle mensen,
in aandacht en hartelijkheid voor eenzamen en verlatenen,
in sterke steun en inzet, bijzonder voor kleine, arme mensen.

Het betekent ook bescheidenheid
om anderen te benaderen met oprechte eerbied en begrip
ook al volgen zij een andere weg naar God
en bereid zijn tot samenwerken
om een nieuwe wereld op te bouwen
waar mensen broers en zusters zijn van elkaar,
kinderen van eenzelfde vader,
waar vrede heerst
en de wil om problemen te benaderen langs open gesprek
bekrachtigd door belangeloze dienstbaarheid.

Missionaris zijn is de sterkte van Gods Geest ervaren
die je stuwt door alle moeilijkheden heen
om van mensen te blijven houden
ondanks tegenwerking en onbegrip.
Het is Jezus blijven volgen doorheen onmacht, lijden en dood
naar de vreugde van nieuw leven
dat onverwoestbaar stand houdt.

gelezen in het tijdschrift Suara juni 2009