

Nieuwjaarsbrief 2011

Als homilie in de zondagsviering van 2 januari 2011, bood priester Vincent zijn nieuwjaarsbrief aan. Een fel gesmaakt aanbod, dat wij hier mogen publiceren. Geniet maar mee...

Misschien denk je nu: na Nieuwjaar is Vincent nog wat groggy..
Beste vrienden van de parochie

in plaats van te preken,
begint hij nu een nieuwjaarsbrief af te steken...

Inderdaad, vrienden, in de kerk zijn we dat niet gewoon,
en voor mij is het ook nog wat zoeken naar de juiste toon.

Maar ik zou toch willen proberen
en beginnen met naar het voorbije jaar terug te keren.

We kregen heel wat op onze boterham in 2010
in de eindejaarsoverzichten kon je dat uitgebreid zien.

De kerk haalde alle journaals en kranten,
de pers omringde ons bisdom van alle kanten.

Er kwamen heel wat schandalen naar boven
de pijn van zoveel mensen was niet langer te verdoven.

Er was de schreeuw van slachtoffers om waarheid en recht
velen van hen zochten naar antwoorden, authentiek en oprecht

Het leek wel of de kerk op instorten stond
vanaf de parochiegronden tot aan het Romeins plafond.

Niemand wist goed wat te doen of zag in de tunnel nog licht
allerlei onderzoeken en commissies werden opgericht

Telkens vroeg je je af wat er nu weer in het nieuws zou geraken
een ander schandaal of veel te harde bisschopsuitspraken?

Natuurlijk was dat nieuws uit de kerk niet het enige van belang,
maar als ik alles uit 2010 moet noemen, dan wordt mijn brief gewoon te lang.

Ik vraag me dus enkel af, wat kunnen we uit het voorbije jaar leren?
Daarvoor wil ik even naar het evangelie terugkeren.

Het is een verhaal dat je al allemaal kent,
drie wijzen uit het Oosten die heel Betlehem hebben verkend.

Ze waren op zoek naar een messias, de verlosser van mensen,
ze hadden geschenken en prachtige wensen.

Helaas wisten ze niet goed waar ze moesten zoeken,
waar vind je nu zo'n kind, gewikkeld in doeken?

Uiteindelijk kwamen ze bij Herodes terecht
maar die z'n plannen waren op z'n zachtst gezegd slecht

Gelukkig hadden ze een ster die ze konden volgen
en ze vonden de stal zonder veel nare gevolgen.

Die ster heeft hen bij hun eindbestemming gebracht,
het was een teken aan de hemel vol lichtgevende kracht.

Beste vrienden, misschien is dat voor het nieuwe jaar ook wel zo
en krijgen we een ster van hoop en toekomst cadeau.

Want wat wil het verhaal van de drie wijzen ons zeggen?
Dat God voor ieder van ons wat licht klaar zal leggen.

Het kan nu misschien wat eenvoudig klinken,
maar in het diepst van ons hart ligt er al nieuwe toekomst te blinken.

Want God schrijft zijn verhaal van liefde niet in instituten of systemen,
je kan Hem al vinden door gewoon wat tijd te nemen.

Tijd voor jezelf en voor je eigen binnenkant,
tijd voor je vrienden en voor de mens aan de kant.

Want als mensen hun levensverhaal met elkaar gaan delen,
dan voel je: ik sta niet alleen, we zijn met velen.

Allemaal dragen we onze zorgen en momenten van geluk
soms is het kalm dan weer razend druk.

Misschien wacht er veel werk en willen we er tegenaan
misschien zeggen we: ik heb nu toch al genoeg gedaan.

Maar hoe je je ook voelt of wat je er ook over denkt,
er wacht steeds nieuwe toekomst die jou wenkt.

Die toekomst kan je samenvatten met één simpel woord
en wellicht heb je het al vaak gehoord

het is een woord dat zoveel zegt
en op allerlei manieren wordt uitgelegd

het is een woord dat mensen verwarmt, het geeft kracht
en toch wordt het vaak moeilijk in praktijk gebracht.

Ik heb het over liefde, dat vreemde, mysterieuze woord
je kan het niet echt begrijpen, als je het niet met je hart hebt gehoord.

Maar toch is dat mijn wens voor jullie allemaal
dat 2011 het jaar wordt van het grote liefdesverhaal.

Een jaar waarin we wat dichters naar elkaar kunnen groeien
waarin dagdagelijkse wondertjes verder open kunnen bloeien.

Een jaar waarin we de weg verder gaan van ons hart,
een weg over vreugde, glimlachen, tranen of smart

Een jaar waarin we in elkaar durven geloven
en merken dat we verbonden zijn met hierboven.

Want we mogen ons geborgen weten onder die grote paraplu
van een God die zegt: "Ik ben er voor u"

Dat hebben die wijzen in de stal ontdekt:
dat God zijn toekomst in iedere mens wekt.

Het gaat niet over de kerk of parochie waar je bij hoort
het gaat erover of je de melodie van de liefde nog hoort.

Ik hoop dat ieder van jullie dat in het nieuwe jaar mag ervaren,
dat je met goeie moed door het leven kan varen.

En als je zal kijken in je eigen hart, het kompas van je leven, je kaart
dat je er steeds weer mag lezen: jij, jij bent de moeite waard!

dat wens ik jullie van harte met een klinkende zoen,
Vincent, jullie grote kapoen.

Sint-Baafs 2 januari 2011