



Oasemoment 'Maak me waakzaam' Emmaüsparochie - donderdag 25 november 2021

Inleiding

Het is goed dat we net bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar weer bijeen mogen komen voor een moment van oase. Anderhalf jaar kon dat niet, anderhalf jaar moesten we leven met strenge beperkingen. De strijd tegen de pandemie vroeg veel geduld en opoffering van iedereen. Het was echt wel een heel lange advent van wachten: wachten op gepaste bescherming, wachten op een vaccin dat werkt, en reikhalzend uitkijken naar de uitnodiging voor een eerste prik. Het was een tijd die ons stil deed vallen en elk van ons volop de kans gaf om alles op een rijtje te zetten. Als we op die tijd terugblikken, snappen we misschien nog beter wat Advent betekent...

Korte stilte

Komend weekend openen we het nieuw kerkelijk jaar met een evangelietekst van de apostel Lucas.

Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen:
"Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren.
Op aarde zullen de mensen in paniek raken.
Ze zullen radeloos zijn door de golven van de bulderende zee.
Ze zullen sterven van schrik en zich vol spanning afvragen:
'Wat gaat er met de wereld gebeuren?'
Want de hemelse machten zullen wankelen.
Dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op een wolk,
alsof hij een machtig heerser is.
Als dat gebeurt, sta dan op, recht en fier,
want jouw verlossing is nabij.
Zorg ervoor dat jullie niet versuft zijn
door drank of door de zorgen van het leven.
Zorg ervoor dat jullie niet verrast worden door die dag.
Want die dag zal komen
voor iedereen op heel de aarde.
Daarom, blijf altijd waakzaam en bid om kracht
om dit te kunnen overleven
en rechtop te kunnen staan voor de Mensenzoon."

(Lc. 21, 25-28, 34-36 - hertaald door C. Leterme op bijbelin1000seconden.be)

Stilte

Duiding

Ook nu leven veel mensen in grote angst.
Maar gelovigen erkennen er toch een hoopvol perspectief in.
Lucas wil ons duidelijk maken
dat de bevrijdende komst van de Liefde niet zal gebeuren
in een verre toekomst,
maar wel vandaag, nu, elke dag.
In onze verwarde wereld is Gods rijk van liefde,
vrede en gerechtigheid nu al aan het groeien.

"Wees dus waakzaam" betekent dan ook zoveel als:
"wees niet angstig voor de schrikwekkende dingen van de toekomst,
maar concentreer vooral je aandacht en energie
op het goede dat nu reeds aan het gebeuren is.
Onderscheid te midden van alle verwarring van deze tijd
de tekenen van bevrijding, vrede en gerechtigheid
en help mee ze werkelijkheid te laten worden".
Dat is de kern van het evangelie vandaag.

Kijk maar naar de natuur.
Zijn de bomen de laatste weken soms aan het doodgaan?
Zijn die kale herfstbomen het teken
dat de totale ondergang en vernietiging
van de natuur op komst is?
We weten wel beter.
We weten dat de natuur onderhuids al volop bezig is
om een nieuwe lente voor te bereiden.

(naar Frans Mistiaen, s.j., op bijbelin1000seconden.be)

Muziek

Bezinning

Advent is een tijd van waakzaam zijn.
Het is ook een tijd van wachten.

Wachten is geduld hebben,
maar veel meer dan dat.
Het is met een groot hart
verlangen naar wat komen zal.

Wachten is niet vooruitlopen
maar de tijd afwachten,
niet zenuwachtig, niet vervelend,
maar je verblijden in wat komen zal,
in wie komen zal.

Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.
Wachten is op uitkijk staan,
is hopen en verlangen.
Wachten is geen tijd verliezen
maar het hart gereed maken,
is bezig blijven of tot rust komen.

Wachten is beheersing,

is vertrouwen ook.
Wachten is bezinnen,
wachten is beginnen
met dat waar het om gaat.

Wacht even...
God geeft zijn Woord!

(naar Frans Weerts)

Stilte

Laten we samen bidden.

*Heer,
Als wij bang zijn voor het donker,
laat jouw licht ons dan verlichten.*

*Als we bang zijn op de weg,
laat jouw ster ons dan weer richten.*

*Als wij bang zijn voor het onbekende,
laat jouw licht ons omarmen.*

*Als we bang zijn voor de kou,
laat jouw vuur ons dan verwarmen.*

*Als we bang zijn voor de nacht,
houd dan stil bij ons de wacht.*

*Als we bang zijn, hoe dan ook,
schenk ons dan voldoende kracht.*

(naar Frans Weerts)

Stilte

Bezinning

Advent,
doe me gaan,
met vragen en twijfels,
desnoods zonder reistas,
de lange weg van geduld.

*(We zingen:)
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God ik ben zeker van u.*

Advent,
maak me waakzaam
voor de mist van cynisme,
en help de kiemkracht
van het kleine te behoeden,
ondanks alle tegenspoed.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,...

Advent,
leer me zien
hoe hoop wordt beantwoord,
en hoe licht
zich een weg zoekt
door het donkerste zwart van de nacht.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,...

Advent,
breek me open
voor al wie geen recht gedaan wordt of alleen is,
en voor al wie geen plaats vindt
in de veilige herberg vandaag.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,...

(auteur niet gekend)

Stilte

Gebed

Laten we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Laten we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.

Laten we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie niet wij beschikken.

God,
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.

(naar Frans Cromphout)

Stilte

Bezinning

Als het winter wordt,
laat je hart dan niet bevriezen.
Hou het kloppend voor de wereld,
laat gerechtigheid niet verliezen.

Als het winter wordt,
laat je handen niet verkillen.
Wrijf ze warm voor de mensen om je heen,
laat ze pijn en eenzaamheid verstillen.

Als het winter wordt,
laat je ogen niet dichtsneeuwen.
Hou ze open voor onrecht en onvrede,
laat ze engagement en actie uitschreeuwen.

Als het winter wordt,
laat niet je tijd verslapen.
Blijf wakker en alert,
wees waakzaam en rechtschapen.

In de winter is er nood aan wakkere mensen,
met een kloppend hart, open ogen en warme handen.
Mensen die rechtstaan en handelen,
die zich engageren, tijd maken, actie brengen.

Dan wordt het lente in het leven
van mensen met pijn, mensen die uitgesloten zijn.
Dan wordt het lente in een wereld van ongelijkheid en conflict,
dan wordt het lente...
Ook in de winter.

(naar Frans Cromphout)

Muziek

Gebed

Stuur ons weer engelen, God,
die licht ontsteken
aan sterren van hoop.

Stuur ons weer engelen, God,
met bekers van troost
voor een wereld vol verdriet.

Stuur ons weer engelen, God,
wachters in de nacht
waakzaam uitziend naar de morgen.

Stuur ons weer engelen, God,
met lachende gezichten
die zingen over vrede.

Stuur ons weer engelen, God,
dromers, zieners, herders,
voor wie het leven heilig is.

Stuur ons weer engelen, God,
die wijzen naar het Kind,
Zoon van uw gerechtigheid.

Stuur ons weer engelen, God,
die beroeren en ontroeren,
het is de hoogste tijd.

(<https://www.kuleuven.be/thomas/page/>)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is uitzonderlijk niet de vierde
maar de derde donderdag in december.
We zijn dan donderdag 16 december.

Een paar dagen later
staat in het evangelie van dat weekend
het Magnificat centraal,
Maria's loflied tot God
die hongerigen overlaadt met het beste
en rijken met lege handen wegstuurt.
Kerstmis komt dan helemaal dichtbij.

Laten we de dagen van de Advent
die voor ons licht
openstellen voor God,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
en voor het wonder
dat hij in de kerstnacht
maar evengoed elke dag van ons leven,
nieuw leven en nieuwe hoop geeft
aan deze oude planeet.

Zegene ons daartoe de Heer van alle leven
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.