



Oasemoment 'Magnificat' Emmaüsparochie - donderdag 16 december 2021

Inleiding

Zij was een kind
en kon nog dromen van geluk zo teer en zuiver
als het morgenlicht.

Kind van mensen uit de straat
werd zij door God bestemd.
Werd haar gevraagd of zij
de Zoon van alle mensen
zou willen dragen, voeden en verwarmen...

Zij voelde leven en bewegen in haar schoot,
maar kon niet weten
dat haar Kind
de hele mens zou bewegen,
dat Hij de wereld een hart,
een ander aangezicht zou geven.

Zij was een kind.
en nauwelijks van school kon zij niet vermoeden
dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen zou plezieren
met haar droom van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.

(Manu Verhulst)

Muziek

Evangelie

Alle muziek voor dit Oasemoment
is gekozen uit het Magnificat van Johann Sebastian Bach.

We lezen nu uit het evangelie van Lucas,
net nadat hij beschreven heeft
hoe Elizabeth Maria begroet die haar komen opzoeken is.

Daarop zei Maria:
'Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn kleine dienaars.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,

want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
kleine mensen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
zoals aan onze vaders toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.'

(Lc. 1, 46-55, naar de Willibrordvertaling)

Stilte

Gebed

God, onze Vader,
op het beslissende moment van de tijden
stond een jonge vrouw in de eenvoud van haar hart
open voor uw plan over mens en wereld.
Zij werd de eerste gelovige in het hart van uw heilsplan.
Wij kunnen slechts christen zijn in naar spoor.

Maak ons ontvankelijk zoals Maria van Nazaret.
Maak ons hart bereidwillig om te doen wat er te doen is,
datgene wat wij als uw plan over ons leven
erkennen of vermoeden.
Maak ons dienstbaar, bereid voor elk goed werk.
Ons geschiede naar uw woord.

Graag danken wij U ook
omdat wij uw barmhartigheid mogen ervaren.
Zo dikwijls zijn wij onthutst om al wat in ons leven gebeurt
en weten wij niet hoe het moet.
Maar wij leven van generatie tot generatie, van dag tot dag,
uit uw barmhartigheid.
Van harte roemen wij uw naam
om al wat U doet,
om al wat U voor ons bent
in Jezus Christus.

(Paul Schruers, *Dagsluitingen*)

Stilte

Gebed

Wij hebben je nodig,
vrouw die ons voorgaat
in deze warrige tijd.

Die ons bemoedigt

als wegen van zekerheid vervagen
en toekomst onberekenbaar wordt.

Die ons vertrouwen versterkt
als moed ons ontglipt
en onmacht dreigend opduikt.

Wij hebben je nodig,
vrouw die ons troost
als verdriet ons overkomt
en pijn ons verlamt.

Wij hebben je nodig,
zorgende, voorzienige
die ons wijst naar de Levensbron.

Jij, vrouw van alle tijden,
icoon van de zorgende God,
blijf ons nabij.

Wij hebben je nodig.

(Caritas Van Houdt)

Muziek

Bezinning

In de Bijbel is Maria eigenlijk niet zo vaak aan het woord.
Maar wanneer zij spreekt, dan is het krachtig.
Haar lofzang lijkt op een strijdlid,
over de wereld die wordt omgekeerd.
Dan kijken we niet langer naar het negatief,
maar zien de volle kleuren van Gods droom.
Het is te begrijpen dat God
juist haar uitkiest om Moeder van zijn Zoon te worden.
Want later zal Jezus in dezelfde lijn spreken tijdens de Bergrede.
Ook Jezus zal vertellen over kleine mensen die gezien worden
en over grote blaaskaken die zichzelf onmogelijk maken in Gods ogen.
Jezus zal vertellen over zalige mensen.
Over vredestichters,
over zachtmoedige en eerlijke mensen.
Zij zullen het Koninkrijk van God erven.

De lofzang van Maria en de Bergrede van Jezus
zijn als twee melodieën die eenstemmig klinken.
Wil je groot zijn?
Leer dan om te dienen.
Wil je gered worden?
Zorg dan dat niemand in jouw omgeving verloren loopt.
Wil je gehoord worden?
Spreek dan vanuit je hart.
Wil je recht ontvangen?
Doe dan vooral anderen recht.
Zo stijg je in aanzien bij God.
Niet door een kuil voor een ander te graven,
maar door een ladder te zoeken voor jezelf.

(<http://www.parochiepey.nl>)

Stilte

Lied

Laten we samen zingen.

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienaress,
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn naam.

Mijn hart zingt...

Hij is de trouwe helper van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.

Mijn hart zingt...

Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon,
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.

Mijn hart zingt...

(Zingt Jubilate nr. 748)

Stilte

Gebed

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God met heel mijn hart
zoals jij het was.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren en het, in geloof,
met heel mijn ziel beamen,
zoals jij het hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen, zoals jij Hem gevolgd bent,
tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid van God.

Jij bent mij daarin voorgegaan.

(dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Bezinning

Wie durft vandaag nog JA zeggen?

Ja op de vraag om hulp.

Ja op de vraag of je gelooft.

Ja op een engagement voor langere tijd.

Ja op de vraag of je van mij zult blijven houden ook als het moeilijk gaat.

Durf jij onbevungen JA zeggen

als anderen niet meer durven?

Het is ook dit JA van Maria en Jozef

dat ons naar Kerstmis zal brengen.

(Antoon Vandeputte)

Muziek

Gebed

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.

Doe met mij wat U wil;

U hebt mij geschapen voor U.

Wat wilt U dat ik doe?

Ga uw eigen weg met mij.

Het moge zijn zoals altijd:

vreugde of smart.

Ik wil het doen ...

Ik wil zijn wat U van mij verlangt

en alles wat U van mij maken wilt.

Ik zeg niet:

ik wil U volgen waarheen U ook gaat,

want ik ben zwak.

Maar ik geef mij over aan U,

opdat U mij altijd leidt,

waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen

en bid enkel om kracht voor deze dag.

(John Henry Newman)

Stilte

Weesgegroet - vereenvoudigd

Het Weesgegroet.

We hebben het zo vaak gebeden,

dat we amper nog stilstaan

bij de betekenis van de woorden.

Laten we het even omzetten

naar taal van vandaag,

en laten we het samen luidop bidden.

U vindt het op uw blaadje.

Goeiendag Maria,

Jij bent helemaal vervuld

van de liefde van God.

God is dicht bij jou,

Hij heeft je gekozen onder alle vrouwen.
En Jezus, jouw kind, staat onder zijn bescherming.

Heilige Maria, moeder van Jezus,
bid voor ons,
omdat we soms slechte dingen doen,
nu en tot op het einde van ons leven.

Korte stilte

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 27 januari.
We blikken dan vooruit naar het evangelie van de volgende zondag.
Opnieuw putten wij uit het evangelie van Lucas.
Aan het begin van zijn openbaar leven
gaat Jezus op de sabbat naar de synagoge van Nazaret.
Eerst leest hij er voor uit Jesaja
en daarna neemt Hij zelf het woord.
"Niemand kan een profeet zijn in de stad waar hij vandaan komt",
houdt hij zijn luisteraars voor,
nota bene in het dorp waar Hij zelf vandaan komt.

Maar eerst gaan we Kerstmis vieren,
gaan wij ons openstellen voor de komst van de Heer.
We kunnen leren uit het onvoorwaardelijke ja-woord van Maria.
Zonder te weten wat de toekomst brengen zal,
zonder te weten wat de consequenties zijn
ja zeggen op Gods boodschap van nieuw leven.
Laten we zo de Kersttijd ingaan
en deel worden van dat nieuwe leven
voor onze oude wereld.

Moge Gods zegen
ons daarbij steunen en bemoedigen

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.