



Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017

Inleiding

Er is maar één goede herder die zijn schapen kent,
één naar wie de schapen luisteren.
Eén die bekwaam is om ze allemaal op zijn schouders te dragen,
één die alle wonden kan verbinden
en één die weet waar het goede gras te vinden is
en waar de koele beekjes vloeien.
Hij is herder.
Maar wat geen enkele herder kan:
hij is ook lam.
Rechtop en doorboord tegelijk.

(Godfried Danneels)

Korte stilte

Evangelie

We luisteren naar een passage
uit het evangelie van Johannes.

Jezus zei: "Ik ben de goede herder.
Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden.
Maar iemand die ervoor betaald wordt
om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet.
Dat is geen echte herder.
Hij zorgt niet goed voor de schapen,
want ze zijn niet van hem.
Als er een wolf aan komt,
laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg.
Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar.
Ik ben de goede herder.
Zoals een herder voor zijn schapen zorgt,
zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen.
Ik geef mijn leven voor die mensen.
Want ik ken hen, en zij kennen mij.
Alle mensen die bij mij horen,
zullen één grote kudde met één herder zijn."

(Joh. 10, 11-16, *Bijbel in gewone taal*, met een coupure)

Stilte

Bezinning

Als er moeilijkheden zijn,
als je verdriet hebt of pijn,
als je bang bent,
heel erg, of een beetje,
zeg het maar tegen God want,
weet je,
als je blij bent of als je moet huilen,
bij God kun je schuilen.
Waar je ook bent,
wat er ook gebeurt in je leven,
Hij is er
en wil ons steeds hulp en bescherming geven.

(www.dionysiusparochie.nl)

Stilte

Bezinning

Ik ken je, zegt Jezus.
Ik weet wat er in je hart leeft
en wat je pijn en je vreugde is.
Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten
en jouw gids en herder zijn.
Maar ik wil je ook vragen
om zélf een herder te zijn voor anderen.
Je moet daar geen held voor worden,
geen superman of supervrouw.
Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent.
Durf in mijn voetsporen te treden
en je leven te breken en delen als brood en wijn.
Het zal je gelukkig maken
en je vrede en vreugde schenken.

(naar Erwin Roosen)

Inleiding op muziek

"De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets"
is ook de tekst van psalm 23,
een psalm van David.

Muziek

Bezinning

Herder zijn is geen sinecure,
niet iets van 'zomaar even doen'.
Het vraagt om trouwe nabijheid,
om zorgzame vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en scheidt daarvoor voorwaarden.
Een herder laat niemand vallen.

Hij is er als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
Hij is een mens uit één stuk,
begaan met mens en wereld,
in Gods naam.

Wij worden allen geroepen
om elkaars herder en hoeder te worden,
en van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige Goede Herder
is daartoe ons Voorbeeld,
onze Bron van inspiratie.
Hij nodigt ons uit te leven
in trouw aan de mensen
en aan God, ons leven lang.

(Wim Holterman osfs, met coupure)

Stilte

Lied

Zingen we samen
"Mens voor de mensen zijn, herder als God",
nummer 509 in uw *Zingt Jubilate*,
de strofes 1, 3 en 6.

Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Mens voor de mensen zijn...

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

Mens voor de mensen zijn...

Licht in het duister zijn, laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

Mens voor de mensen zijn...

Stilte

Bezinning

Het beeld van de herder is uit onze samenleving verdwenen.
Kudde en herder...
ze horen niet meer thuis in een landschap
met industrie en snelwegen.
Toch zijn er ook vandaag mensen die elkaar kennen,

bij elkaar horen,
op elkaar zijn aangewezen,
afgestemd zijn op elkanders stem,
net zoals herder en kudde op elkaar zijn afgestemd.
Toch zijn er ook vandaag nog mensen
die herders en hoeders zijn voor elkaar...

Maar ook de huurling is blijven leven, tot heel diep in mezelf.
Die levenshouding van de huurling die koel zijn profijt berekent,
zijn uren klopt en zijn uren telt.
De huurling-in-mij zegt:
"Het zijn mijn zaken niet,
ik was mijn handen liever in onschuld dan ze vuil te maken",
de huurling, die zich inzet tot op het ogenblik
dat het gevaarlijk wordt
of tot er niets meer te verdienen valt.
De huurling die vlucht..
Ook die huurling is blijven leven, tot op vandaag...

(Levensrecht)

Stilte

Gebed om vergeving

Voor al die keren dat wij
mensen in nood zien
en geen helpende hand uitsteken,
dat we eigenbelang kiezen
boven naastenliefde...

Voor al die keren dat wij
moedwillig afdwalen
dat we eigen wegen gaan
zonder rekening te houden met anderen
en alleen denken aan ons eigen ik...

Voor al die keren
dat we vaak niet geloven
dat U, God, onvoorwaardelijk
onze goede herder wilt zijn...

Voor al die keren
buigen wij ootmoedig het hoofd.

(Thomasvieringen)

Stilte

Bezinning

God,
in mijn leven zijn er veel goede herders.

Er zijn goede herders
die voor mij zorgen
als ik ziek ben, of verdrietig.

Er zijn goede herders
naar wie ik opkijk,
omdat ze een voorbeeld zijn
van hoe ik graag zou willen leven.

Er zijn goede herders
die me helpen bij het kiezen,
me goede raad geven
als ik het moeilijk heb.

Er zijn goede herders
die me veel warmte en liefde geven,
zelfs op momenten dat ik het niet verdien.
Van hen krijg ik warme knuffels,
tederheid en aandacht.

En U, mijn God,
U bent al deze goede herders bij elkaar
en nog veel meer.
Zij geven me immers een beetje
van wat U me oneindig geven kunt.

(Schilde-Bergen)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

Goede God,
U bent als een herder,
U houdt van ons.
Bij U zijn we altijd veilig.
We bidden U:
Wil ons en alle mensen
van wie we houden
behouden en beschermen,
vooral als gevaar of pijn
ons geluk bedreigen.
Blijf altijd zo'n herder, God.

En laat ons op onze beurt
herder zijn voor elkaar.
Geef ons een diep verlangen
om mensen te helpen leven.

Laat ons zo getuigen van uw blijde boodschap
en stem geven aan uw boodschap van liefde.

Amen

(onder meer naar Paul Schruers, *Dagsluitingen*)

Muziek

Bezinning

Zo leven
dat we horen
wat niet gezegd wordt,
dat we luisteren
ook naar wat achter de woorden schuilgaat,
dat wij in elkaar
Gods stem verstaan.
Dat is goede Herder zijn.

Zo leven
dat we elkaar kennen
zoals geliefden,
zoals een herder zijn schapen kent,
dat we in elkaar
de altijd Aanwezige herkennen,
dat is goede Herder zijn.

Zo leven
dat we Hem volgen,
dat zijn woord in ons gebeurt,
dat zijn manier van leven
aan ons te zien is.
Dat is goede Herder zijn.

Zo leven
dat diep in ons,
in ons spreken en handelen
die ene Bron te bespeuren is
waaruit wij onze diepste kracht putten :
'De Vader en ik, wij zijn één.'
Dat is goede Herder zijn.

(Carlos Desoete, *In Zijn Naam*)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Omdat de vierde donderdag van de maand
in mei samenvalt met Hemelvaart
vindt het Oasemoment al een week eerder plaats,
op donderdag 18 mei.
Samen met u zullen we dan uitkijken
naar dat feest van Hemelvaart
en verkennen hoe dat feest ons ook nu nog kan aanspreken.

De verrezen Heer die wij in deze Paastijd centraal stellen
wil onze herder zijn
en zal ons nooit alleen laten.
Laat die belofte ons sterk maken
om op onze beurt
herder te willen zijn voor de mensen on ons heen.