



**Oasemoment 'Hij wenste hen Vrede toe'
Emmaüsparochie - donderdag 28 april 2022**

Liedtekst

Waar is de plaats die vrede lacht?
Waar wordt aan mensen recht verschaft?
Waar is de God die leven geeft?
In elke mens die liefde deelt.

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst,
waar elke mens van angst geneest,
ik zoek de God die armen heelt,
in elke mens die liefde deelt.

Ik zoek het land dat vreugde heet,
vrij van geweld en oorlogsleed,
ik zoek de stad waar God regeert,
in elke mens die liefde deelt.

Hier is de plaats die vrede lacht,
hier wordt aan mensen recht verschaft,
hier is de God die leven geeft,
in elke mens die liefde deelt.

(Zingt Jubilate, nr. 324)

Lied

Zingen we nu met z'n allen samen
ditzelfde lied 'Waar is de plaats die vrede lacht'.

Waar is de plaats die vrede lacht?...

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Johannes.

Het was zondagavond.
De leerlingen kwamen bijeen in een huis.
Ze deden alle deuren op slot uit vrees voor de joden.
Die avond kwam Jezus binnen en zei: "Sjalom, vrede".
Daarna toonde Hij zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren heel blij toen ze Hem zagen.
Jezus zei nog eens: "Vrede.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u."
Daarna blies Hij over de leerlingen en zei: "Ontvang de heilige Geest.

Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze vergeven,
en als jullie ze niet vergeven, dan zijn ze niet vergeven.”

Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: "Vrede!"
Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
"Kijk maar, hier zijn mijn handen, kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.

(Joh. 20, 19-23, bewerking Dichter bij de tijd door C. Leterme, en 26-27, Willibrordvertaling)

Stilte

Inleiding

"Vrede!" wenste Hij zijn leerlingen toe,
het was telkens zijn eerste woord
toen Hij na het Paasfeest en zijn verrijzenis weer bij hen was.

Laten wij in deze Paasdagen bidden om vrede,
in grote en kleine woorden,
dichtbij en veraf,
vandaag en morgen.

Vrede op de plaats waar wij wonen:
dat we er samen
een hemel op aarde van maken.

Vrede in ons land,
vrede voor Europa
en voor heel de wijde wereld:
dat er overal mensen mogen zijn
die proberen samen Gods wens van vrede waar te maken.

(naar voorbeden op <https://www.kuleuven.be/thomas>)

Stilte

Duiding

"Sjalom!" krijg je vaak te horen
als je op reis bent in een Arabisch land of in Israël,
zoals wij "Goeiedag" zouden zeggen.
'Sjalom' betekent 'vrede'.
In de Bijbel is vrede alles wat te-vrede-n maakt.
Maar die vrede komt niet zomaar:
wie vrede wil, moet daaraan werken.
Het begint met: zien, en aandacht hebben voor de ander.
Het heeft ook te maken
met spijt hebben, verzoenen, liefhebben.
En met eigen grillen opzijzetten
en rekening houden met de ander op een manier
dat je de ander respecteert
en hem niet aandoet wat je zelf ook niet wilt.

Misschien komt die wens van vrede
inderdaad wel verregaand overeen
met onze wens voor een goede dag.
Een dag die goed wordt omdat jij je goed voelt
omdat je in harmonie leeft
met jezelf, met de medemens, met de natuur, met God.

(naar Chantal Leterme op <http://www.bijbelin1000seconden.be>)

Stilte

Bezinning

Ik zal je zeggen waar de vrede begint.
De vrede begint bij jezelf.
Niet op het slagveld waar iemand verslagen moet worden,
maar in je eigen woorden en daden.
Niet aan de conferentietafel begint de vrede,
maar in het afstand doen in je eigen leven
van elke macht die een verdrukking kan inhouden van anderen
en van elk bezit dat tot uitbuiting leidt.
Weiger elke vorm van geweld in je eigen huis
en in je eigen hart, opdat er plaats zou zijn
voor vrede en liefde en waarachtig geluk.

(Phil Bosmans, *Menslief, ik wens je vrede en alle goeds*)

Muziek

Bezinning

Wie zomaar een vogelei vertrapt,
een nest uithaalt –
zomaar een riet knakt,
een twijg breekt –
is bezig en bereid
alle geweld z'n gang te laten gaan.
Bid om vrede;
ga eerbiedig met alles om.
Wie bang en slap
huilt met de wolven in het bos –
met alle stromen meedrijft,
met alle winden meewaait –
is bezig en bereid
grote leugens gelijk te geven.
Bid om waarachtigheid;
wees oprecht, eerlijk als goud.
Wie onverschillig
weerlozen laat pakken –
zwakken laat vallen,
kleinen kleineert –
is bezig en bereid
alle kwaad te laten gedijen.
Bid om zorg,
sta in voor elkaar:
voor de minsten
het meest.

(Peer Verhoeven, *Ingebed*)

Stilte

Bezinning

Vrede laat ik jullie na,
maar niet de vrede zoals de wereld die geeft.

Niet de vrede van
dikke woorden over gastvrijheid met de deuren dicht.
Die vrede geef ik niet,
maar de vrede van de ander die plots aan je deur staat
en jou iets te zeggen heeft.
Die vrede geef ik je!

Niet de vrede van
'iedereen denkt dat ik bezig ben maar ik doe maar alsof'.
Die vrede laat ik je niet,
maar de vrede van doen wat gedaan moet worden.
Die vrede gun ik je!

Niet de vrede van
'ik ga niet op bezoek bij die zieke, hij zal wel goed verzorgd worden'.
Die vrede geef ik je niet,
maar de vrede van de confrontatie
met jouw zieke medemens
die méér nodig kan hebben dan alleen verzorging.
Die vrede geef ik je!

Niet de vrede van
'bemoei je nooit met gekke mensen, je weet maar nooit'.
Die vrede krijg je niet van mij,
maar de vrede van de ontdekking
dat zij mensen zijn als jij.
Die vrede gun ik je!

Niet de vrede van
'God wat erg, maar ieder huisje heeft zijn kruisje'.
Die vrede laat ik je niet,
maar de vrede van
je eigen huisje verlaten om dat kruisje lichter te maken.
Die vrede geef ik je!

(Theobaldusparochie)

Muziek

Bezinning

Een nieuwe oorlog
wordt weer mogelijk
als mensen de herinnering kwijt zijn
aan de vorige.

Racisme

wordt mogelijk
als de herinnering verdwenen is
aan de tijd
dat we zelf vreemdelingen waren
in eigen land.

Onderdrukking
wordt mogelijk
als mensen vergeten
dat zij zelf ooit
slaaf waren in Egypte.

Bidden wij
zonder ophouden
en met aandrang
tegen het vergeten.

(Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons leven*)

Stilte

Gebed

Als we het over vrede hebben,
kunnen we niet om de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heen.
Bidden wij ook vanavond om vrede daar.
We doen dat met een gebed dat geschreven werd
door aartsbisschop Battaglia van Napels
en gebeden werd door paus Franciscus
tijdens zijn audiëntie vorige maand.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons zondaars.
Heer Jezus, geboren onder de bommen van Kiev, ontferm U over ons.
Heer Jezus, die stierf in de armen van zijn moeder
in een bunker in Charkov, ontferm U over ons
Heer Jezus, die op twintigjarige leeftijd naar het front werd gestuurd,
ontferm U over ons.
Heer Jezus, die nog gewapende handen ziet in de schaduw van uw kruis,
ontferm U over ons.

Vergeef ons, Heer, als wij,
niet tevreden met de spijkers waarmee wij uw hand doorboorden,
doorgaan met het drinken van het bloed
van de doden die door wapens zijn verscheurd.
Vergeef ons, Heer, als deze handen, die U schiep om te beschermen,
instrumenten van de dood zijn geworden.

Vergeef ons, Heer, als wij onze broeder blijven doden,
als wij net als Kaïn stenen uit ons veld blijven halen om Abel te doden.
Vergeef ons, Heer, als wij
wreedheid blijven rechtvaardigen door onze vermoeidheid,
als wij door onze pijn de wreedheid van onze daden legitimeren.
Vergeef ons voor de oorlog, Heer.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, wij smeken U:
stop de hand van Kaïn!
Verlicht ons geweten,

dat onze wil niet wordt gedaan.
Laat ons niet aan onze eigen daden over.
Stop ons, Heer, stop ons.
En als U de hand van Kaïn hebt gestopt,
bekommer U dan ook om hem.
Hij is onze broer.
O Heer, stop het geweld.
Stop ons, Heer!

(Don Mimmo Battaglia)

Bezinning

Ik koester een droom dat de mensen eens zullen opstaan
en zullen inzien dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik heb een droom dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom
dat eens op een dag alle oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan,
en dat niemand meer aan oorlog denkt.

We dragen een droom in ons
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop vrede zal zijn op aarde
en goede wil in alle mensen.

(auteur niet gekend)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Omdat Hemelvaart op de vierde donderdag van de maand valt,
is ons volgend Oasemoment al een week eerder,
op donderdag 19 mei.

We zullen dan al vooruitblikken naar Pinksteren,
u weet wel: het feest waarop in Jeruzalem
mensen afkomstig uit ieder volk onder de hemel bijeen waren
en iedereen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Het doet ons denken aan de mensen uit vijf parochies,
elk met zijn eigen taal en gewoonten,
die bijeenkwamen tot één nieuwe parochie
en gaandeweg elkaar gingen verstaan
en dezelfde taal spreken.
Het verhaal van onze eigen Emmaüsparochie.

“Ga de wereld in met woorden van vrede en vergeving”
zei Jezus tegen zijn vrienden,

zegt Hij ook tegen ons.

Ook wij mogen de wereld laten zien dat het kan:
vrede en vriendschap onder mensen die bij elkaar willen horen.
Mogen wij in al wat we doen Gods licht laten schijnen,
zodat mensen aan ons kunnen zien
dat wij verrijzenismensen zijn.

Moge Gods zegen
ons daarbij tot steun zijn

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.