



Oasemoment 'De wijnstok en zijn ranken' Emmaüsparochie - donderdag 25 april 2024

Inleiding

Wijnstokken en wijnranken waren alledaagse beelden in de tijd van Jezus.

Langs de weg en op de rotsige bergflanken, overal waren er wijngaarden en rijpten de druiven.

Iedereen kon zien

hoe ranken die stevig verbonden zijn met de wijnstok goede en rijpe vruchten voortbrengen en geknakte ranken dor worden en verbrand worden.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit, van onuitputtelijke levenskracht.

De wijnstok dient nergens anders voor dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.

(naar Peer Verhoeven en www.dominicanenschildebergen.be)

Korte pauze

Evangelie

We lezen uit het evangelie zoals neergeschreven door Johannes.

Jezus zei tot zijn leerlingen:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.

Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg.

En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij,

zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.

Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.

Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,

want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,

maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,

zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen

als je niet met Mij verbonden blijft.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Alleen wie met Mij verbonden blijft, zoals Ik met hem,

draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.

Wie niet met Mij verbonden blijft,

wordt weggegooid als een wijnrank:

ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.

Blijven jullie dus verbonden met mij, en luister naar mijn woorden.

Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren.
Jullie zullen dan, als leerlingen van mij,
veel goede dingen doen.
Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

(Joh. 15, 1-8, *Bijbel in Gewone Taal*)

Stilte

Bezinning

Het zijn prachtige beelden:
God als wijnbouwer,
de eigenaar die zorg draagt
en die levenskansen geeft.
Jezus als de enige echte wijnstok,
die zijn leven doorgeeft.
En wij die op die wijnstok geënt zijn
en die uiteindelijk vrucht dragen.
Deze beelden zeggen alles
over het bij elkaar horen
van God, Jezus en de mensen.
Het verwoordt
dat alleen leven in verbondenheid
iets waar maakt van het Rijk van God.
Om uit te kunnen groeien
tot een mens van God
mogen we onze kracht en ons voorbeeld
halen bij die Man van Nazareth.
Hij is een nooit uitgeputte Bron van leven en van inspiratie.
Los van Hem wordt ons leven
dor, droog en vruchteloos.
Maar in verbondenheid met Hem,
puttend uit zijn Geest,
zijn we bij de Wijnbouwer in goede handen.
Geënt op het leven van Jezus
levert ons leven vruchten af
van liefde, van goedheid
en vrede in overvloed.

(Wim Holterman osfs)

Stilte

Bezinning

Wat betekent het voor jouw leven
dat het leven van Jezus in jou stroomt?
Wat betekent het voor jou persoonlijk
om te weten dat jij net zo goed een deel van Jezus bent
als de rank een deel van de wijnstok is?

Zonder Christus kun je geen christen zijn.
Je persoonlijke verbondenheid met Hem, daar begint alles.
Want Christus is alles

en in Hem is alles
en Hij wil alles in jou zijn.
Geloof daarom in Christus.
Met Hem kun je alles.
Geloof in zijn kracht, zijn liefde, zijn leven.
En als je werkelijk gelooft in Christus
en met Hem in gemeenschap leeft,
dan kan ik dit tegen jou zeggen
- en we zeggen het wel eens
om iemand die een beetje onzeker is aan te moedigen:
'Je kunt het! Je hebt het in je!'
Tot dat heilige leven,
dat leven als christen,
roept Gode Woord ons op:
'Je hebt het in je.'
Want Christus leeft in jou.
Hij is de wijnstok,
Jij bent de rank.

(naar www.gewijderuimte.org en Jos Douma)

Muziek

Bezinning

Soms is Hij voor mij
een vreemde wonderdoener.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is,
dat Hij mij helpt.
Niet altijd wordt dat bidden verhoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij
een Gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik ook willen leven.
Ik wil geloven in zijn visioen:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: 'Wat nu?'
probeer ik een antwoord te vinden in het evangelie.
Zo blijf ik op zoek.

Soms is Hij voor mij
Voedsel voor onderweg.
Brood en Wijn om mij te sterken.
Hij is in mij, werkt in mij.
Het is in zijn kracht dat ik de wegen ga die Hij toont,
zijn Geest leidt mij.

Dit alles is mijn geloof.
Maar dat Hij zelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
"Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,

die draagt veel vrucht.”

(uit *Dit uur op de berg*)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen:

God, U betekent meer voor ons
dan we beseffen.

U bent de Grond waarin we geworteld zijn.
U bent de Aarde die ons vasthoudt
als de stormen van het leven over ons heen trekken
en ons omver proberen te blazen.
Laat ons beseffen dat U ons niet loslaat.

U bent de Strohalm waaraan we ons vastklampen
als andere zekerheden ons ontglippen,
als mensen met wie we ons verbonden voelden
de band verbreken en ons aan ons lot overlaten.
Laat ons beseffen dat U ons niet loslaat.

Uw liefde houdt ons vast
en uw hand draagt ons,
ons leven door tot in eeuwigheid.
Amen.

(naar Greet Brokerhof-van der Waa)

Stilte

Bezinning

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die concreet gebeurt
in het dagelijks leven.
Het is bouwen aan een groep
waar mensen met elkaar verbonden zijn
als ranken aan de wijnstok,
waar de kleinen groot worden gemaakt
en de armen zalig worden geprezen,
waar zachte moed wordt geleerd,
waar honger naar gerechtigheid levenskracht is
en waar in stilte aan vrede wordt gebouwd.

Geloven is bouwen aan een groep
waar het geknakte riet niet wordt gebroken,
waar wie verlamd was weer kan opstaan,
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten
om te leven voor de anderen.

Geloven is oog krijgen
voor mensen langs de weg
en gaandeweg ontdekken

dat wat voor de minsten is gedaan,
aan Hem is gedaan.

Geloven is bouwen aan een groep
die zout is in de wereld,
licht in het donker,
gist in het deeg.

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die nooit af is.
Het is doorgaan en volhouden,
soms met velen,
vaak ook alleen, tegen de hele wereld in,
alleen met de zekerheid
dat iemand ons is voorgegaan
en ook nu met ons blijft meegaan.

(Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons leven*)

Muziek

Bezinning

Iedereen weet het:
als je mooie, grote druiven wil, moet je snoeien.
Minder bladeren geeft de zon meer kans om warmte en licht te geven,
om de bloesem aan te steken en volle vruchten voort te brengen.
En in mijn leven dan...
dan moet er ook gesnoeid worden...
We snoeien best in onze eigen behoeften
om plaats te maken voor verlangens, voor anderen,
voor waarden, voor schoonheid...
Verlangen naar soberheid en stilte en samenhang...
Neen, alles kan niet.
De warmte en het licht van Jezus moeten erdoor kunnen.
Ons hart moet bereikbaar zijn.
We kunnen ons niet blijven verschuilen achter excuses.
Er was een tijd dat de kerk besliste wat er gesnoeid moest worden,
de kerk wist wat goed voor ons was.
Die tijd is voorbij,
we hebben ervaren dat het beste snoeiwerk door onszelf gebeurt,
niemand dan wijzelf weet beter waar het teveel is
en wat er weg moet.
Wij kunnen dat...
Alleen.... snoeien is echt wel nodig,
zodat ons hart geraakt kan worden,
door Jezus en zijn evangelie...
Komaan... aan het werk!

(Filip Vanbesien)

Stilte

Lied

Zingen we samen het lied *Ik ben de wijnstok, mijn vader de wijngaardenier*.

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken, dus blijf in Mij, ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader, de wijngaardenier;
dus blijf in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. Dus blijf in mij, ik blijf in u,
't is waarheid wat Ik zeg.
Zing voor de zoon, want zijn woord is uw weg,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u,
't is waarheid wat Ik zeg.

Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde, zoals Ik in de Vader blijf;
Gij zult vol vreugde zijn.
Bid om de geest, om het woord en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

(Huub Oosterhuis, *Zingt Jubilate* nr. 779)

Stilte

Gebed

Heer,
het staat vast
dat ons leven pas echt opengaat
wanneer wij de ander in ons opnemen
en in ons leven betrekken.
Maak ons leven ruimer
en haal ons uit de engte van het eigen ik.
Open ons hart
voor wat er om ons heen gebeurt,
voor anderen die wij misschien kunnen helpen.
Daar vinden we de kracht
die we niet kunnen vinden in onszelf.
Jezus van Nazareth is het grote voorbeeld.
Hoe weinig was Hij op Zichzelf gericht.
Hij leefde geheel en al voor de ander
en Hij doet dat nog.

(Toon Hermans, *Met hart en ziel*)

Korte stilte

Afsluiting

Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in je hart.

Ons volgend Oasemoment is op donderdag 23 mei.
Dat wordt het honderdste Oasemoment
dat onze Emmaüsparochie
sinds zijn eerste aflevering in december 2012 aanbiedt.

Dat we honderd keer een Oasemoment mochten aanbieden
vervult ons met grote dankbaarheid.
En dus zullen we het in dat Oasemoment hebben
over dankbaar zijn.
Donderdag 23 mei,
in de week na Pinksteren.

Jezus, de wijnstok, kan niet zonder de ranken.
De Heer heeft ons nodig,
wij zijn zijn ranken om rijke vrucht te dragen.
Wij worden op weg gezonden
om rijke vruchten voort te brengen
en zo een levend teken te zijn van Gods grote liefde.

Daartoe zegene ons de Heer
in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.