

Evangelie

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door stralend licht,
zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen:

'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de messias, de Heer.

Dit zal voor jullie het teken zijn:

jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger
dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

(Lc 2, 8-14)

Stilte

Inleiding

Het verlangen naar vrede lijkt wel
een onverwoestbare kracht in het hart van de mens.

Te midden van onmacht en verdrukking,
te midden van lijden en haast hopeloze miserie,
te midden van oorlogen
houden mensen toch het vredesvuur brandend.

De witte duif met de groene lentetak
lijkt elke zonvloed te overleven.

Telkens en telkens weer zijn er profeten,
mannen en vrouwen,
die dat "woord van vrede van mens tot mens"
blijven spreken en beleven.

Is het uw scheppingskracht die ons beroert?
Is het de gestalte van Jezus van Nazareth die ons niet loslaat?
Is het zijn Geest die in ons bezig is?

(naar J. Veulemans)

Stilte

Bezinning

In ons hart is een klein kamertje dat voorbehouden is voor God,
een stille, geheime plek waar we God kunnen ontvangen.
Dat kamertje is misschien onbewoonbaar geworden,
de deur is dichtgeklapt en te lang gesloten gebleven,

zoals die herberg waar geen plaats was voor Hem.

In onze dagen klinkt luider en luider de roep
naar meer spiritualiteit, naar meer geestelijke draagkracht,
naar geestelijk voedsel, naar iets of iemand die ons overstijgt.

De innerlijke leegte mag niet het laatste woord hebben.
We zijn niet gemaakt voor verveling,
niet voor verdwazing,
en zeker niet voor verslaving.
We zijn gemaakt voor een enorme ervaring van vrede
zoals die op de eerste kerstmis is toegezegd aan alle mensen van goede wil.

Die vrede is meer dan een afwezigheid van ruzie.
Vrede is zich diep gelukkig weten omdat God nabij is,
omdat je in God geborgen bent en door hem bemind wordt.
In je binnenste dankbaar kunnen glimlachen naar God...
is dat niet zalig?

Als wij God weer binnenlaten in dat kleine, geheime kamertje van ons hart,
als hij onze innerlijke leegte mag vullen met zijn liefde,
dan is het pas echt kerstmis.
Dan begint er iets nieuws.
Ieder van ons kan een nieuw begin van vrede worden.

(Manu Verhulst)

Stilte

Bezinning

Ik zal je zeggen waar de vrede begint.
De vrede begint bij jezelf.
Niet op het slagveld waar iemand verslagen moet worden,
maar in je eigen woorden en daden.
Niet aan de conferentietafel begint de vrede,
maar in het afstand doen in je eigen leven
van elke macht die verdrukking van anderen kan inhouden,
afstand doen van elk bezit dat tot uitbuiting leidt.
Weiger elke vorm van geweld in je eigen huis
en in je eigen hart,
opdat er plaats zou zijn
voor vrede en liefde en waarachtig geluk.

(Phil Bosmans, *Menslief, ik wens je vrede en alle goeds*)

Stilte

Bezinning

Mensen van goede wil geloven,
ondanks de feiten,
dat vrede kàn in deze wereld.
En dat menswording geen zeldzaam mooi verhaal
van lang geleden is,
maar iets dat moet gebeuren,
nu en altijd weer opnieuw.

En het gebeurt,
waar men het niet verwacht.
Onhoorbaar als het licht dat wolken openscheurt.
Iemand doorbreekt de enge kring van zijn bestaan
om bondgenoot te worden.
Biedt onberekend woord en brood.
Geeft onderdak en warmte,
mededogen of een handvol hoop.

Mensen van goede wil
volgen de ster die naar de ander leidt.
En met de ogen van hun ziel
zullen zij overal het kind herkennen.

(Kris Gelaude)

Muziek

Gebed

Uw naam maakt ons stil.
Wil er zijn
voor wie niet delen in het goede
dat de aarde voortbrengt,
voor wie het goede onbereikbaar is.

Uw naam geeft ons vrede.
Wil er zijn
voor wie geen vrede kent,
niet om zich heen, niet in zichzelf,
voor wie de vrijheid niet proeft.

Uw naam geeft beschutting.
Wil er zijn
voor wie durft weg te gaan uit wat zeker lijkt,
een oase in de woestijn voor wie leeft,
blij met wat komt.

(naar <http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen>)

Stilte

Gebed

Heer God,
tijdens deze advent proberen we
gesloten deuren weer te openen.
Laat ons vredevol met elkaar omgaan.
Leer ons geduld te hebben en verdraagzaam te zijn.
Help ons handen te reiken
in plaats van harde woorden te spreken en elkaar te kwetsen.
Leer ons iedere dag weer
werk maken van goed zijn voor elkaar.

(korte stilte)

Heer,
help mensen geduldig
naar elkaar te leren luisteren,
help mensen elkaar te proberen begrijpen.
Moedig iedereen aan
om eerlijk naar binnen te kijken
en te voelen waar het wringt.
Laat op de donkere plekken
weer licht schijnen
zodat de onrust kan verdwijnen.

(korte stilte)

God van leven,
in de dagen van Jezus bent U iets nieuws begonnen.
Maak dezer dagen een nieuw begin met ons,
een nieuw begin van vrede en gerechtigheid.
Laat uw Woord vlees worden in ons
en geef dat uw geboorte
in onze tijd te zien is aan onze daden,
te horen aan ons spreken
en te voelen aan ons omgaan met elkaar.
Maak ons tot dragers van hoop,
tot dragers van uw leven.

(websites vikom.be/sites en federatie8200.weebly.com/sint-baafs.html)

Stilte

Bezinning

Als je ooit, op zoek naar leven,
een plek vindt waar mensen,
godvergeten, ongeweten,
elkaar dragen,
weet dan:
dit is Bethlehem vandaag.

Als je ooit een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt
en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens wordt groot gemaakt
en de verslaafde vrij,
weet dan:
hier staat de ster stil.

Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid en eerlijkheid,
die zijn medemens broer en zus noemt,
en vrede maakt tot tweede natuur,
zeg dan maar:
hier komt iets van God tot leven.

En word dan even stil bij dit gebeuren.
Zo stil als de ster.

(Carlos Desoete, op <http://federatie8200.weebly.com/sint-baafs.html>)

Stilte

Voorbeden

De deur doen we dicht
als we alleen maar rekening houden
met onze eigen verlangens en wensen.
Maar we zetten de deur open
wanneer we de stap kunnen zetten
vanuit onszelf naar de andere.
Laten we daarom samen biddend zingen.

Allen zingen: Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

Met veel sleutels vergrendelen we de deur
wanneer we in deze feestdagen
alleen hen opzoeken die het goed hebben.
Maar we zetten de deur wagenwijd open
wanneer we aandacht hebben voor wie vast zit in zijn ellende.
Laten we daarom samen biddend zingen.

Allen zingen: Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

Muurvast vergrendelen we de deur
wanneer we ongevoelig blijven
voor het probleem van vrede of geluk.
Maar we zetten de deur open
en we geven mekaar nieuwe kansen
wanneer we ons daadwerkelijk inzetten.
Laten we daarom samen biddend zingen.

Allen zingen: Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

Voor altijd blijft de deur dicht
wanneer we enkel aandacht schenken
aan wie reeds bij ons binnen is.
Maar we zetten de deur uitnodigend open
wanneer we ons het lot aantrekken
van wie in deze maatschappij niet mee kan.
Laten we daarom samen biddend zingen.

Allen zingen: Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

De deur van ons hart is dicht
wanneer we in deze dagen ongevoelig blijven
voor Gods uitnodiging.
Maar we zetten de deur open
wanneer we het Licht van Christus laten schijnen
en Hem in ons leven laten meetellen.
Laten we daarom samen biddend zingen.

Allen zingen: Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

(www.theobaldusparochie.nl)

Vredeswens

We wensen elkaar toe dat we vrede vinden
en dat aan anderen weten door te geven.
Laten we dat hier en nu doen met een handdruk
aan de mensen om ons heen.

Gebed

Het Vredesgebed van Franciscus:

Heer,
maak mij tot een werktuig van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen.
Waar beledigd wordt, wil ik vergeving brengen.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, wil ik eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven.
Waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
Waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.

Heer,
maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden,
als wel om te troosten,
Dat we niet zozeer zoeken om begrepen te worden,
als wel om te begrijpen.
Dat we niet zozeer zoeken om bemind te worden,
als wel om te beminnen.

Want door te geven
ontvangen wij.
Door onszelf te verliezen
vinden wij.
Door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving.
Door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.

Muziek

Bezinning

Je hoeft niet veel te spreken
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat je vrede vindt
als je dit Kind naar binnen laat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven
wanneer je naar de kerststal gaat,
als je maar begrepen hebt
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat,

dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat in het nieuwe jaar
dit Kind je niet verlaat.

(Frans Weerts op theobaldusparochie.nl)

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met elk van ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment vindt plaats
op de vierde donderdagavond van januari,
dat is 22 januari.
We gaan dan weer bezinnen rond een parabel.

Kerstmis komt nu heel snel nabij.
Moge tijdens de hele kersttijd
de vrede van de Heer waar we het vanavond over hadden,
groeien in uw hart
en voelbaar worden voor de mensen om u heen.

Goeienavond nog.
Laat de zegen van de Heer
rusten op u en allen die u dierbaar zijn.