



Oasemoment 'Magnificat' Emmaüsparochie - donderdag 21 december 2017

Muziek

Evangelie

"Want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam" zo klinkt het in het Magnificat van Johann Sebastian Bach waaruit we vanavond enkele passages plukken.

Zijn Magnificat is helemaal gebaseerd op het loflied van Maria dat Lucas in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie centraal stelt. Luisteren we naar wat Lucas schrijft.

"Maria vertrok met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, schreeuwde zij het uit en riep:

'Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.

Waarom heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?

Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.

Gelukkige vrouw, zij die gelooft!

Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.'

Daarop zei Maria:

'Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn kleine dienaar.

Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.

Heilig is zijn naam,
barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.

Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.

Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
kleinen gaf Hij een hoge plaats.

Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.

Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,

zoals aan onze vaders toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.'

(Lc. 1, 39-55, met coupure, naar de Willibrordvertaling)

Stilte

Bezinning

Het lied dat Lucas Maria in de mond legt
wordt wel 's een 'lied van bevrijding' genoemd.
Bevrijding voor de laagsten in de samenleving,
de onaanzienlijken, de vernederden, de hongerigen en armen.
Maar het is ook een lied van harde woorden
voor hen tegen wie het wordt gezongen:
de trotsen, machtigen en rijken.

Maria's lofzang brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
niet wat wij weten of hebben,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof
is groot in de ogen van God.

Er is geen spoor van valse nederigheid in het gebed van Maria.
Wel het nederige besef dat alles wat in haar tot stand is gekomen,
door God tot stand is gekomen.
Zij aanvaardt de grootsheid van haar zending volledig,
vol vreugde en verwachting.
En met de zekerheid dat haar reis naar het onbekende
wordt uitgestippeld door God, die alles anders maakt.

(naar Ad Blijlevens, www.dominicanenschildebergen.be en www.gewijderuimte.org)

Stilte

Bezinning

In het diepste van mijn hart
voel ik een grote dankbaarheid tegenover God:
want Hij is zo groot,
Hij ziet neer op mij en Hij zorgt voor mij.

Ik wil absoluut aan al mijn vrienden zeggen
wat Hij in mij bewerkt heeft.
Want wat Hij gedaan heeft, is zo wonderbaar
dat men een groot respect wil opbrengen voor Hem.

Hij houdt van ons, maar Hij dringt zich niet op;
wie er zich rekenschap van geeft,
kan het maar niet begrijpen.

Hij laat zich beïnvloeden door peilingen,
en zijn voorkeur gaat niet uit naar de grootsten
of de besten in mensenogen.
Die gunt Hij maar een klein plaatsje.

Maar Hij draagt zorg en bekommert zich
om hen die in de hoek gezet
en doodgezwegen worden.

Hij vergeet niemand.
Nooit zal Hij ze vergeten,
want zo heeft Hij het beloofd,
en Hij houdt altijd zijn beloften.

(www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen)

Stilte

Bezinning

Wie durft vandaag nog JA zeggen?
Ja op de vraag om hulp.
Ja op de vraag of je gelooft.
Ja op een engagement voor langere tijd.
Ja op de vraag of je van mij zult blijven houden ook als het moeilijk gaat.
Durf jij onbevagen JA zeggen
als anderen niet meer durven?
Het is ook dit JA van Maria en Jozef
dat ons naar Kerstmis zal brengen.

(Antoon Vandeputte)

Muziek

Bezinning

Maria zong: wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje dat graag voor anderen klaar staat.
Maar voortaan zal iedereen zeggen dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.
Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien, hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt, staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan, zal bedrogen uitkomen.
De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk tot nu toe en in eeuwigheid.

(www.dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed dat u vindt op uw blaadje.

Wat is het voor kracht
die mij staande houdt
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij gaande houdt
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij horen doet
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij zien doet
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij laat spreken
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij zwijgen laat
in al mijn onmacht?
Is het jouw kracht, God?
God, ik geloof het wel!

Stilte

Gebied

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat U wil;
U hebt mij geschapen voor U.
Wat wilt U dat ik doe?
Ga uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.
Ik wil het doen ...
Ik wil zijn wat U van mij verlangt
en alles wat U van mij maken wilt.
Ik zeg niet:
ik wil U volgen waarheen U ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,
opdat U mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.
Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

(John Henry Newman)

Stilte

Inleiding op lied

Wij zijn gewoon het Magnificat braaf en liefelijk te zingen.
Maar het is een krachtig lied, bijna een strijdlied.
Het is die God die Maria bezingt.
Geen voorzichtige, flauwe God
maar een God die het krachtdadig opneemt voor mensen van geen tel.
Een hoopvolle God, geen God om bang van te zijn.
Een God die voor de mensen de toekomst openbreekt, vaak tegen alle hoop in.
De God van Jezus Christus,
die het gewaagd heeft het lot van mensen te delen
en zo onze lotgenoot, onze bondgenoot te zijn.

(<http://users.telenet.be/dekenaat.oudenaarde>)

Zingen we samen het lied dat u vindt in *Zingt Jubilate*, nummer 748.

Lied

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienaars,
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn naam.

Mijn hart zingt...

Hij is de trouwe helper van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.

Mijn hart zingt...

Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon,
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.

Mijn hart zingt...

(Zingt Jubilate nr. 748)

Stilte

Bezinning

Zij zag haar zoon opgroeien,
jong en wild,
met iets ontembaars in zijn ogen en zijn haren.
Ze zag hem verre wegen gaan,
onbegaanbare paden in de bergen,
tot in de woestijn, dagenlang.
Ze luisterde vaak naar zijn verhalen,
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.
Ze zag Hem over zieken gebogen,
ze zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht.
Ze zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging
terwijl alle anderen terugweken.

Ze zag Hem binnegaan bij zondaars om er te eten,
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.
Ze zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd
en hoorde mensen zeggen:
"het moest er eens van komen."
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld,
heeft zij Hem teruggezien.
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.
Ze werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.
Ze heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst
en door de eerste ruzies,
zodat zij 'moeder' gingen zeggen tegen haar.
Ze zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,
naar alle mensen, grote en kleine.
Ze luisterde naar hun verhalen
en ze begreep dat Hij nog altijd levend was.
En toen zag ze hoe, overal ter wereld,
slaven werden vrijgelaten,
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen.
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld,
toen fluisterde zij stilletjes voor zich uit:
"Magnificat. Hij maakt alles groot."

(naar Manu Verhulst)

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar
is op donderdag 25 januari.

Midden in de donkerste weken van de winter
zullen we dan stil bijven staan
bij het jaarthema van ons bisdom.
Dat heet 'Vreugdevol gestemd'.
Van contrast gesproken!

Ons ja is vaak afgemeten.
Vòòr we onze handtekening zetten,
vòòr we ja zeggen
willen we weten wat er voor ons aan vastzit.
We kunnen leren uit het onvoorwaardelijke ja-woord van Maria.
Zonder te weten wat de toekomst brengen zal,
zonder te weten wat de consequenties zijn
ja zeggen op Gods boodschap van nieuw leven.
Laten we zo de Kersttijd ingaan
en deel worden van dat nieuwe leven
voor onze oude wereld.

Moge Gods zegen
ons daarbij steunen en bemoedigen

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.