



## Oasemoment 'Blijde boodschap' Emmaüsparochie - donderdag 20 december 2018

### Muziek

### Bijbeltekst

We lezen uit de profeet Sefanja.

Juich van vreugde, inwoners van Sion!  
Laat horen dat jullie blij zijn, mensen van Jeruzalem!  
Heel Israël moet juichen!  
De Heer zal jullie niet langer straffen.  
Hij jaagt jullie vijanden weg.  
Jullie hoeven nergens meer bang voor te zijn.  
De Heer is de koning van Israël, hij is bij jullie.  
Iedereen zal tegen jullie zeggen  
dat je niet bang hoeft te zijn  
en geen angst hoeft te voelen.  
De Heer, jullie God, zal bij jullie zijn.  
Hij is machtig, Hij zal jullie bevrijden.  
Hij houdt van jullie en zal jullie vergeven.  
Hij zal blij zijn over jullie  
en juichen van vreugde.

*(Sefanja 3, 14-17, Bijbel in gewone taal)*

### Stilte

### Bezinning

Verheug U, wees blij:  
dat is de boodschap zo midden in de Advent.  
Een uitnodiging om ons niet klein te laten krijgen  
door noodlot of pijn, door verdriet of ziekte.  
Er wordt al een tipje van de sluier opgelicht.  
Het is een knipoog naar Kerstmis:  
er is Licht in aantocht,  
het duister zal het onderspit delven.  
De profeten van toen zijn realist genoeg  
om geen valse hoop te geven.  
Ze stonden zelf midden in het harde bestaan.  
Onderdrukking en onrecht  
stonden hen dagelijks voor ogen.  
Het was hun levenskunst  
om Licht te blijven zien  
in hun donkere en bange dagen.  
Hun boodschap is: God is er ook nog.

Hij staat naast je, Hij laat je niet vallen.  
Hij is de Grond van je bestaan,  
waardoor je gaande mag blijven.  
God is als een reddende Held.  
En als Hij zo voor ons is,  
dan wij ook voor elkaar.  
We mogen ons ten diepste verheugen,  
als we mensen naast ons weten,  
die ons niet loslaten,  
die voor ons redding, zicht op leven betekenen.  
Wat een geluk als je zulke mensen mag ontmoeten.  
Het is een reden tot grote vreugde.

(Wim Holterman osfs)

## **Muziek**

### **Bezinning**

De grondtoon van een christen zou moeten “vreugdevol gestemd” zijn.  
Het is immers een ‘blijde boodschap’:  
Evangelie betekent blij nieuws.  
En het was ook blij nieuws  
voor vele mensen die ziek waren of uitgesloten in die tijd.  
Jezus bracht hen toekomst.  
De eerste christenen kwamen dan ook later samen zonder onderscheid:  
slaven en vrije mensen, mannen en vrouwen.  
Het was een heel bevrijdende boodschap.  
Geloof geeft ons ‘vreugde’:  
Want er is een God die om ons geeft.  
Ook in moeilijke dagen mogen we in kleine tekenen ervaren dat Hij er is.  
Hij schenkt ons toekomst, en hoop.  
Hij komt steeds naar ons toe.  
Hij doet ons terugkijken naar wat we gekregen hebben.  
Hij geeft ons uitkomst:  
vreugde om het leven, ook in moeilijke momenten.

(Wilfried Pauwels)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Het goede nieuws van God  
gebeurt waar mensen  
elkaar dragen,  
elkaar naar Jezus toe dragen,  
elkaar uit handen geven  
en in Gods handen neerleggen.  
Het goede nieuws van God gebeurt  
waar mensen met Gods ogen kijken  
en zien dat de lamme meer is dan zijn verlamdheid  
en de zieke meer dan zijn ziekte.  
Dat elke gebrokenheid  
wortels heeft in het hart,  
maar dat achter elke gebrokenheid  
een kind van God te vinden is.

Het goede nieuws van God gebeurt  
waar mensen Jezus' woorden in de mond nemen,  
de medemens 'kind van God' gaan noemen  
en durven zeggen  
dat het kwaad vergeven is.  
Uiterekend die vergeving  
doet mensen opstaan  
en gaan  
met de kracht van God.

(Carlos Desoete, *In zijn Naam*)

## **Korte stilte**

### **Lied**

We zingen samen 'Het woord, het goede woord van God',  
nummer 757 in *Zingt Jubilate*.

Het woord, het goede woord van God,  
dat licht geeft aan de blinden en dove mensen horen doet,  
waar is dat woord te vinden?

refr.: Waar goedheid heerst in ons bestaan,  
is God niet ver van ons vandaan.

Het wordt ons in de mond gelegd,  
weerklinkt in alle talen, in woorden uit het goede boek  
die van Gods trouw verhalen.

Het is een mens van goede wil  
die dienaar is geworden van armen en vernederden:  
het woord is vlees geworden.

Het woord is midden onder ons  
in mensen van vergeving, vol liefde en barmhartigheid:  
daar kiest het zich een woning.

Het is een licht op onze weg,  
muziek voor onze oren: het woord, het goede woord van God  
is overal te horen.

(*Zingt Jubilate*, nr. 757)

## **Korte stilte**

### **Bezinning**

De Heer is mijn licht  
en mijn vreugde.  
Voor niets of niemand  
hoef ik nog bang te zijn.

Wanneer ik eenzaam  
of verdrietig ben  
kan ik bij Hem schuilen.

Hij laat mij nooit in de steek!  
Zelfs als alles en iedereen  
tegen mij lijkt te zijn,  
dan nog mag ik  
bij Hem thuiskomen.

Hij is mijn burcht!  
Wie zou ik zijn zonder Hem?  
Voor Hem wil ik juichen,  
spelen en zingen.

(Erwin Roosen)

## **Stilte**

### **Bezinning**

De kern van ons christen zijn,  
waar het eigenlijk om draait  
is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen doen.  
Geen waslijst van vastgelegde regels.  
Geen opsomming van waarden die we best nastreven.  
De kern van ons christen zijn  
is die ene grote boodschap van Jezus van Nazareth:  
"Mens, wie je ook bent,  
God ziet je graag,  
onvoorwaardelijk  
zoals je bent."  
Die centrale ervaring van het evangelie,  
zich bemind weten,  
vormt de dynamiek van ons christen zijn,  
want die ervaring geven we door aan elkaar.  
niet omdat we moeten,  
maar omdat we het gewoonweg niet kunnen laten.

(Carlos Desoete)

## **Muziek**

### **Gebed**

Heer,  
laat ons de tekenen van hoop zien,  
de vele lichtpunten in deze duistere wereld,  
de kleine stappen van mensen die anderen dragen  
en een stukje verder dragen in het leven.  
Leer ons de sterren van hoop zien,  
de inzet van vele mensen om ons heen,  
het durven en riskeren  
en kwetsbaar willen zijn in naastenliefde,  
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,  
na angst en pijn.  
Heer, leer ons de sterren van hoop zien,  
de mensen met een open blik,  
mensen met een blik vooruit,  
hun innerlijk oog geïnspireerd door uw Geest.

Leer ons zien, Vader,  
hoe Jezus geboren wordt  
hier en nu en midden onder ons. Amen.

(Liturgiebrochure van Welzijnszorg)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Het wordt weer Kerstmis!  
Vergeet een ogenblik je ruzies, je wrok,  
je jaloezie, de moeilijkheden  
met je medemensen.  
En denk aan de vrede in je hart.  
Vrede in je huis.

Schenk weer eens vergiffenis!  
Vergeet nog een keer het leed dat men je aandeed,  
maak thuis weer alles goed!  
Zeg niet: dat is onmogelijk!  
ik voel me machteloos!  
ik ben zo arm, zo leeg en zo koud!

Onthoud: als je openstaat  
zoals die arme koude kerstkribbe,  
zal God komen  
en een wonder doen in je hart!  
Hijzelf zal met je goede wil  
de goedheid en de liefde planten  
op de bodem van je hart.

Dan zul je vruchten plukken,  
die wonderbare vruchten van vrede en vreugde,  
die je gelukkig maken in deze kerstdagen.

(Phil Bosmans, *Menslief, ik wens je vrede en alle goeds*)

## **Muziek**

### **Afsluiting**

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar  
is op donderdag 24 januari.  
We zullen dan terugkomen op het evangelie  
van de zondag voordien,  
waar Jezus op een bruiloft in Kana  
van water wijn maakt.

Maar nu kijken we eerst vooruit  
naar Gods komst onder de mensen.  
Laten we ons in de komende dagen  
helemaal openstellen voor de blijde boodschap  
van het Kerstfeest:

dat Gods goede nieuws gebeurt  
waar mensen elkaar dragen,  
waar mensen met Gods ogen kijken  
en zien dat de lamme meer is dan zijn verlamdheid  
en dat achter elke gebrokenheid  
een kind van God te vinden is.

Gods zegen moge elk van ons daarbij tot vreugdevolle steun zijn:  
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.