



Oasemoment 'Ik breng jullie goed nieuws' Emmaüsparochie - donderdag 22 december 2022

Inleiding

Jozef en Maria
op zoek naar een plaats
om hun kind ter wereld te brengen.
Een kind waarnaar men vol verwachting uitzag.
Vredevorst zou Hij genoemd worden.
Hij, waarover zoveel te doen was geweest,
de Messias, de Langverwachte,
werd geboren in een armzalige stal.
God koos een kind
terwijl de mens stond uit te kijken naar een vorst,
een machtige koning.

(naar Goes)

Korte stilte

Evangelie

We lezen uit het tweede hoofdstuk
van het evangelie van Lucas.

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt.
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen.
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam.
Daarom gingen alle mensen op reis.
Ook Jozef moest op reis.
Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea.
Want hij kwam uit de familie van David,
en David kwam uit Betlehem.
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem.
Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren.
Het was Maria's eerste kind, een jongen.
Maria wikkelde hem in een doek,
en legde hem in een voederbak voor de dieren.
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem.
Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders,
en het licht van God straalde om hen heen.
De herders werden bang. Maar de engel zei:
"Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.
Vandaag is jullie herder geboren: Christus, de Heer.

Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.
En zo kunnen jullie hem herkennen:
het kind ligt in een voederbak en is in een doek gewikkeld."
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.
Ze eerden God en zeiden:
"Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt."

(Lucas 2, 1-14 - Bijbel in gewone taal)

Stilte

Bezinning

Het wonder van de menswording
gebeurt niet in een zee van licht,
niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, verborgen,
misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar, waar leven wordt doorgegeven,
waar het brood van vertrouwen
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is, geen levende ziel onbelangrijk.
Waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld en pijn niet vergeten,
angst niet meer hoeft.
Waar men grootmoedig een stap zet,
en nog één en nog één,
naar verzoening en eindelijk vrede.
Het kind van de hoop wordt steeds weer herboren uit mensen.

God, wat een wonder.

(Kris Gelaude)

Stilte

Bezinning

Jezus werd één van ons:
geen verre God,
geen machtige en rijke god,
maar een kind
in een kribbe.
Wie onbevangen kijkt
met de ogen van het hart
ziet meer
dan wat hij ziet.
Hij hoort en verstaat:
God heeft de mens
oneindig lief!
Hij daalt af
tot in de stal,
komt wonen

in ons hart en zegt:
"Ik ben bij jou".

(Marc De la Marche sj)

Muziek

Bezinning

Hij die Liefde heet zal ook vandaag Mens worden.
Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen,
geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan den lijve te ondervinden in ieder mens die zegt:
"Ik ben er ook voor jou"
en van die zin de samenvatting maakt
van zijn manier van leven.
Hij zal te zien zijn in elke keuze,
in elke politieke beslissing
die hoop geeft aan de armen,
uitzicht aan mensen zonder toekomst
en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook.
Zoals Hij Mens is geworden in Jezus,
zo wil Hij het vandaag worden in ons.

(Carlos Desoete)

Stilte

Gezamenlijk lied

We zingen de tekst op uw blaadje
op de melodie van *Nu zijt wellecome*.

Nu zijt wellecome, Jezus, deelgenoot
van mensen die nog dromen voorbij aan dood.
Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn,
alles willen delen, en toch niet minder zijn.
Kyrieleis.

Nu zijt wellecome, verre, vreemde mens.
Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd,
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd.
Kyrieleis.

Nu zijt wellecome, toekomstmens in mij,
die als een kind wil wonen herboren, vrij.
In het land van morgen dat de lieve vrede kent,
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend.
Kyrieleis.

(tekst: Jan Van Opbergen)

Stilte

Bezinning

Waarom schrikken we ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen
en al het lijden van de wereld aanwijzen om te bewijzen
dat Gods liefde een illusie is?

Waarom moet de wereld eerst volmaakt zijn
vooraleer we durven te geloven dat God ons liefheeft?

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom niet simpel gelukkig zijn omdat God ons bemint?
Als God ons wil beminnen
in een wereld zoals die is,
als Hij ons wil liefhebben
zoals wij zijn: onvolmaakt, struikelend, maar steeds op weg.

Als liefde nu eens zijn manier is
om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is
om ons te genezen
om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord...
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken
om Hem te antwoorden in dezelfde taal
met hetzelfde woord?
Hij heeft het ons in het hart gelegd.

(naar Manu Verhulst, *Geloven met het hart*)

Stilte

Bezinning

Soms ervaar ik God
als een soort vader of moeder,
die je beschermt
en die voor je opkomt,
die je op weg helpt
en bij wie je altijd terecht kunt

Soms ervaar ik God
als een soort vriend of vriendin,
iemand die dichtbij is,
die je begrijpt
en die met je meedenkt,
die je troost als het leven
anders gaat dan je hoopt.

Soms ervaar ik God
als een vreemde,
die ik niet begrijp
en nooit begrijpen zal,
iemand die heel anders is,

van een andere orde
dan de wereld om me heen,
van een ander formaat dan ik.
Dan voel ik iets van huiver
en opluchting tegelijk.
Dan ben ik er heilig van overtuigd,
dat Hij meer begrijpt dan wij
en dat Hij tot meer in staat is.
Dat Hij een weg ziet,
waar onze weg doodloopt.

(Greet Brokerhof van der Waa)

Stilte

Bezinning

Mogen we een beetje lijken
op de bewoners van de kerststal

Een beetje op Maria:
meewerkend met Gods genade
in overgave en in groot geloof.

Een beetje op Jozef:
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Een beetje op de engelen:
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk.

Een beetje op de herders:
die hun schapen leiden en beschermen.

Een beetje op de ezel:
een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend.
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.

Een beetje op de os,
het dier dat trekt:
we hebben nood aan
voortrekkers en spoortrekkers.

En veel, heel veel op het Kind:
dat ook in jou iets mag doorstralen
van het echte leven
en dat in jou
de Liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.

(Kerstbezinning op kerknet.be)

Muziek

Bezinning

Zalig Kerstfeest aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de kerk die herboren wordt
in het geven van onderdak aan zwervers en daklozen,
in het opkomen voor de minsten,
in de zorg voor het welzijn van iedereen.
Zij maken Gods menswording zichtbaar.

Zalig Kerstfeest aan de vele mensen
die stilletjes en ongekend
gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig Kerstfeest aan onze zieken
en allen die met respect en begrip
met zorg en liefde hen nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstfeest aan u allen
die samenkwam om Jezus te gedenken
en deel te nemen aan zijn eucharistie.
Wij willen Gods zegen voor de mensheid uitstralen.

(theobaldusparochie.nl)

Stilte

Bezinning

Kijk naar het kind in de kribbe:
zie je Hem ook in jezelf?
Die vraag stelt Kerstmis ons.
Kijk naar het kind in de kribbe:
maak zijn ogen tot jouw ogen,
opdat je naar de mensen leert kijken zoals Hij deed.
Maak zijn oren tot jouw oren,
opdat je kunt luisteren naar mensen zoals Hij deed.
Maak zijn mond tot jouw mond,
opdat je, juist als hij,
woorden van vrede kunt spreken.
Maak zijn handen tot jouw handen,
opdat je, juist als Hij,
een helpende hand kunt toesteken
aan allen die in het donker zitten.
Dan is Hij ook in jou en door jou
een licht in de duisternis.

(theobaldusparochie.nl, met coupure)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen.

God,
leer mij geloven
dat uw Naam is
'Ik zal er zijn',
een naam als een afspraak,
een belofte, een teken van leven.
Leer mij geloven
dat U mijn leven binnenkomt,
zo klein en kwetsbaar,
zo gewoon en afhankelijk
als een pasgeboren kind.
Leer mij geloven
dat U tot ons komt
als vredevorst en bron van vertrouwen,
in Jezus, Uw Zoon,
die mens van belofte,
die onze leidraad werd naar uw land van belofte.
Hij die Uw Naam geworden is:
Immanuël, God-met-ons.

(auteur onbekend op www.pastoralezorg.be)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment
is op donderdag 26 januari.
We zullen dan terugblikken op het evangelie
van de zondag voordien.
Jezus staat dan aan het begin
van zijn verkondiging in Galilea
en Hij roept enkele vissers om Hem te volgen.
"Ik zal jullie tot vissers van mensen maken,"
is zijn boodschap tot deze mensen.

Maar nu eerst Kerstdag.
Straks verlaten wij Bethlehem
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw
geboren moet worden in ons hart.
Dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van je geloof,

bied mirre aan, de balsem van je hoop,
deel er het goud uit van je liefde en je vriendschap.
Als boodschappers van zijn vrede,
moge Gods zegen op ons rusten,
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(dominicanenschildebergen.be)

Muziek