



## Oasemoment 'De balk in je eigen oog' Emmaüsparochie - donderdag 24 februari 2022

### Inleiding

Op een dag zegt een man tegen zijn vrouw:  
"Wat is de was van de buurvrouw toch vies.  
Het is witte was, maar het ziet zo grauw.  
Zou haar wasmachine het niet goed doen?  
Of heeft ze een verkeerd wasmiddel?  
Misschien kan ze wel helemaal niet kleren wassen."  
Dan gaat hij weg voor een boodschap.  
Als hij thuiskomt en door het raam naar buiten kijkt,  
kan hij zijn ogen niet geloven.  
Hij zegt: "Hé, kijk, de buurvrouw  
heeft haar was opnieuw gewassen.  
Het is nu helemaal wit."  
Maar zijn vrouw zegt:  
"Nee hoor, ik heb onze ramen gewassen."

(naar Kees Smit)

### Korte stilte

De was van die buurvrouw is helemaal niet grauw.  
Ze oogt alleen maar grauw  
omdat ons eigen vensterraam onder het vuil zit.  
De fout ligt niet bij een ander  
maar bij onszelf.  
Alleen willen we dat niet zien,  
laat staan toegeven.  
Daar waarschuwt Jezus ons voor  
met een brutale beeldspraak  
die, als we eerlijk zijn,  
ons helemaal op onze plaats zet.

### Korte stilte

### Evangelie

Jezus zei: "Kan een blinde een andere blinde de weg wijzen?  
Nee, want dan vallen ze samen in een kuil.  
En een leerling weet niet zo veel als zijn leraar.  
Pas als een leerling alles geleerd heeft, weet hij net zo veel."  
Daarna zei Hij:  
"Jullie letten goed op de fouten van anderen.  
Maar je eigen fouten zie je niet.  
Het is alsof je een splinter ziet

in het oog van een ander,  
maar niet ziet  
dat er in je eigen oog een balk zit.  
Je zegt tegen die ander:  
'Kom, ik haal die splinter wel even uit je oog.'  
Doe niet zo schijnheilig!  
Haal eerst die balk uit je eigen oog.  
Dan kun je zelf weer goed zien.  
En pas dan kun je de splinter  
uit het oog van de ander halen."

(Lc. 6, 39-42, *Bijbel in gewone taal*)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Heb je een grote mond?  
Praat je gemakkelijk?  
Oordeel je vlug en ben je erg verontwaardigd  
Over de misstappen van anderen?

Ja, je kent alle schandalen in de straat.  
Je weet wie bij de kruidenier gestolen heeft.  
Je weet wie thuis ruzie heeft gemaakt,  
wie thuis wegliep  
en wie zat is geweest.  
Daarom zeg je met een schijnheilig gezicht,  
als het over anderen gaat:  
"Het is toch verschrikkelijk."

Maar als anderen eens alles wisten van jou,  
alles, ook je gedachten, je wensen,  
je begeerten en heel je verleden,  
je zou wellicht rood worden tot achter de oren.  
Maar goddank, wie weet er iets van jou?  
Behalve die Ene, die alles weet: God.  
En Hij zwijgt.

Hij zou willen dat je ook zweeg over anderen.  
Denk nu heel even na en zeg tot jezelf:  
beslist, ik ga voortaan zwijgen over anderen,  
want als anderen eens alles wisten van mij,  
dan zou ik ook niet fier zijn.

(Phil Bosmans, *Menslief, ik wens je vrede en alle goeds*)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Het is niet moeilijk  
hard in te gaan  
tegen wie een fout heeft gemaakt.  
We zeggen nadrukkelijk  
dat hij er weer niets  
van terecht heeft gebracht,

en toch maar tot weinig in staat is.

Er is moed nodig  
om geduld te hebben  
en wie faalt de tijd te gunnen  
geleidelijk aan te groeien.

Het is niet moeilijk  
weerwraak te nemen.  
Daartoe moeten we slechts  
onze neigingen involgen,  
en wie ons kwaad berokkende  
wordt met gelijke munt betaald.  
Er is moed nodig  
om grootmoedig te zijn  
en 'het kwade door het goede te overwinnen'.

Het is niet moeilijk  
iemand alle vergeving te weigeren :  
'Er is toch een maat aan mijn goedheid'.  
Er is moed nodig  
om toch eens  
heen te stappen  
over wat ons heeft verwond,  
en alles te vergeven  
en te vergeten.

(Valeer Deschacht)

## **Muziek**

### **Bezinning**

Zou de wereld niet beter zijn  
als iedereen die ik ontmoet  
zou zeggen: "Ik weet iets goeds van jou!"  
Zoiets doet toch eigenlijk iedereen goed.

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn  
als iedere handdruk zeggen zou,  
van harte en welgemeend:  
"Zeg kind, ik weet iets goeds van jou!"

Zou het leven niet blijer zijn  
als men het goede steeds prijzen zou?  
Want werkelijk bij al het kwaad  
is er zoveel goeds in mij en jou!

Zou het niet een fijne houding zijn  
als iedereen denken zou:  
"Jij weet een beetje goed van mij,  
en ik, ik weet iets goeds van jou!"

([www.theobaldusparochie.nl](http://www.theobaldusparochie.nl))

## **Stilte**

## Voorbeden

Laten we bidden.

We antwoorden telkens door samen te zingen:  
"Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,  
geef het kwaad geen macht over ons."

Bidden wij voor alle mensen die het zo goed weten  
en anderen hooghartig terechtwijzen.

Dat ze tot het inzicht mogen komen  
dat niemand volmaakt is.

Laten wij samen bidden:

*(samen zingen:)*

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede,  
geef het kwaad geen macht over ons.

Bidden we voor alle mensen die onzeker zijn  
en geen zelfvertrouwen hebben,  
omdat ze vaak werden gekleineerd.

Dat ze rechtop mogen komen  
en de kracht ontvangen om hun levensweg te gaan.

Laten wij samen bidden:

*(samen zingen:)*

Kome over ons uw Geest,...

Bidden we voor alle mensen met zelfkennis,  
mensen die mild zijn tegenover anderen.

Dat zij een voorbeeld zijn voor ons en de anderen.

Laten wij samen bidden:

*(samen zingen:)*

Kome over ons uw Geest,...

Heer, als wij mild zijn voor de ander,  
als wij eerder kijken naar wat goed is bij die ander  
dan naar wat ons tegenstaat,  
dan helpen wij een heel klein beetje  
uw boodschap van liefde  
waarmaken voor deze wereld.  
Geef het kwaad geen macht over ons,  
ook niet in ons oordeel over anderen.

(naar Rieke Mes, behalve de slotformule)

## Stilte

### Bezinning

Mild worden  
is de rijpste groei  
van de mens.

Het is zacht worden  
in je woorden,  
in de klank van je stem  
en in heel je zijn.

De blik uit je ogen  
wordt een warm aanvoelen  
omdat je jezelf herkent  
in de mensen om je heen.  
Het heeft niets te maken met zwakheid,  
het zit veel dieper.  
Het is de kracht  
die je voelt ontwaken en leven doet.

Mensen die van binnen mild worden  
beseffen wie ze zijn.  
Je oordeelt niet meer over anderen.  
Je bent niet langer hard.  
Je wilt je niet overal laten gelden  
ten koste van je medemensen.  
Je luistert omdat elke andere  
een voortdurend wonder is.

Mild worden  
is de rijpste groei  
van de mens.

(auteur onbekend)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Leer eens kijken met de ogen van je hart  
en niet met de ogen in je hoofd.  
Dat doe ik al jaren,  
en het bevalt me goed.  
Beslissingen gemaakt met het hart  
zijn altijd goede beslissingen,  
ook al pakken ze wel eens verkeerd uit.  
Dan is het een les geweest  
van zo moet het niet  
en de volgende keer weet je het.  
Als je je gevoel laat spreken  
krijg je nooit spijt van je beslissing.  
Rationeel denken en doen is koud,  
gevoelloos en emotioneel.  
Met het hart denken en doen is warm,  
liefdevol, emotioneel en gevoelig.  
Soms ook heel pijnlijk,  
en toch... geeft het een goed gevoel.

(theobaldusparochie.nl)

## **Muziek**

### **Gebed voor vrede in Oekraïne**

Hier vooraan brandt een kaars voor vrede in Oekraïne.  
Want we werden vanmorgen wakker  
met afschuwelijk nieuws over oorlog in Europa.  
We kunnen hier niet uiteengaan

zonder onze zorgen om het leed dat dit veroorzaakt  
te delen met elkaar en met God.  
Laten wij in stilte bidden om vrede voor ons continent.

## **Stilte**

## **Gebed**

God,  
bron van leven voor alle mensen,  
die ons allen tot broeders en zusters heeft geschapen,

Het wordt ons koud om het hart  
nu Oekraïne het toneel van oorlog en bruto geweld wordt,  
en we richten ons in gebed tot U.

Wij bevelen alle mensen in Oekraïne en Rusland bij U aan.  
Laat uw vrede in het hart van alle mensen neerdalen,  
opdat zij zich openen voor de ander.  
Laat de wil tot verzoening  
en het verlangen om in vrede met elkaar te leven  
de bron zijn van alle denken, spreken en handelen.

Schenk ons uw wijsheid en vrede  
zodat wij onze verantwoordelijkheid zien  
voor onze samenleving, ons continent en onze wereld,  
een wereld waar mensen in vrede en veiligheid moeten kunnen leven,  
zonder angst voor de toekomst,  
zonder haat jegens de ander.  
Laat ons naar het voorbeeld van uw zoon Jezus  
elke kans zien en grijpen  
om de ander de hand te reiken en opnieuw te luisteren  
naar het verhaal van de ander  
en de ander in de ogen te zien.

Laat de regeringsleiders,  
die een zware verantwoordelijkheid hebben,  
zich inzetten voor vrede en veiligheid voor alle volken.

Moge ons continent Europa  
een gemeenschap van landen en naties zijn  
die in vrede met elkaar leven.

Maak dat in onze wereld,  
waar zoveel mensen op zoveel plaatsen  
alleen maar de taal van geweld en haat te horen krijgen,  
uw woord de mensenharten raakt  
en mensen tot verzoening brengt.

Zo bidden we U in naam van Jezus Christus,  
die mens werd om onze wereld vrede te brengen.

Amen

(naar een gebed van Ad van der Helm op raadvankerken.nl)

## Korte stilte

### Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 24 maart.  
volop Veertigdagentijd.

Het evangelie van de zondag die erop volgt  
is dat van de verloren zoon,  
de zoon die zijn erfdeel verbrast  
maar wel nog met open armen  
verwelkomd wordt door zijn vader:

"Mijn zoon hier was dood  
en is weer levend geworden,  
hij was verloren  
en is teruggevonden."

God is geen strenge vader  
met onbuigzame principes en straffen.

Hij is een God van liefde,  
een vader bij wie de zoon  
ook na de zwaarste breuk welkom blijft.

En wat vanavond betreft:

nee, de was van die buurvrouw was helemaal niet grauw.  
maar elke keer weer

zit ons eigen vensterraam helemaal onder het vuil  
en vergeten we dat telkens weer.

Laten we ons daar  
elke dag bewust van zijn.

Moge Gods zegen  
ons daarbij tot steun zijn

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.