



Oasemoment 'Zaligsprekingen' Emmaüsparochie - donderdag 13 februari 2025

Openingswoord

God heeft alle mensen lief,
maar Hij heeft wel zijn voorkeuren.
Zijn hart gaat in de eerste plaats uit
naar de mensen die in de wereld gewoonlijk niet meetellen.
Die mensen krijgen vandaag in het evangelie
een onderscheiding uitgereikt:
ze mogen zich voortaan zalig en gelukkig noemen.
We wensen elkaar toe dat ook wij in de prijzen vallen.

(Kees Pannekoek)

Stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Lucas

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
'Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurende,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vreedstichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel;
zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.

(Matteüs 5, 3-12, bijbelversie: *Bijbel in gewone taal*)

Stilte

Bezinning

Gelukkig de eenvoudigen van geest
die niet zelfingenomen leven,
hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,
zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,
want God zal hun vreugde geven
waarvoor geen woorden zijn.

Gelukkig de treurenden
die pijn hebben om het kwaad
in eigen hart en in de wereld,
want ze zullen ervaren
hoe God van hen houdt.

Gelukkig de zachtmoedigen
die nooit macht of geweld aanwenden
maar dienstbaar zijn met zachte moed,
want in Gods trouw
ligt hun leven geborgen.

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,
die geen leugen toelaten in hun hart
en het vooral opnemen
voor de weerlozen en de armen,
want aan hun diepste verlangens
zal God vervulling geven.

Gelukkig de barmhartigen
die zich laten raken
door verdriet van anderen
en de pijn helen van wie door hardheid werd gewond,
want God zal hun barmhartig zijn.

Gelukkig de zuiveren van hart
die niet leven voor de schone schijn
en die hun hart gericht houden
op de echte dingen van het leven,
want eenmaal zullen zij God zien
van aangezicht tot aangezicht.

Gelukkig zij die de vrede van hun hart
naar anderen brengen,
want God draagt zorg voor hen
zoals een vader voor zijn kinderen.

Gelukkig zij die het lijden voor de gerechtigheid
niet laf ontlopen
maar tot het einde toe moedig dragen,
want zij werken mee
aan Gods droom over de wereld.

(<https://www.kuleuven.be/thomas/>)

Stilte

Bezinning

De zaligsprekingen, wat een pure woorden!
Je proeft de zuiverheid.
In deze woorden hangt een diepe kracht.
Jezus keek vanaf de heuvel
over de glooiing met bloemen naar het water,
naar het meer, naar de levenszee.
Het is de mooiste plek van het heilig land.
In die menigte werd het heel stil.

Toen zei Jezus: 'Zalig!'
In de lente noeman wij de zon op ons gezicht 'zalig'.
Na een moeilijke dag op het werk,
kan het zalig zijn thuis te komen,
in je zetel te mogen vallen
en samen met je partner een glas te drinken.

Toen Jezus 'Zalig!' zei, was dit nog geen kerktaal.
Het betekende:
wat fijn, gefeliciteerd, gelukkig,
je bent op de goede weg.

(Jos De Muynck)

Stilte

Bezinning

Zalig die zegt zich te beteren, een andere weg te gaan.
Zalig die troost geeft en bemoediging brengt.
Zalig die een hand geeft aan de lamme, mond is voor de stomme.
Zalig die een melaatste opneemt in de kring,
een vreemde aanspreekt met zijn naam.
Zalig die kan huilen, durft spreken, kan zwijgen.
Zalig die uitziet naar wat komt en niet blijft hangen aan wat was.
Zalig die muren afbreekt en grenzen uitwist.
Zalig die gelooft in het visioen van vrede.
Zalig die zichzelf vindt en God in zijn hart.

(Peer Verhoeven)

Stilte

Lied

Zingen we samen het lied *Waar is de plaats die vrede lacht?* (nummer 324 in *Zingt Jubilate*)

Waar is de plaats die vrede lacht?
Waar wordt aan mensen recht verschaft?
Waar is de God die leven geeft?
In elke mens die liefde deelt.

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst,
waar elke mens van angst geneest,
ik zoek de God die armen heelt,

in elke mens die liefde deelt.

Ik zoek het land dat vreugde heet,
vrij van geweld en oorlogsleed,
ik zoek de stad waar God regeert,
in elke mens die liefde deelt.

Hier is de plaats die vrede lacht,
hier wordt aan mensen recht verschaft,
hier is de God die leven geeft,
in elke mens die liefde deelt.

Stilte

Bezinning

*Gelukkig de vredestichters
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

Korte stilte

Maak mij tot een werktuig van uw vrede, Heer,
waar haat is, laat mij liefde brengen,
waar onenigheid is, laat mij eensgezindheid brengen,
waar belediging is vergeving,
waar wanhoop is hoop,
waar duisternis is, laat ons licht brengen
en waar droefheid is vreugde.

Laten we Gods vrede
niet langer buiten onszelf zoeken
want daar is ze niet te vinden.
Laten we vrede zoeken bij onszelf.

(naar het Vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi, en naar Vincent Duyck)

Stilte

Lied Geef ons vrede - Elly en Rikkert

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
't Is de droom van alle eeuwen
de aarde nieuw, de mensen vrij
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij

Geef ons vrede,
schijn in de donk're nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht
'k Zie Uw rijk in al die dromen.
Ik Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome

dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede
Dona nobis pacem
Dona dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona dona nobis pacem

Elke vezel van ons leven,
ieder ding en elke daad.
Leer ons alles te geven
tot er nergens meer onrecht bestaat,
nergens meer onrecht bestaat

Geef ons vrede
... Dona nobis pacem
Dona dona nobis pacem

(<https://muzikum.eu/nl/elly-en-rikkert/geef-ons-vrede-songtekst>)

Bezinning

*Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.*

Korte stilte

Zacht,
zachtmoedig.
Moedig... maar zacht.
Herkenbaar!
Elke dag opnieuw.
Mijn zorg, onze zorg.
Steeds op zoek
naar het positieve.
'Goed zo. Bedankt!...
Zo creëren we een hemel
een hemel op aarde
een groot en onmisbaar bezit!

(Lise-Anne Debruyne)

Bezinning

*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Korte stilte

Het koninkrijk van de hemel
dat is niet zozeer het hier - *na* - maals
met gouden lepeltjes en rijstpap
je weet wel...

Het is veeleer het hier – *nu* - maals:
een samenleving, hier en nu
waarin mensen - jij en ik-

met elkaar omgaan
zoals God zelf het
- hier en nu – zou doen.

Het codewoord is gerechtigheid:
bewerken dat recht wordt gedaan
aan ieder mens,
de kleinsten het eerst en het meest!

Voorwaar geen gemakkelijke opdracht!

En toch gaan we opstandig door!
De Opgestane achterna.
Zo zijn we onderweg
naar wat we steeds méér aan het worden zijn:
'koninklijke mensen'

(naar Rik Depré)

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen:

Heer,
maak ons aandachtig voor de mens naast ons,
niet omdat hij een vriend is,
of op zijn beurt wat te bieden heeft,
maar simpelweg omdat hij een mens is.
Maak ons aandachtig voor het fijne in iedere mens,
ook de mens die op het eerste gezicht niets te bieden heeft:
de arme, de vreemde, de zwakke, de andersvalide, de weerloze.
Laat ons een thuis bieden
voor de medemens
die nergens liefde ervaart.
Laat ons vrijheid schenken aan hen die gevangen zitten
in moeilijke situaties.
Laat ons de pijn verzachten
van wie gekwetst is.
Amen.

(Uit *Levensecht*)

Stilte

Afsluiting

Zalig dat je vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in je hart.
Bedankt daarvoor!

Het volgend Oasemoment is op donderdag 3 april.
We zitten dan midden in de Veertigdagentijd
en zullen daar dan ook even bij stilstaan.
We doen dat in de kerk van Sint-Andries.

Wij mogen onszelf 'zalige',
gelukkige mensen noemen,

want wij worden gedragen door andere mensen,
en zijn gezegend door God,
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.