



Oasemoment 'Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen' Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2020

Inleiding

Tweeduizend jaar geleden ging Jezus rond bij de mensen.
Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld.
Hij leerde dat God voor hen zorgt als een liefhebbende vader en moeder.
Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld.
Nu, tweeduizend jaar later, leeft die droom nog verder
bij miljoenen mensen in de hele wereld.
Maar intussen is er heel wat gebeurd.
Die grote gemeenschap raakte verdeeld.
Ieder kreeg zijn eigen naam.
Er zijn protestanten, rooms-katholieken,
Grieks- en Russisch-orthodoxen, angelicanen, en nog anderen.
Met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen
vieren wij dat God de bron is van ons leven
en dat wij allemaal willen samenwerken aan zijn Rijk
naar het voorbeeld van Jezus en in zijn Geest.

(naar Vosselaar)

Stilte

Bijbellezing

We lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs.

Broeders en zusters, ik doe een beroep op u
in naam van onze Heer Jezus Christus.
Wees allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn.
Wees één in jullie denken en in jullie overtuiging.
Broeders en zusters, de huisgenoten van Chloë hebben mij verteld
dat er onenigheid onder u heerst,
Ieder van u schijnt zijn eigen leuze te hebben:
"Ik ben van Paulus. " "Ik van Apollos."
"Ik van Kefas." "Ik van Christus."
Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of zijn jullie soms gedoopt in de naam van Paulus?
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen.
Maar niet met geleerde woorden,
want dan zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

(1 Kor. 1, 10-13, 17 - naar de bewerking dicht bij de tijd door C. Leterme)

Stilte

Bezinning

Broederlijk en zusterlijk op één rij:
katholieken, protestanten, orthodoxen,
mannen en vrouwen,
leiders en volk,
christenen van verschillende geaardheid,
maar bezielde met eenzelfde verlangen
en verenigd in gezamenlijk gebed
voor gerechtigheid en vrede,
voor het behoud van de schepping.

Oecumene is meer dan een vrome wens,
meer dan een intentie van een week.
Oecumene wordt een werkelijkheid
waar de Blijde Boodschap
christenen samenbrengt en inspireert,
waar ieder zijn beperkingen erkent,
muren sloop en bruggen bouwt,
waar wij de weg gaan naar Hem
die zijn leven voor ons gaf.

(naar *Levensecht*)

Stilte

Bezinning

Op een lange weg, begonnen in Jeruzalem,
liepen mannen en vrouwen die zich noemden
"leerlingen van de Heer", vertegenwoordigers van alle christenkerken.

Ieder van de leerlingen had zijn eigen traditie,
zijn eigen bladzijde uit het heilig boek,
zijn eigen uitleg daarbij.
En daarom liepen ze streng gescheiden naast elkaar voort.

Om het gewicht van hun waarheid te onderstrepen
droegen ze zegelringen,
plechtige mantels en hoge hoeden.
En in hun gevolg waren geleerde mannen
die boeken schreven vol uitleg en bewijzen.

Soms kwamen de leerlingen bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen
en omdat ze niet goed raad wisten
met dat ene woord van de Heer:
"opdat allen één mogen zijn".
Maar daarna gingen ze elk weer hun eigen weg.

Op die lange weg liep ook een vreemdeling.
Hij hoorde bij niemand en bij iedereen.
Soms liep hij een tijdje met iemand mee.
Dan weer sloot hij zich aan bij een ander,

en af en toe was hij nergens meer.

Op zekere dag nodigde de vreemdeling iedereen uit
om een avond bij hem te gast te zijn.
Ze kwamen allemaal,
want ze kenden hem stuk voor stuk

En de vreemdeling begon met te zeggen:
"Niet overal waar kerken zijn is de Heer.
Maar overal waar de Heer is, daar is zijn kerk!
Vanavond, nu het donker wordt,
zijn jullie bij elkaar
en ik in jullie midden..."

Toen ging hij met hen rond de tafel.
En terwijl ze samen het brood braken en de beker deelden
herkenden ze Hem.

Iemand zei nog:
"Toen we redetwistten onderweg
verdween hij uit ons midden.
Maar nu we breken en delen
is Hij onverdeeld aanwezig"

(naar *Levensecht*)

Muziek

Bezinning

Eenheid:
misschien een utopie, waarom?
Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren, aandachtig en zachtmoedig,
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.
Eenheid vind je
waar mensen het beste wensen,
uit de grond van hun hart, voor elkaar,
zomaar,
omdat ze trachten
elkaar in het leven te vergezellen.
Eenheid vind je waar mensen
meningsverschillen kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof en vertrouwen,
waar mensen het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden je leven maken en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat rijk
van gerechtigheid en liefde.

(Emmanuel Dobbelaere)

Stilte

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Jezus,
die ons tot geloofsgemeenschap heeft omgevormd
opdat niemand door de mazen van het net verloren zou gaan.

(samen:)

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid scheidt,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd.
Amen.

(dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Bezinning

Als christenen elkaar ontmoeten
is het om elkaar te groeten en te laten voelen:
jij, je mag er zijn zoals je bent.
Je bent belangrijk want je wordt door God bemind.

Als christenen elkaar ontmoeten
is het om elkaars ogen te openen
voor het goede dat gebeurt,
en te leren zien dat daar God heel nabij komt.

Als christenen elkaar ontmoeten
is het om vreugde te delen
om de vruchten van de Geest
die groeien in de schoot van de gemeenschap:
de gratuiete inzet van zovelen,
de verbondenheid van mensen die er zijn voor anderen,

het herderen en zorgen voor de minsten,
mensen die elkaar dragen en verdragen
en elkaar de ervaring doorgeven
dat ze onvoorwaardelijk bemind zijn.

(Carlos Desoete)

Stilte

Gebed

Onze Vader die overal en nergens zijt:
Uw naam worde geheiligd door onze eenheid.
Laat uw rijk komen over de grenzen heen
van talen en rassen,
van volken en naties
en welomschreven kerken.
Uw wil geschiede
dwars door alle onwil heen.
Geef ons daarom het brood
van geloof en inzicht.
En vergeef ons het wantrouwen,
zoals ook wij elkaar opnieuw vertrouwen willen.
Leid ons weg uit de bekoring tot afzondering,
vlucht en verdeeldheid,
zodat wij over heel de aarde
verzameld worden tot één volk:
Uw Rijk van vrede.
Amen

(uit Kompasviering 'Kerken buiten de perken')

(zeer korte pauze)

Dit hertaalde Onze Vader
klinkt als een oproep tot eenheid.
Maar is het Onze vader met de tekst zoals wij die kennen
en zo vaak bidden
op zich al niet het ene gebed
dat alle christenen met elkaar delen
en dat hen bijeen moet brengen?
Laten we het daarom hier nu samen bidden,
hand in hand.

(samen:)

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks rood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht
en de heerlijkheid

in eeuwigheid.
Amen.

Stilte

Vredeswens

Heer, onze God,
nu wij bidden om meer eenheid en verbondenheid
tussen allen die, hoe dan ook,
geloven in uw bevrijdende Boodschap,
vragen wij U:
help ons om bruggenbouwers en vredebrengers te zijn
in deze versplinterde wereld.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die godsvrede aan elkaar van harte door.

Stilte

Bezinning

Ik zal je zeggen waar de vrede begint.
De vrede begint bij jezelf.
Niet op het slagveld waar iemand verslagen moet worden,
maar in je eigen woorden en daden.
Niet aan de conferentietafel begint de vrede,
maar in het afstand doen
in je eigen leven
van elke macht
die een verdrukking kan inhouden van anderen
en van elk bezit dat tot uitbuiting leidt.
Weiger elke vorm van geweld in je eigen huis
en in je eigen hart,
opdat er plaats zou zijn
voor vrede en liefde
en waarachtig geluk.

(Phil Bosmans, Menslief, ik wens je vrede en alle goeds)

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 27 februari.
De Veertigdagentijd is dan net begonnen
en we blikken met ons Oasemoment vooruit
naar het evangelie
van de eerste zondag van de Vasten,
waar Jezus bekoord wordt in de woestijn.

Phil Bosmans sloeg de nagel op de kop
toen we hem daarpas hoorden zeggen dat vrede begint bij jezelf,
in je eigen woorden en daden.
Laten wij inderdaad elke vorm van geweld weigeren

in ons eigen huis en in ons eigen hart.
En laat elk van onze woorden
en elk van onze daden
daar blijk van geven.

Moge daarbij God zijn zegen op ons laten rusten
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.